

Yerel Dergi
Kış 2022 • Sayı 35

tirşik



GENÇLİK Özel Sayısı

Öğrencilerimize, gençlerimize söz vermiştik. Yazılarınızı gönderin Tırşik Dergisi'nde yayınlatalım. Derginin 23. sayısından itibaren "Genç Kalemler" başlığı altında gelenleri yayınlamaya başladık. Önceliğimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün derecelendirdikleri oldu. Ancak elimizde çokça yazı birikti. Hepsini toparlayıp, düzenleyip özel sayı çıkarmayı planladık. Nasip bu sayıya imiş.

Lakin bir zorluğumuz var. Bazı yazılar, resim ve karikatürler tarama veya yazım sırasında isim bilgisi girilmemiş. Kaynak sayfalara elde olmayan sebeplerde ulaşamayınca karikatür ve resimleri isimsiz (kaynaksız) yayınlayacağız. Öğrencilerimizden baştan özür diliyoruz. Biliyoruz ki, onlar eserlerini Andırın'a ulaştın diye Tırşik Dergisi'ne sundular. Biz de görevimizi yerine getiriyoruz.

Yazılarda dikkatimizi çeken hususlar oldu. Bunlara değinelim.

Evvela, Andırın'da işlenmemiş cevher gençler var. Bunu gördük. Siz de okuyunca hak vereceksiniz. Gençlerin elinden tutulması, işlenmesi gerekiyor. Bu görev de önce ailelere ve öğretmenlere düşüyor. Tırşik Dergisi de cevherleri işlemeye hazır.

Andırın'lı gençlerin zeki, duyarlı, duygulu, engin görüşlü, hayalleri güçlü olduklarını tespit ettik. Bu cevherlerden nice meslek sahipleri çıkacağı gibi, kalemi güçlü şair, yazar, aydın bilim adamı çıkacağını şimdiden görüyoruz. Yeter ki işlensinler.

Gençlerimizin memleketlerini yani Andırın'ı sevdiklerini, sevmeden öte duygu ve düşünce dünyalarında işleyerek yazıya, şiire döktüklerini görüyoruz. Çok az, ya da bu yaşta memleketi üzerine yazan-çizen gençler vardır. Geleneklerimizin, bu güzel duygu ve düşüncelerin, nice nice eserlerin habercisi olduğu ayan beyan ortadadır.

Bir de medeniyetler ve kültürler harmanı üzerinde bulunan, göç yolunun zengin kültürü ile genlerden gelen (soya çeken) sözlü edebiyat geleneğini gençlerimizde görüyoruz. Sanat, yazım, edebiyat, bilim dünyasına aday gençlerin ellerinden tutmalıyız.

Tırşik, Andırın'ın değeri, sembolü, imajı, markasıdır. Tırşik doğada bir bitki, bir yiyecek (yemek) olmaktan çok öte anlam taşır Andırın için. Bu sebeple Tırşik, Andırın'la her bakımdan bütünleşmiş, biz olmuştur. Aynı durumu gençlerimizde de görmekteyiz. Tırşik kadar hiç bir bitkiye bu kadar sahip çıkıldığı, şiirler yazıldığı görülmemiştir. Biliyoruz ki, her Andırınlı tırşiğe kimlik gözüyle bakar.

'Tırşik Dergisi Öğrenci/Gençler Özel Sayısı'nın hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim Yönetimi, okul müdürleri, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Çabalarını takdir ediyoruz. Ve öğrenciler/gençlerin ellerine, yüreklerine sağlık diyoruz.

Yeni özel sayılarda buluşmak üzere...

tirşik

YEREL DERGİ • SAYI - 35

ANDIRIN GELİŞİM PLATFORMU'NUN
YAYIN ORGANIDIR

Andırın Gelişim Platformu Adına İmtiyaz Sahibi:

Ahmet Narinođlu

Genel Yayın Yönetmeni:

Sezai Şengönül

Yazı İşleri Müdürü:

Gökhan Gök

Yayın Kurulu:

Ahmet Narinođlu, İskender Zengin, Hüsnü Karcı,
Tahsin Sarıbiyık, Gökhan Gök, Cumali Yaşar

Abone, Reklam ve Halkla İlişkiler:

Soner Kesme, İskender Zengin, Sittık Çeri

Adres:

Eski Osmanlı Sok. No:3 Kat:1 Da:6 Mecidiyeköy-Şişli/
İSTANBUL

Telefon:

0212-274 24 54

Web Adresi:

www.andirin.org.tr

e-posta:

tirsikdersisi@hotmail.com

Yayın Türü:

Yerel Dergi

Grafik-Tasarım:

Yeşim Karakoç

Baskı:

Kültür Sanat Basımevi

Dağıtım Sorumlusu:

Muzaffer Yaşar

Yayınlanan yazıların sorumluluđu, yazarına aittir.

Bu dergi, Andırın Gelişim Platformu'nun
bir kültür hizmetidir.

Parayla satılmaz.

◆ İÇİNDEKİLER ◆

- 1 Bizden
- 2 İçindekiler
- 3-5 Deđerlendirme
- 6 Yazılar
- 7-12 Makale
- 13-20 Deneme
- 21-33 Hikaye
- 3-36 Masal
- 37 Şiirler
- 38-65 Andırın
- 66-79 Tirşik
- 80-85 Aile
- 86-98 Vatan
- 99-104 Dereceye Girenlerden Seçmeler

YAZI ve ŞİİRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öğrenci makale, deneme, hikaye, masal gibi metinleri, şiirleri, resim, fotoğraf karikatürleri Tirşik Dergisi'nde özel sayı halinde yayımlanıyor. 2016 yılından beri dergiye gelen, okullardan ulaşan yazılar topluca dergi sayısına dönüşüyor. Bunlar üzerinde edebiyat, sanat yönünden bir değerlendirme faydalı olacaktır.

Önce Andırın'ın yazar, şair, sanatçı yönüne değinelim. Çeşitli araştırmaların tespitlerine göre Andırın bölgesinde yazar, şair, sanatçı çıkmasının, fiziki, sosyal, kültürel yönlerini özetleyelim.

Andırın fiziki coğrafya olarak Doğu Akdeniz'de, Torosların Çukurova'ya bakan yamaçlarında yer alır. İklimi tamamen Akdeniz iklimidir. Dört mevsim doya doya yaşanır.

Toros Dağ silsileleri içinde Andırın bölgesi hem güneyden kuzeye, hem de doğudan batıya kırık, engebeli, vadili, düzlüklü, cep ovalı coğrafyaya sahiptir. Bu coğrafyada zengin toprak ve bitki örtüsü vardır. Doğal yapı bu haliyle insanlık tarihinden beri buralarda yaşamaya ortam hazırlar.

Andırın bölgesinde tespit edilen yedi medeniyetin kalıntıları üst üste görülür. Her medeniyet yazılı, sözlü, kültürel izler bırakmıştır.

Andırın, Çukurova'nın konar/göçer, yerleşik olmayan dönemlerinden beri yaylalara gidişte ve dönüşte göç yolu olmuştur. Böylece dar bir kapalı yer kültüründen çıkmış, bölgenin kültürlerinin harman olduğu yer haline gelmiştir.

Hem toplumda, hem ailelerde yoğun bir sözlü kültür zenginliği ve aktarımı vardır. Bu, atalardan gençlere gen yoluyla aktarılagelmektedir.

Aşıklık geleneği taa Karacaoğlan'dan beri yaşayagelmektedir. Neredeyse Andırın'ın her köyünde Karacaoğlan türküleri bilinir ve söylenir. Derlemeciler bu kaynağı tespit ediyorlar. Hala yeni derlemeler ortaya çıkıyor.

Andırın'da göç yolu kültürü etkisiyle, hareketli ve zengin bir toplumsal yapı neticesinde, ağıt geleneği güçlü ve yaygın hale gelmiştir. Andırın ağıt derlemeleri tamamlanmış değildir. Andırın yöresi ağıtları Çukurova ağıtları olarak da bilinir.

Andırın, kırsal bölge olduğundan dolayı geçim kaynakları dar ve yetersiz kalınca, çoğalan nüfus eğitim yolunu seçer. Andırın her düzeyde okul seviyesinde insan yetiştirmektedir. Bunlar arasında araştıran, yazan, çizen kişiler oldukça fazladır. ne yazık ki tam da tespit edilememiştir.

Her ailede atalardan gelen zengin sözlü kültür neticesinde, söz söyleme (şiir, ağıt, atasözü, özlü söz vb.) yoğunluğu, okur yazarlık, yani eğitimle birleşince, her gencin yazı ve şiir yönünü ortaya çıkarmaktadır.

Ta ilkokuldan beri öğrencileri okumaya, araştırmaya, yazmaya, sanata teşvik eden öğretmenlerimizin hakkını verelim.

Ailede veya çevrede okuyan, yazar/çizen yakınlarımızın rol model oluşu da önemli bir ortam sağlar.

Kahramanmaraş'ın düşünür, yazar, şair ve sanatçıları da rehber olmaktadır.

Diyebiliriz ki, bu ve benzeri sebeplerden dolayı Andırın'da her öğrencinin/gencin eli kalem tutmakta, söylemekte ve yazı yazmaktadır.

Okullarda yazı ve şiir yazar öğrencilerin yarışmaya katılmaları, derece almaları, bir yerde yayınlamaları, onları bu alana özendirilmektedir. Gençlerin yeteneklerini ilk gören ve tespit eden öğretmenlerdir. Onlara sorumluluk ve görev düşmektedir. Yapılacak basit adımlar var.

- Yazı türleri ve şiiri her sınıf düzeyine göre teşvik etmek
- Ödevler vererek sözlü kültürü ortaya çıkartmak
- Yazı ve şiirleri yayımlatarak (sınıf-okul duvarları, dergi, gazete, sosyal medya gibi) teşvik etmek
- Yazarları ödüllendirmek, öne çıkartmak
- Resmi, milli, dini, anma günlerinde yazılan eserleri öne çıkartmak
- Şiir programları, günleri düzenlemek
- Okul dergi/gazetesi çıkartmak
- Bölgesel, ulusal yarışmalara katılı teşvik etmek
- Tirşik Dergisi ile işbirliği yaparak yayımlatmak

Unutmayalım Tirşik Dergisi, gençlere açıktır. Ne gelirse gelsin eleştirmeden, beğenmemelik yapmadan yayınlamaya hazırdır.

Gelelim, yazı türleri, şiir ve sanat eserlerine kısa bir bakış yapmaya...

Beş yıldan beri Tirşik Dergisi'ne gelen yazıların seçmeleri yayınlanmış, kalanlar arşivlenmişti. Şimdi hepsi aynı dergi sayısında yer alıyor. Elimizdekiler arasında yaptığımız yazı türü seçmelerine göre dağılım şöyle oldu. 7 deneme, 7 hikaye, 5 makale, 3 masal, toplam 22 düz yazı yani metin yazıları. Kalanlar ise 170 şiir. Burdan şunu anlıyoruz. Andırın gençlerinin şiir yönü ağır basıyor. Yani gençler daha çok şiir yazıyor. Gençlik çağında duygu yoğunluğu nedeniyle şiir yazmanın kolay olduğunu biliyoruz. Buna Andırın iklimini de katmamız gerekiyor. Şiir yazarlar arasında edebi yönü olun, cevher taşıyan gençler var. Ellerinden tutulursa geleceğin şairleri çıkacaktır.

Anlatı türü yazılar hem zor, hem de okuma, merak istiyor. Eldekiler de kalite olduğu görüntüyor. Özellikle anlatı ve tasvir yönü olan hikaye ve masallar ümit veriyor. Gençlere derleme ödevleri verilir, bunlar da yazdırılırsa, işlenecekleri muhakkaktır.

Şimdi bazı örnekler verelim. Andırın'ı tarif eder Ayşenur Kuşcu;

*Tarif edemem lügatim yetmez
Şu garip gönliimde sevdan hiç bitmez
Seni sevenlerin sevdası hiç bitmez
Gönliimde yerin başka Andırın*

Alperen Gök Tirşik şiirinde şöyle seslenir;

*Andırın doktoru derler adına
Şifadır her erkek ve kadına
Yanında tereyağlı bulgur pilavıyla
Doyum olmaz Tirşik senin tadına*

Emre Gülaltın Andırın doktoru adlı hikayesiyle köydeki tirşiğin etrafındaki olayları hikaye eder.

Gülsüm Ağlayan, Taş isimli masalda iki sevenin kaçarken dua edip taş olduklarını dile getirir.

Fatmanur Kuşcu, Bilir misin şiirinde bakın nasıl der;

*Sevmek nedir bilir misin?
Çöldeki suyu içmek gibi
Seni seviyorum gerçekten bilir misin?
Mecnun gibi, Kerem gibi, Aslı gibi*

Yazı ve şiirler üzerine bir kaç öğretici/uyarıcı hatırlatma yapalım.

- Şiirler, çoğunlukla serbest yazılmış
- Yazılanlarda hecelere dikkat edilmeli
- Kafiye/uyaklara daha fazla dikkat edilmeli
- Düz yazılarda tasvire az yer verilmiş. Tasvir, betimleme, tanımlama yazının anahtarıdır
- Anlatımlarda geniş zaman kipi daha sürükleyici olacaktır
- Masal ve hikayelerde dil zenginliği, yerel terimler yer almalıdır
- Gençler daha çok okumaya, dil ve kelime zenginliğine önem vermelidir
- Yazım usul ve tekniklerini öğrenmeleri ve buna uygun yazmaları ????
- Daha çok yazarak, sürekli yazarak kendilerini geliştirmelidirler
- Yeterekli gençlere öğretmenleri rehberlik yapmalıdır.

Gençlerin eserleri hayran bırakıyor. Duygu zenginliği, coşku, destansı anlatımlar bu coğrafyanın vergisi. Yeter ki ellerinden tutalım, işleyelim. Geleceği görüyoruz ve alkışlıyoruz.



YAZILAR

Makale



ANDIRIN'I TANIMAK

Andırın kendine has duruşuyla, doğal güzellikleriyle, insanlarıyla, tarihiyle ve kültürü ile adından söz ettiren bir yerdir. İlk bakışta insanı hayran bırakan bir doğal güzelliğe sahiptir. İnsanların gözlerine hitap eden dağlarındaki o büyüleyici güzellik sanki özenle boyanmış bir abide gibi karşımızda durmaktadır.

Sokaklarına adım attığımız ilk an sevgi dolu bir yağmur seline tutuluruz. Yüzlerdeki o sıcacık tebessüm bir gülüş bile Andırın insanını tanımaya yeter. Her tarafında başka başka insanların umutları, hayalleri ve sevinçleri ile bütünleşmiş bu yer, Andırın insanının portresini çizer. Büyüleyici havası bile insanı mest eder. Sanki farklı bir alemin kucağında hapsederiz kendimizi. Her şey o kadar gerçek ve bir o kadar da alışıl gelmişin dışındadır ki...

Her adım attığımızda, gezdiğimiz her yerde farklı bir dünyanın kapısından içeri girmiş gibi, bir o kadar da şaşırtıcı ve hayran bırakan o mükemmel güzellikler bizde kalıcı izler bırakır. Tarihin o eski kalıntılarını bile kafamızı ne yana çevirsek görebiliriz. Çünkü Andırın ismiyle bir tarihtir. Bunca yıl gururla ayakta duran bir tarihi eser gibi dimdik karşımızda durmaktadır.

Havasıyla, suyuyla, her şeyiyle ayrı bir tat ve güzellik vardır. Andırın'ın özünde. Kendi kendisiyle bütünleşmiş bir topluluğun sesidir Andırın. Karış karış gezdiğimiz toprakta bir hayat, bir yaşam, bir ömür saklıdır.

Her sözünde, manisinde, türküsünde bile biz varız. Bizi anlatır her şeyiyle Andırın.

Ona tepeden bakmak, yazmak, okumak tam anlamıyla onu bize anlatmaz. Andırın'ı tanımak, onu bilmek, onu görmek, gezmek gerekir. En önemlisi onu yürekten anlamak ve hissetmektir.

*Demet ÇINKIR
Andırın Anadolu Lisesi 11/G*

Andırındaki Güzellikler

Türkiye binbir zenginliklerle dolu bir ülkedir. Asya ve Avrupa Kıtalarını birbirine bağlar. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Dört mevsim aynı anda görülür. İstanbul ve Çanakkale Boğazları vardır. Türkiye’de gezilip görülmesi gereken birçok yer vardır. Bunlardan biri de Andırın’dır.

Andırın gezilip görülmesi gereken şirin bir ilçedir. Güzelliklerle doludur. Örneğin; havası mis gibidir. Bağlarla, bahçelerle kısaca yeşilliklerle doludur. Dağları, çayırları vardır. Bahar gelince daha da güzelleşir. Yeni bir örtü ortaya çıkar. Sümbüller, güller, karanfiller ve daha birçok çiçek açar, her yer mis gibi kokar. Andırın cennet yuvasıdır, altın bir yurttur. Andırın’ın ayrı bir güzelliği vardır. Andırın tabiatı insanın içine huzur verir. Andırınlılar misafiri de severler. Gelene gidene hizmette kusur etmezler. Sakatlara, yaşlılara, hamilelere yardım ederler. Andırın’da kuş ötüşleri ayrı bir sevinç verir insana. Açınca tüm çiçekler, Andırın’a ayrı bir güzellik katar.

Ülkemizin, şehrimizin kıymetini bilmeliyiz. Türkiye bir hazine yuvasıdır. Türkiye’yi çekemeyenler hazine yuvasını bozmak isteyenlerdir. Onlar, bizim toprağımızın güzelliklerine göz dikmişlerdir. Bunun için tarihi yerlerimizin ve bütün vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. Güzelliklerle doku yurdumuzu korumalı ve yeni nesillere aktarmalıyız.

Emine KALE
Altınyayla İ.Ö.O. 8/A

BİZİM KÖY

Andırın deyince sizin ilk aklınıza ne gelir? Benim, doğa geliyor.Neden dersiniz: Andırın'ın en kalabalık, en çok bina bulunan yerinde bile bir ağaç, ot, kuş, çiçek, böcek bulunur.Sadece bunlar mı? Her bölgesinde ayrı ayrı bir doğal güzellik, kimi yeri ağac dolu kimi yeri ayçiçeği kimi yerinde hayvan kimi yerinde insan doğayla karışık dereleri fokur fokur, capcanlı birçok ağaç,hayvan,bitki hatta kendisine özgü pancarı var. Sadece doğası mı insanı ayrı güzel,cömert iyi kalpli, yardımsever, çalışkan ve her biri çalışmaktan yorulmuş! Ama hepsi alın teriyle ekmek kazanmanın mutluluğuyla dolu yaşlılar, çok bilgin... Her biri yılların verdiği yükte,beli bükük boyu kısa saçları beyazlaşmış bir halde günleri geçiriyorlar. Çocukların gözü oyundan başka bir şey görmüyor hepsi toplanıp top oynuyor çocuk olmanın zevkini çıkartıyorlar.Tarihi güzellikleri ayrı evler,yolla... Her biri medeniyet ve bir tarih bırakmış arkasında.İnsan doğayla birlikte tarihte görünce mest oluyor, gözü kamaşıyor. Kalelerin yapıldığı yerlere bakınca,nasıl yapıldığını düşünmüyor degilim. Koca koca kayalarla yapılmış,dümdüz duran yapılar tarih kokuyor. İnsan, geçmişi düşünüyor. O eski yollar, bir emek görüntüsü... Dedem anlattığı bir anısında diyor ki: O gençken yolları kazma kürekle yaparlarmış o da bu işlere katılmış. İnsan gücü ile yol yapmak kolay iş değildir herhalde.

Andırın'ın hemen hemen her özelliğini anlattım: Bizim köy kaldı anlatmadığım bana göre Andırın'ın en güzel köyü bizim köy. Her yeri doğa...Taş degirmeni var, koca koca taş tekerlegi yerde yatıyor, duvarları hiç eskimemiş gibi deresi gürül gürül... Derenin etrafında koyunlar, keçiler, inekler, kuşlar, ördekler var. İnsanları çiftçilikle uğraşır, hayatını sürdürür, çocukları okula gider, yaşlıları evde dinlenir ama bütün köy halkı bir uğraş içindedir.

Aslında bizim köy Andırın'ın kendisidir.

Enver YONKA

Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 9/C

Geçmişte Bırakmam Memleketimi

Hatıraların ve yarınların geçiş köprüsünde, bambaşka diyarların özlemiyle yol alırken, beklenmeyen bir hisle arkama baktığımda geride bıraktıklarımı fark etmiştim.

Toplum olarak bizim evimiz, bizim mahallemiz tertemiz ve sınıcsıktı. Sonu görünmeyen sokaklarda hislerin yansıdığı davranışlar sergilenir, geçmişin bağrından kopup gelen sesler kendi kültürümüzü yaşattırdı. Kıvrım kıvrım yolların ötesinde okullar, evler, camiler... Evlerimiz, sokaklarımız, yeni veya eskimiş yapılarıyla bize yaşananları fısıldayan, geçmişin ikliminden izler taşıyan manalı bir şiir gibi.

Bahçelerinde geçmişten günümüze en muhterem misafirimiz olan güller, gülün dikensiz olamayacağını vurgulamak ister gibi karanfiller, her zaman has yakınımız olan papatyalar be daha yeni akraba olduğumuz orkideler "bizim sadık yârimiz olan kara toprağın!" kucagında neler neler bahseder vefalılara!

Bizim evlerimizde, bizim sokaklarımızda oturanlar, bahçelerin, ormanların, rengarenk çiçeklerin, kuşların güzelliklerini, her telden nağmelerini duyar, görür ve haz alırlardı.

Camiler, civcivlerin etrafında dolanıp durduğu, yer yer daha da yaklaştığı kuluçkalar misali.

Kimileri şehrin dolgunluğuyla köye, kimileri bazı planlarını gerçekleştirme uğruna şehre özlem duymakta. Ama tüm köylerde tüm mahallelerde anlamlı duygular, anlamlı düşünceler ve anlamlı kültürler yanında, fark edilmesi gereken alışılmamış yönler de var. Yaşamın karmaşasından bunalıp, kendinizi sokakta bulduğunuz zamanlarda, yaşlı bir ninenin çocuklaşmış ama anlamlı bakışlarıyla karşılaşsınız. Yüzünde yılların bıraktığı izlerle masum, konuşmaya başladığında ise sergilediği güven dolu tavırları ile karşısındakine umut verir, bu sevimli kadın.

Eğer bir köy yolunda ilerliyorsanız, taş duvarlı, paslanmış çinkolarıyla evlerin pencerelerinden çocukların kafasını uzattığını merakla sizi izlediğini görürsünüz. Belki de ilerde telaşlı bir kalabalıkla karşılaşsınız. Burada büyüklü küçüklü herkes kendine göre bir şeyler yapmakta, güneş batmadan işlerini bitirmek için bir oraya bir buraya koşuşturmaktadır. Elleri nasırlaşmış, yanakları pembeleşmiş belki; ama gözleri ıslık ıslık imcede, köy halkının. Bunları görünce kendini duymaya, dinlemeye başlar ve kaygınızın söndüğünü hissedersiniz.

Yakından veya uzaktan herkese kapılar açık, sofralar bereketlidir! Akşamlar ödül zamanlarıdır her yerde. Yazdan hazırlanmış yemişler, tarhanalarla sofralar donatılır; kimi zaman sakin, kimi zaman heyecanlı sohbet ortamlarıyla gecenin karanlığına renk katılır. İnsanlar işlerini o günlük bitirmiş olmanın verdiği huzurla giderler yataklarına. Hiçbir zaman kapılara kilit vurulmaz, güvenleri vardır komşularına!...

Andırın, dört bir yanda, bazen civil civil, bazen durgun, bazen coşkulu nidalarıyla varlığı tüm yanlarıyla aksettiren bir minyatür adeta.

Bütün bu gördüklerimle, duyup dinlediklerimle yoluma devam ederken, hatıralara hayat üfleyip yeniden canlandırabilir miyim bilmiyorum; ama hep "başkalarının!" özentisine kapılarak ihmal ettiğimiz bu şehrin özlemini hep içimde yaşatacağım!

Cennet İNEKÇİ
Andırın Anadolu Lisesi 11/G



MELEK BİZE BİZİ ANLATIYOR



Andırın sana sesleniyorum! Ben rüyalarındaki bir meleğim ve uyanmanı ve düşünmeye başlamanı istiyorum. Andırın! Kim olduğunu, iki bakkal bir fırından ibaret olmadığını merak ediyor musun? Peki ya insanların doğaüstü güçlerinin olup olmadığını? Dünyanın seni tanıdığını ya da senin dünyayı tanıdığını? İçinde barındırdığın insanların kim olduğunu ve onların ideallerini? Peki ya insanların gelecekteki yaşam standartlarını ve her Andırınlı'nın neden yolun ortasından yürüdüğünü, merak ediyor musun?

Ey rüyalarımaya hayat veren melek! Ben Andırınım. Ben çok uyudum, kışlar atlattım, üşüdüm, titredim ve insanlar yaşattım bünyemde. Onlardı Andırınlılar, benle yaşadılar, güldüler, ağladılar. Birçok misafir ağırladım, Çukurova'yla kucaklaştım, mevsim rüzgarlarından çok yara aldım. Kışlarım soğuktu, insanları sıcak, küçük evlere hapsettım, dedim ya kışlar soğuktu ve ben yalnız kaldım. Andırınlıların gözünde yağmur oldum ağladım, ağladıkça yeşil oldum, ekme oldum, tirşik oldum. Kayıplar verdim. Kimilerimiz gidenlerden oldu, kimimiz bana küstü, başka memlekete göçtü. Kimisi hayata küstü, kimisi öldü. Her şeye rağmen matemim uzun sürmedi. Baharda yeniden doğdum, kırlangıçlarım, cami üstünde leyleklerim oldu. Bana yaşamı öğrettiler. Dedim ya Andırın'ım ben iki bakkal bir fırından ibaret değilim yani.

Meleğim! Doğa beni, yani insanları kötülükten alıkoydu. Doğa bize hayatla mücadeleyi, çalışmayı, sevmeyi, düşünmeyi, dürüstlüğü öğretti. Harama el uzatmamayı ve hepsinden öte adamlığı öğretti. Mevlana kadar değer vermeyi, aşık olmayı öğretti. Ve tüm bunlar insanları ruhuna işledi. Onlar böylece ayakta kaldı. İnsanlarının doğaüstü güçleri olduğunu söylemişim sana. Çünkü ben onların yetenezsiz birileri olduğuna inanmıyorum. Benim insanları, insanlık ne kadar insansa o kadar insan; ne kadar adamsa o kadar adam. Ne bir aşağı, ne bir yukarı. Ama biz farkımız var: duruşumuz. Çok şey yaşadık biz. Üşüdük, yandık, ağladık... ve acılar bizi olgunlaştırdı. Bunlar bizim hayata sımsıkı sarılmamızı sağladı. Söyledim ya ben Andırın'ım!

Asya kıtasında bir noktayım. Türkiye'de bir bahçeyim. Dünya beni tanımaz, ben dünyayı tanımam. Birçok futbol takımını ezberlerim ama

dünyanın ne olduğunu, dünyada neler olduğunu bilmem. Çünkü ben böyle yetiştim. Hayatımı körleştiren, yeteneklerimi sınırlayan eğitim sisteminde boğuldum. Dünyayı ve onun bizden ne beklediğini anlayamamak, ona platonik bir şekilde bağladı beni. Ne ben onu tanıdım, ne o beni bildi. Dedim ya eğitimsizlik.

İnsanları idealleri büyük değildi. Bir politikacı, başbakan, ünlü bir şair, sanatkar olmak gibi gayeleri yoktu. Çünkü buna imkanım yoktu. Olanaklarım kısıtlı, eğitimim yetersizdi. Bizden büyük düşünmemizi istemiyorlardı. İdealde hedefler küçüktü. Devlet memuru olmak yeterdi. Bize her ayın on beşinde cepleri parayla doldurmak insanları en büyük idealiydi. Ve bunun nedeni açıktı. Bir başbakanımız, ünlü bir edebiyatçımız olmayacaktı. Çünkü imkanlarım elvermiyordu. Dedim ya ben Andırın'ım!

Güneş doğudan doğdukça hayat devam edecek. Ve ben insanları gelecekte de benimle yaşamalarını sağlamalıyım. Onlara imkanları bol, gücü yeten, dimdik bir Andırın olmalıyım. Çalışan bir nesil yetiştirmeliyim. Bir nesil ki ezmeyen, ezilmeyen. Bunlar için çalışmalıyım ben. Eğitim olanaklarımı, sağlık kuruluşlarımı, kültür merkezlerimi, spor salonlarımı oluşturmak, geliştirmek zorundayım. Dedim ya melek, çok uyudum ben. Artık hayata, dünyaya uyanmam lazım. Çünkü ben Andırın'ım!

Meleğim! İnsanları şiir yazmıyordu. Politika yapmıyordu. Şarkılar söylemiyordu. Dünyayı ne kadar tanıdığını düşünmüyordu. Filozof değildi. Küçük ama sağlam fikirleri vardı ve o yolda yürüyordu. Ayaklar tökezlemiyordu. İnsanları yoldan çıkmıyordu. Hep yolu ortalıyor, sarsılmadan he bu yolda dosdoğru -yolun ortasından- yürüyordu. Adımlar küçük olsa da... dedim ya meleğim ben Andırın'ım!

Ayrılık zamanı şimdi meleğim. Rüyalarımaya bana insanları, geleceğimi, kim olduğumu, imkanları hatırlattın ve yol gösterdin. Bu yol eğitilmiş insanlar yetiştirmektir ki bunun sonucunda hedefleri büyük bireyler sunmaktır vatana. Tüm bunları bana hatırlattığın için teşekkürler melek.

*Mücahit Abdullah ÇUKADAR
Andırın Anadolu Lisesi 11 TM/B*

Deneme



ANDIRIN

*Andırın dırın dırın iki bakkal bir fırın...
Yıllar önce bu topraklarda yaşamış insanlar tarafından söylenmiş,
Andırın'ı en genel şekilde özetleyen söz.*

*Dünyanın betonlaşma paniğinden uzak, sadece temel ihtiyaçlarını
karşılama için beton yapıtlar kullanan, huzuru ve mutluluğu-hatta bazen
gelirini-doğada bulan bir şehir.*

*Hayatınızda hiç dükkanının kepengini kapatmasa da gözü arkada
kalmayan esnaf, arabasının kapısını kitlemeyince panik olmayan halk,
evinin anahtarını başkasına gönül rahatlığıyla emanet edebilen teyzeler
gördünüz mü? İşte Andırın'da böyle olaylara çok sık rast gelirsiniz.
Hırsızlık pek düşük, birbirine güven pek yüksektir. Bu da beraberinde
huzuru getirir.*

*Yaz aylarında misafiri boldur köylerinin. Çukurova'nın sıcağından
kaçanlar vardır yaylalarında. Soğuk yerleri terk eden göçmen kuşlar
vardır semalarında.*

*Andırın dırın dırın iki bakkal bir fırın...Andırın güzeldir, küçüktür ama
bizimdir.*

*Ayça GÜNGÖR
Atatürk Ortaokulu 8/C 408*

Yanlış Ellerdeki Cam, Doğru Ellerdeki Elmas

Önümüze kırılması güç bir cam koymuşlar. Karşı taraftaki zalimlikleri görüyoruz ama karşı koyamıyoruz. Cama vuruyoruz, yırtıp parçalanıyoruz. Ne camı kırabiliyoruz ne sesimizi duyurabiliyoruz. Tek yapabildiğimiz yüreğimiz parçalanarak izlemek. Bu camı nasıl kırabiliriz? Nasıl bu zalimliklere son verebiliriz? İşte bu soruları kendimize sorarken arkadan bir ses yükseliyor:

-Neden cama güç uyguluyorsunuz? O da buna karşı koymak ister. Tek yapabildiği onun kendine bahşedildiği görevdir. Tabi onu kurtarmak ve bu zalimliklere son vermek için bir parça elmas lazım.

Herkes bir parça elmas aramaya koyuluyor ama hiçbir elmas bulamıyorlar. Yine aynı ses yükseliyor.

-Tabi bulamazsınız. Çünkü zalimleri durdurmak için bir yol bulmak yerine sadece izlemeyi yeğledik. Hiçbir şey yapmadık. Şimdi işleyebileceğimiz elmaslar bulun.

Yine herkes aramaya koyuldu. Herkes işlenmemiş elmas buluyordu. Ama işleyemediklerinden ellerinde kalıyordu. Daha önceki ses daha gür şekilde:

-Tabi işleyemezsiniz. Bu işin bir ehli olacak ki size gösterecek.

Kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Bir el titreyerek kalktı. “ ben bu işin ehliyim. Yanımda da bir çırağım var.”

Bu el diğerlerini de cesaretlendirmiş onlarda kaldırıyordu. Elmaslar birer birer onlara getiriliyordu. Onlarda büyük bir özen içinde işliyor, yine aynı özek geni içek ediyordu.

DARI OVASI KÖYÜ

Yeşilin çeşitli tonlarını üzerinde barındıran, birçok kaynak sularına ev sahipliği yapan, köyümüzün yaklaşık yarısının tarım arazileri, diğer yarısını ise bol çeşitli orman ağaçları kaplamıştır.

Dağınık şekilde yerleşen insanların dağların eteklerine ormanlarla tarım arazilerinin kesiştiği yerlere yapılan evler doğaya ayrı bir güzellik katmıştır. Yaz aylarında güneşin bolca ısıttığı köyümüzün gölgesinin ve gecelerinin serin olması içme sularının soğukluğu değerini kat kat artırmaktadır. Verimli topraklarının ve çalışkan insanların olması diğer köylere göre ekonomisini de geliştirmiştir.

Sahip olduğu bol çeşitli orman sayesinde doğal bir oksijen deposu olan coğrafyamız sağlıklı yaşam için mükemmel yaşanması bir yerdir.





Güzel Andırın



Sabahın erken saatlerinde, güneş daha yeni yeni ışığını gösterirken çoktan herkes işinin başındadır. Havası temiz olduğundan insanın içine huzur dolar. İnsanlar daha bi zevkle yapar işini, mevsimlerin nasıl geçtiğinin kimse farkına varmaz.

Dört mevsim bir başkadır Andırın'da. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını dökerken kışa hazırlık çoktan bitmiştir. Kış mevsimi ayrı biz güzeldir. Herkes evinde sıcak sobasının başındadır. Sobanın üzerinde çaylar demlenir, kestaneler pişer, hele iki de komşun geldi mi? Başlar koyu bir sohbet. Zaman nasıl geçer kimse bilmez. Derken bahar gelir...

Baharda yeşile bürünmüştür dört bir taraf. Hele bir de yaz geldi mi değme keyfine. Kışlaya gidersen askerlik arkadaşın oradadır. Bir demli demli çay içer, serin havasında hayale dalar, içine huzur dolmuştur, evine dönerken yolda... "ne ediyon ede..." desen kırk yıllık arkadaş gibi başlar seninle dertleşmeye.... Havası böyledir işte insanı gibi sıcak. Birde tarihi vardır ki birçok insana dil ısırttırır. Bellidir geçmişinin yaman geçtiği kalelerinden. Bir çok kalesi vardır hangisini sayayım. Boşuna dememişler "kaleler uzar gider, varır Andırın"...

İnsanı, tarihi ve mevsimi böyledir. Bir de her derde vefa olan tirşığı vardır. Tirşik bir bitki (ot) türüdür. Çiğ iken zehir olan bu ot, mayalandığında antibiyotik oluyor. Kısacası, ilaç gibi bir bitki, Andırın'ın doktoru tirşik.

Doğasıyla, insanıyla, tarihiyle böyledir işte Andırın. Gezilip görülecek yerleri çok fazladır. Tüm insanların bu yere geçmişiyle ünlü, güzel Andırın'a bekliyoruz.

2. Andırın Gelişim Platformu Kompozisyon Yarışması

Şule KURT

Andırın Çok Programlı Lisesi 11-D

İssiz Canlılar

Yaşadığımız yer , aslında yaşadığımız yer midir? ya da ıssızlık canlılık mıdır? Bunu kendimize sorarak ve etrafımızı inceleyerek cevabını uyandırabiliriz. Andırın gelişmişlik yönünde pek iç açıcı bir durumda değildir.bir çok yapıtı, yapısı ve yaradılış yönüyle işlemeye hazır bir toprak parçasıdır Andırın.

Bunların yanında ise insanların kendi aralarındaki ilişkisi can alıcı noktalardan birisidir. Dükkanlar, okullar, gezilebilecek doğal yerler yada parklardaki sosyallik bir uyum içerisinde olmalıdır. Eğer bir memlekette sorun varsa bunun karanlığında saklanan orada birbiriyle hemşeri olan kişilerdir. Düşünürsek bu yaşayan ölü cennetin sorunu bir şey yapamamaktır. Sosyal, eğlendirici, hemşerilerimizle diyaloglarımızın gelişmesi için hiçbir faaliyet yürütülmemesidir asıl neden.

Her birimiz, düşünürsek, sıkılırken yaptığımız faaliyet hiçliktir. Hiçlikteki oyalanma şeklimizdir.” Suç kimde? İçimizdeki diyaloglarda tıkanıldığımız yerdir. Arkadaşlar sorun onda bunda değil, sorun bizde. Uğraşmayışımız, umursamayışımız, haklılığı, sorunun önemini algılayamayışımızdır.Gözlerimizin devrilmesi, “aman banane” diyüşimizdir sorun.

*Bizlerin tek sorumluluğu okul, ders, meslek, iş,para kazanma değildir.
Memleketin memleket havasında olmasını sağlamaktır.
Andırın bir kasaysa kasanın anahtarı sosyal hayat.*

*Bizim ıssızlığımız, iletişimsizliğimizdir.
Birbirimizden habersiz her yerde ayrı ıssızlık oluşturmayalım.*

Elif Merve ÖKSÜZ



MAVİ GÖKLERİN KIZIL SÜSÜ

“Korkma!” Diye başlıyordu şairim mısralarına. “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dedikçe şairim; bayrağım- benim kızıl süsüm- daha bir coşkuyla dalgalanıyordu göklerde. Mavi göğüme en çok yakışan renkti bayrağımın kızılı. Semaya işlenmiş en güzel nakıştı benim ayım ve yıldızım.

İstiklâlim, istikbâlim vatanımdır benim her şeyim. İlelebet payidar kalsın diye devletim; her parçam, her varımla onadır sadakatim. Sen yeter ki süzül kızıl emanetim! Uğrunda bin canım olsa senin bir bakışına kurbandır her bir erim.

Çiğnemem, çiğnetmem bir parçanı hiçbir beşere, senin gölgede tek bir nefes bile bizlere ilahi bir hediye. Sen varsan ben varım. Şerefim, vatanım, namusum, ayım. Seninle yazdığım bu destanımı, ilelebet ruhumda taşıyacağım. Şehidimin al kanıyla donattığım vatanımı, marşınla dimağlara kazıyacağım.

Akif'im yazmıştı bu mukaddes marşımı. Bağımsızlık uğruna can verip can alan milletimin her bir ferdi, cennet vatanımın aşığı. Türk gençliğine seslenen Ata'm, görmüştü elbet gözlerinde ışığı.

Kabul edildi marşım, yıl 1921. İşte o gün; hürriyetimin adıydı ay-yıldız, Allah bir. Dönmeyiz biz hiçbir şartta bayrağa sözümüzden. Odur bizim istiklalimize en güzel nişane. Bir daha yazılamaz, yol vermeyiz hiçbir işgale. Budur Türk milletine asaletini veren huy, Ey! Türk gencim, dinle beni ecdadınla onur duy.

Dalgalansın bayrağım, yolumuza bir fener. Üste gök, altta yer çökmedikçe; milletim onunla beraber. En güzel şiir ona, en güzel ezgi ona. Sen yeter ki dalgalan nazlı bayrağım! Senin hayalin bile inan tüm ömre değer!

Su Bade NURDOĞAN

Andırın Şehit Numan Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Seni Yaşayalım ANDIRIN

Öyle şeyler vardır ki yüzyıllardır susmuş, konuşmamış. Belki de unutulmuş. Sor da Andırın toprağı anlatsın; üzerine kimlerin bastığını, kimlerin okşadığını ya da kimlerin hayatını yazdığını her adımda...

Her şeyi ama her şeyi bir hatıradır, hiç bilinmez, Tırıl Dağı'na sor, sor da bozsun artık suskunluğunu... Okusun artık, sonu üç noktayla biten romanını... Başı sekiz köşe kasketli dedemin, ayağı şalvarlı nenemin tarihini, Andırın'a yazdığını anlatsın.

Elleri kınalı anamın karıştırma karıştırma pişirdiğı, babamın kalaylı tabağından içtiğın, tadına bir türlü doyamadığın tirşığı anlat Andırın torunu... Anamın yayık ayranını yanında da taze yağla karışmış bulgur pilavını, babamın ördüğü taş duvardaki alın terini, kardeşimin oynadığı kızıl toprağı anlat. Eli bastonlu dedenin sana anlattığı her şeyi anlat...

Ah be Andırın kimleri gömdün, kimlere küstün, kimleri sevdin, kimleri toprağına hayran bıraktığında böylesine sevildin. Herkes seni anlattı biraz da sen kendini anlat, yönetmeni olduğun şu güzel ve doğal filmini izlet torunlarına, uyusunlar kucağına ve rüyalarında senin mavi gökyüzünde, yeşil yeryüzünü görsünler. Her Andırınlı gibi onlarda tatsınlar tirşiginden. Sonra da bu farklılığın onurunu, her bayramda elini öperek yaşasınlar.

Buraya kadar anlatım olsun bundan sonra da seni doya doya yaşayalım Andırın!

Halime DOĞAN
Andırın Anadolu Lisesi 9/A

Hikaye



ANDIRIN MUTFAĞININ BİR PARÇASI

Tirşik

(Andırın Doktoru)



Kahramanmaraş'ta oturan Beş katlı kırmızı bir evde yaşayan Zeynep, bir cumartesi sabahı kahvaltısını yaptıktan sonra üst kattaki çok sevdiği Pamuk ninesinin kapısını tıklattı:

- Pamuk ninem günaydın.
- Sana da günaydın gül yüzlü kızım.
- Nasılsın nineciğim.
- Sağ ol kızım iyiyim.

Zeynep Pamuk ninesini çok seviyordu.çünkü ona bütün günün nasıl geçtiğini söyler sırlarını onunla paylaşırdı.Sadece bu nedenlerden değil onun bazenleri köye gidip topladığı tirşigini içmeye de bayılıyordu.O öyle alışmış ki kopamıyordu bu güzel Andırın mutfağının bir parçası olan bu yemekten. Daha sonra Pamuk ninesi ile biraz

konuşan Zeynep evden evden çıkıp mahalle arkadaşları ile oynamaya gitti. Akşama kadar oynayıp eve hava kararmadan önce geldi. Ödevlerini bitirdi. Yemek hazır olmadan Pamuk ninesinin yanına gitti. Ona ne oyun oynadıklarını anlattı. Sohbet biraz daha ilerledikten sonra Pamuk nine küçükken topaç çevirdiklerinden, saklambaç oynadıklarından ve daha birçok oyunlarını anlattı.

Pamuk nine eskilerden bahsedince duygulandı. sonra yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. Zeynep'e memleketi olan Andırın'a gideceğini söyledi. Zeynep hem üzüldü hem de Pamuk ninesinin çok özlediği memleketine gitmesine sevindi.Bu iki duyguyu içinde barındırdığını gören ninesi Ona kendisinin de gelmesini teklif etti.Tam bu sırada annesi kapıdan yemeğin hazır olduğunu söyledi.Zeynep eve geldiğinde yemek masasına oturdu. Anne ve babası yarı yıl tatillerinin nerde

geçireceğini konuşurken Zeynep'in aklına ninesinin teklifi geldi. Bunu hemen annesine ve babasına söyledi .Bu güzel teklife hep birlikte onayladılar. Zeynep anne ve babasına çok teşekkür etti. Daha sonra dişlerini fırçalayan Zeynep yatağına uzandı.İçinde Andırın'a gittiklerinde neler ile karşılaşacağını düşündü.yarı yıl tatili boyunca tirşik yiyeceğini düşledi ve içini kıpır kıpır bir heyecan kapladı. Nihayet o gün gelmişti. Arkadaşlarıyla vedalaşıp hep birlikte yola çıktılar. Zeynep yolculuk boyunca camı açık bırakıp misk gibi havayı içine çekti. Yol kenarında bazı tirşik toplayanlar vardı. Andırın'na yaklaşınca biraz ara vermek için durakladılar. Durakladıkları yerde birkaç satıcı vardı. Ama bunların içinde Zeynep'in dikkatini eken yüksek sesle Andırın doktoru diye bağlayan bir satıcıydı. Merakla satıcıya ilerledi.

Ve ona yönelerek;

- Kolay gelsin amca

- Sağ ol

- Amca sana bir şey sorabilir miyim?

- Tabii ki sorabilirsin.

- Andırın doktoru dediği şey nedir?

- Aaa! Evladım yoksa bilmiyor musun?

- Hayır

- Bak evladım bizim Andırın tirşigimizi tanımayan yoktur. Açıkçası senin bilmemene çok şaşırdım. Ama artık öğrenmişsindir.

- Evet, teşekkür ederim.

Daha sonra Zeynep telaşla annesinin ve babasının yanına koştu.

- Anne bak şu amcadan andırın doktoru alalım mı?

- Kızım sen Andırın doktorunun ne olduğunu biliyor muydun?

- Evet, anneciğim neden şaşırdım?

- Şaşırmamım sebebi, senin yaşı küçük Andırın tirşigine "Andırın doktoru" denildiğini bilmiyorsun sanıyordum. Ama olsun bilmene sevindim. Bu

arada tirşik almamıza gerek yok. Çünkü ...

Hemen pamuk nine atıldı.

- Çünkü gideceğimiz yer tirşigin kaynağı, bol bol yersin.

Zeynep coşkuyla havalara hopladı.

Biraz daha ara verdikten sonra yola çıktılar. Ve nihayet Andırın toprağına girdiler.

Zeynep çok sevindi. Burada birkaç gün kalmak için gelmişlerdi. Zeynep bu kısa sürede Andırın'ı karış karış gezdi yeni bilgiler edindi ve tabii pamuk ninesine çok teşekkür etti. Çünkü onun buraya gelmesine katkı sağlamıştı.

Ama bu güzel gezinin sona ermesine yalnız bir gün kalmıştı. Zeynep pamuk ninesiyle tirşik toplamaya gitti. Toplarken aklına takılan bir soru vardı.

Pamuk ninem sana neden pamuk diyorlar? Yüzünde bir gülümsemeyle eskiden tirşigin güzel olduğu için ben köye tirşik dağıtıyordum. O günden beri bu ismi taktılar. Ben de artık böyle çağrılmaya başladım. Hem artık ismimi seviyorum.

- Peki neden dağıtıyordun?

- Çünkü ben yaşadığım yeri her şeyiyle seviyorum. Yapamayanlar benim yaptıklarımı yesin. Tirşigimiz dillerde dolaşsın diye.

Artık köyden eve gitmek için hazırlık yapıyorlardı. Zeynep de üzülüyor. Yanında götürebileceği bir hatıra arıyordu. Aslında bulmuştu. Ninesiyle birlikte topladığı tirşikti. Sonra yola çıktılar uzun uzun yollar aştıktan sonra evlerine geldiler. Birkaç gün sonra okullar açılmıştı. Zeynep neşeyle okul servisine bindi. Giderken de bu güzel tatili arkadaşlarıyla paylaşmanın heyecanı vardı. Servisten indikten sonra okul arkadaşları koşarak yanına geldi. Bir yarışma olacağını söyledi. Bu yarışma Kahramanmaraş'ın bir yöresini veya kültürünü yansıtmak amaçlı bir yarışmaydı. Okul günü sona ermişti. Eve gittiğinde annesine yarışmayı anlattı katılacağını söyledi. Annesi çok sevindi. Yarışma günü geldi. Yarışmayı yazdığı Andırın tirşigi ile Zeynep kazandı. Ödülü de pamuk ninesine verdi. Pamuk ninesi çok gururlandı ve teşekkür etti.

Andırın'da Son Gece

Yalnızlık bütün kaderimi avucunun içine almış, yanar döner hesabı kaptırmış kendini hayatın akışına. Zaman, her zamanki gibi kimseyi görmeden durağan bir şekilde denizin fırtınasına yakalanmış bir sandal gibi gecenin koyu karanlığına karışmış gözyaşlarının reçetesi için yavaş yavaş ilerliyordu mecralarda.

Gökyüzü ağlayan bir kadının portresini yıldızların gölgesine çiziyordu.

Sokaklarda rüzgarın korkutucu sesi yankılanıp da kulağına kadar geliyordu. Yattığı yerden rüzgarın savurduğu ağacın dalları penceresine vuruyor, içini de bir korku kaplıyordu. Soğuk bütün kaldırım taşlarına işlemiş, Çin işkencelerinin yapıldığı insanların çehresini bir yazarın kaleminin ucuyla boğuyordu. Bu oda ona çok yabancı gelmeye başlamıştı. Baktığı her şey cansızlığını yitiriyor gündün güne onunla beraber sonu olmayan bir yolda yürüyordu. Derin bir nefes aldı, sanki bir daha asla nefes almayacakmış gibi. Yerinden yavaş yavaş kalktı, pencerenin yanına gitti. Başını pencerenin camına dayadı her zamanki gibi. Bunlar her gün yaşanan olağan şeylerdi. Artık bir şeylerin yok olduğunu dünyevi arzularının çağlayanlarda çırpınıp her gün ölüm kalım savaşı verdiğini biliyordu.

Her gün gelip annesi onu heyecan içinde uyandırdığını ve gözlerinde beliren o ifade bir gün daha yaşayacağını ve güneşin doğuşunu bir kez daha seyredeceğinin habercisiydi. Bunları düşündükçe delirir gibi oluyor, gözlerinden akan yaşlar yavaş yavaş süzülüyordu gecenin koyu karanlığına.

Uyku dilenen gözleri, anlamsız ama bir o kadar da umut dolu karmakarışık kar tanelerine saklanmış uyku perilerini çağırıyordu. Odanın kapısının yavaş yavaş açıldığını duydu ve bir anda irkildi. Gelen annesiydi. “ben iyiyim, ölmedim, beni merak etmeyin” diyen bakışlarla annesine baktı. Ve sonra odadan mutlu bir şekilde ayrıldı. Her gün ölüm korkusuyla yüz yüze geliyordu. Artık insanların ona acımasını istemiyordu. Sanki son gecesini yaşıyordu bu son saniyeleriydi. Bir anda yerinden kalktı, hızlı adımlarla odadan çıktı. Annesi, babası, kardeşleri herkes oturuyordu. Hepsinin gözlerinde heyecan kasırgaları esiyordu.

- “Beni affedin artık ölümü beklemekten bıktım.” dedi ve hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü.

Kendini kaderin avuçları içine bıraktı. Koştı koştı durmadan koştı. Ölüme yakalanmak için bütün gücüyle çabaladı. Rüzgarın soğukluğu yüzüne çarpıyordu saniye saniye. Sokaklarda uçuşuyordu insani varlıklar. Bir anda ayağı takıldı. Kulağında insanların sesleri yankılanıyordu. Gözleri yavaşça kapanıyor, karanlığı göreceğine aydınlığın nefesini soluyordu. Sanki vücudu bir taş yığını kesilmişti. Artık ne duyuyor ne de görüyordu. Çünkü o...

Demet ÇINKIR
Andırın Anadolu Lisesi 11/G

Gelecekte Görmek İstedğim ANDIRIN

Bir bahar günüydü. Tatillerin başlamasına bir hafta kalmıştı. Arkadaşlarımla dedemin eski bir arazisinde buluşmuştuk. Her zamanki gibi gene bir sürü oyunlar oynamıştık; saklambaç, futbol, yakan top, elimsende vb. bir sürü oyunlar oynamıştık. yine biz farkında olmadan akşam olmuştu. Annelerimizin sesleriyle irkildik. Birbirimize iyi akşamlar diyerek evin yolunu tuttuk. Eve geldiğimde babam çoktan dönmüştü işten. Koşarak sarıldım babama. Bana yine çok yorumdum kızım ama seni görünce üzerimdeki yorgunluk gitti dedi. Bugün ne yaptığımı ve arkadaşlarımla neler oynadığımı sordu. Bütün yaptıklarımı anlattım. Uzun süre konuştuk şakalaştık ve güldük babamla ama yine bu güzel anı bozan annemdi, o güzel sesiyle yemek hazır demişti. Bizi yemeğe çağırıyordu, yemeğimizi yemeye gittik mutfığa. Ben çok aç değildim hemen kalktım odama gittim. Bir süre öylece gökyüzünü seyrettim. Tıpkı bir melek gibi parlayan bir yıldız gördüm. Sanki gökyüzünü güzelleştiren o yıldızdı. Ama sadece gökyüzünü değil bu şehri güzelleştiren oydu. Bir süre öylece hayale daldım. Bir anda bir ses işittim yıldızın konuştuğunu zannetmişim ama babamı görünce o yıldızın konuşmadığını anladım. Güzel kızım masal anlatmaya geldim dedi. Ben hemen yatağıma geçtim ve seni dinliyorum baba dedim. Babam masal anlatmaya başlamıştı. Gözlerimi kapattım. Bir süre sonra rüyaya dalmışım. Birde ne göreyim gökyüzündeki o melek yüzlü yıldız bana doğru yaklaşıyordu birden kulağıma bir ses ilişti. Bu sefer bu sesin o yıldızdan geldiğini anladım. Ama sen konuşuyorsun dediğim zaman bana sende benimle konuşuyordun az önce yani yatmadan önce

diye cevap verdi. Sen çok zeki bir çocuksun bu şehirdeki eksiklikleri fark etmiyor musun? diye sordu bana. Ben ise fark ediyorum ama ne yapabilirim ki diye sormuştum. Onun bana cevabı ise çok çalışman ve bu şehri gelecekte görmek istediğin şehir yapmak dedi. Hem arkadaşlarımla senin yapamayacağın bir şey yoktur. Bundan emin ol dedi. Sen arkadaşlarımı nereden tanıyorsun diye sorduğumda bu senin gördüğün rüyayı yani beni onlarda görüyor onların rüyalarına girdim ve sana anlattıklarımı onlara da anlatıyorum diye cevap verdi. Bir de sen düşün bakalım bu güzel şehrin nelere ihtiyacı var dedi ve ortadan kayboldu. Ben de o an gözlerimi açtım. Sabah olmuştu odamın her yerini annemin çiçeklerinin kokusu sarmıştı. Hemen elimi yüzümü yıkayıp mutfığa koştum. Anneme rüyamı anlattım o da çok etkilenmişti. Hemen kahvaltımı yapıp arkadaşlarımla yine aynı yerde buluştuk. Onlarında bana söyleyecekleri varmış. Hepsi rüyasını anlattı. Hepimiz aynı rüyayı görmüştük. Zaten bunu o yıldızda söylemişti. Bizim gördüğümüz rüyadan çıkarmamız gereken şey ise bu şehri gelecekte görmek istediğimiz hale getirmektir, o küçük yıldızın dediği gibi. Ama ne yapabiliriz sıra bunu düşünmeye gelmişti. Arkadaşlarımdan Ayşe önce çok çalışıp okulumuzu bitirmeliyiz dedi. Ben okulları bitirdiğimizde ne yapacağız diye sorduğumda Melike hepimiz bir öncelikle meslek sahibi olacak ve olduğu meslekle ilgili şeyler yaptıracak dedi. o zaman ilk olarak mesleğimizi seçmemiz gerektiğini anladık. Ben mimar olacağımı ve güzel tek katlı evler yapacağımı söyledim, Ahmet avukat olacağını ve mahkemeler kurduracağını ve böylece babasının artık

başka şehirde avukatlık yapmasına gerek kalmayacağını söyledi. Ayşe ise doktor olacağını ve hastaneler yaptıracağını söyledi. Fikirlerimiz böyleydi, tabi bunun yanında tarımla ilgili ve hayvancılıkla ilgili faaliyetlerinide unutmamak gerekiyor dediğimde Ayşe bana hayvancılık ve tarımla ne yapalım gelişmiş bir şehirde diye cevap vermişti. Ben ise ona gelişmiş şehir hastanesi, doktoru, avukatı, mahkemesi, mimarı çok katlı binası olan o fosil yakıtlarıyla olan fabrikalar değil dediğimde bana hak vermişti. O an aklıma dedemin arazisi gelmişti. Orayı tarım ve hayvancılık için kullanabilirdik. Tabi bunu annem ve babama sormam gerekiyordu. Eve gittiğimizde. Artık çok çalışmamız gerektiğini anladık. çok çalışıp gelecekte görmek istediğimiz şehri yenileyecektik. Bir süre daha bu konu hakkında konuştuk ve sonra evin yolunu tuttuk. Yolda yürürken benim aklıma babam gelmişti. Onun için artık zor olmazdı. Burada bir hastane açılması işini kolaylaştırırdı öyle her zaman git gel yapmazdı başka bir şehre. Bunları düşünerek eve gelmişim babam henüz işten dönmemişti. Annem yemek yapıyordu yanına gidip oturdum. Ona da bugün konuştuklarımızı anlattım. Anneme dedemin o büyük arsasını tarım ve hayvancılık için kullansak nasıl olur dediğimde annem iyi düşünmüşsün ama babana da soralım demişti, o an kapı çalmıştı. Babam gelmişti. Bugün yorulup yorulmadığımı sordum, Tabi yine bizi gördüğünde yorgunluğunun gittiğini söyledi. Bugün nasıldı diye sordu. Ben ona bugünkü gördüğüm rüyamı ve arkadaşarımla bu rüya hakkında konuştuklarımızı anlattım. Babamda rüyamı çok ilginç bulmuştu. Bizim bu şehrin gelişimi için yapacaklarımıza iyi bulmuştu. Hem dedemin arazisini de tarım ve hayvancılık için izin vermişti. Hatta çok iyi düşünmüşsün güzel kızım demişti, yemeğimizi yedikten sonra yine bu konu

hakkında biraz konuştuk sonra ben odama giderek o yıldızın orada olup olmadığına baktım. Ama ne yazık ki o yıldız orada yoktu içimde bir üzüntü olmuştu. Belki rüyamda görürüm diye hemen uyumuştum. Gözlerimi açtığımda hemen sabah olmuştu yıldızı rüyamda görememiştim. Çok üzülmüş kahvaltımı yapıp okul kıyafetimi giyip okula gitmişim. Okulda dersler çok hızlı ve eğlenceli geçiyordu, okulda hızlı geçiyordu, o kadar hızlı geçiyordu ki artık okulları bitirmiştik, girmem gereken çok önemli bir sınavım vardı. O sınavı geçersen artık mimar olabilecektim. Tabi bu süreç boyunca arkadaşarımla ayrılmamıştım onlarda okulu bitirmişlerdi. Sınava gireceklerdi. Eğer sınavı geçersen hayalimizi gerçekleştirecektik. Sınava girmemize üç gün kalmıştı. Kazanırsak gelecekte görmek istediğimiz Andırını oluşturabilecektik. Hep bunları düşünüyordum. Artık sınav günü gelmiş çatmıştı. Bugün sınava girecektik. Arkadaşarımla buluştum. Sınav süresi başlayıncaya kadar konuştuk. Bu sınavı geçebilirsek mesleğimizi elimize alabilecektik. Dua ettik bu sınavı geçmek için, ben düşünmeye başladım acaba bu sınavı geçersen o küçük yıldız görebilecek miyim. Kafamda bir soru işareti oluşmuştu. O sırada bir görevli gelerek sınav sürecinin başlayacağını haber verdi. Bizler yerlerimizi aldık sınav başlamıştı şimdilik iyi başlamıştım. Hatta çok iyi yapıyordum. Sınavın sonuna doğru gelmişim sınav süresi de azalıyordu. Ben sınavımı bitirmiştik dışarıya çıktım bir süre sonra arkadaşarımda çıktı. Nasıl geçtiğini sorduğumda hepsi iyi geçtiğini söyledi, yani büyük ihtimalle sınavı geçmiştik diye düşünüyoruz. Sonuçlar bir hafta sonra belli olacaktı. Bireyler yemek için bizim eve gitmiştik. Annem sınavımız nasıl geçti diye sorduğunda iyi geçtiğini söylemiştik. Annem yemeğimizi getirdi, yemeğimizi yedikten sonra ben

arkadaşlarımı uğurladım. Akşam olmuştu zaten babam eve dönmüştü işten, sınavımın nasıl geçtiğini sormuştu. Ben iyi geçtiğini söylemişim. Babamda inşallah demişti. Artık yemeğimizi yiyelim demişti babam. Ben az önce arkadaşımınla yediğim için odama çıkmışım. Pencereden gökyüzüne baktığımda o yıldızı görmüştüm ama parlak değildi. Bir süre öylece seyrettim uykum gelmişti yatağıma geçtim. Birden uykuya dalmışım. Rüyamda yine o yıldızı gördüm ona neden ilk günkü gibi parlak olmadığını ve neden o günden beri görünmediğini sordum. Onun bana cevabı ise: Artık bu şehri ben değil siz güzelleştireceksiniz. Ben sadece gökyüzünü güzelleştireceğim dedi. Uzun süre gözükmemin sebebi ise beni unutup unutmayacağınızı merak ettim. Ama sen beni hiç unutmadın. Hep beni pencereden seyrettin. Nereden biliyorsun diye sorduğumda ise bulutların altından hep seni seyrettim dedi, benim dediklerimi gerçekleştireceksiniz dedi ve ortadan kayboldu. Gitmeden öncede yine geleceğim dedi ve gitti. Ben gözlerimi açtığımda sabah olmuştu, günler o kadar hızlı geçiyordu ki sabah olup hemen akşam oluyordu. . Bugün çok mutluydum çünkü sınav sonuçları açıklanmıştı. Hepimiz sınavı geçmiştik. Hayalimizin ilk aşamasını bitirmiştik. Artık mesleğimizi elimize almıştık. Ahmet güvenilir ve dürüst bir avukat, Ayşe çok iyi bir doktor, Ben ise işini çok seven ve güzel yapan bir mimar olmuşum. Hayalimizin büyük bir kısmını ve ikinci aşamasını bitirmiştik. Sıra üçüncü aşamasındaydı. Bunu da gerçekleştirecek artık hayalimize ulaşacaktık. Bu hayalimiz ide gerçekleştirmeye başlamıştık. Ayşe hastaneler yaptırmış, Ahmet ise Andırında hiç bulunmayan mahkemeler yaptırdı. Ben tek katlı şirin ve güzel evler yaptırıyordum. Bir haftaya kalmaz bu işlerde tamamlanacaktı. Hayvancılık ve tarımında

unutmamıştık. Dedemin arazisini de bunun için kullanılıyordu. Uzun bir uğraştan sonra son üçüncü aşamayı da bitirmiştik. Artık gelecekte görmek istediğimiz Andırın' ı oluşturmuştuk tabi birkaç eksiği var ama onları da zamanla halledecektik. Artık Andırın çok sevilen turistik bir şehir olmuştu. Hayvancılık ve tarım yönünden de baya gelişmişti. Gelen turistler Andırın' ın yemeklerini çok güzel buluyordu, yeşilliklerindeki çok seviyorlardı. 1 senede Türkiye' nin en turistik yeri olmuştu. Artık Andırın' ı gelecekte görmek istediğimiz Andırın yapmışlık. Her akşam pencereden baktığım o yıldız sayesinde olmuştu bütün bunlar. Her akşam o yıldızı seyrederek uyuyorum. Yine bir gün o yıldız rüyama girdi. Bana aferin Andırın çok güzel olmuş tam gelecekte görmek istediğim Andırın olmuş. Ama sen bir şeyi fark etmiyorsun dedi ve ortadan kayboldu. Kaç zamandır fark etmediğim şeyin ne olduğunu çok merak ediyordum. Bir akşam pencereden baktığımda o yıldızın orada olmadığını fark ettim, uzun bir süre düşündüm. O an aklıma o küçük ve parlak yıldızın gelecekte görmek istediğim Andırın' ın bir parçası olduğu aklıma geldi. Artık onu göremeyecek yaşayacaktım. Gelecekte görmek istediğim bir Andırın olarak.

Not: Sevgili okurlarıma

Önemli olan uzun hikayeler yazmak veya kısa hikayeler yazmak değil. O hikayelerden ders çıkarabilmektir. Benim yazdığım bu kısa hikayede de Andırın' ın geleceği için ne yapacağınızı düşünebilirsiniz. Yani benim bu hayalimi gerçekleştirebilirsiniz, lütfen bunu unutmayın. Gerçekleştirilemeyecek bir şey değil bu hikaye.

Sevgilerimle okurlarıma.

Melike KOLUKISAOĞLU

HARİTADA BİR NOKTA

Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam, gözüm hemen Andırın'ı arar. Şehir, vilayet, il, ilçe, kasaba isimlerinden hemen Andırın'a kayar. Haritada Andırın'ı görmeyeyim, içimdeki dostluklar, sevgiler, iyi niyetler bir karıncalanmadır hemen başlayıverir.

İşte hayat çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki kırsal bölgeye, Andırın'a bırakıverdi beni. Yaşım elliye bulmuştu ama sonunda asıl yuvama, Andırın'a gelmişim. Daha on iki- on üç yaşlarındaydım. Babam okumamı çok istiyordu. Bu nedenle beni alıp İstanbul'a götürmüştü. Bir gün hurda bir araba ile Andırın'ın bozuk, virajlı, delik deşik yollarından sabahın erken saatlerinde babamla yola koyulmuştuk. Gidiyordum doğduğum, büyüdüğüm yerden. Zorlu yolculuğun ardından varmıştık İstanbul'a. İstanbul ki ne İstanbul, kalabalığın ortası. Kimsenin kimseyi bilmediği, bilinen bir şey varsa onun da para ve çıkar olduğu bir memleket. Neyse ki yatılı bir okula yazıldım. Kolay alışamıyordum bu hayata. Öğrenimime başladım. Ailemden ayrı, uzakta bir yaşam bekliyordu beni. Okul hayatım çok zor geçiyordu, çok sıkıntılar çekiyordum. Ama bir gün rahata, huzura kavuşacağımı biliyordum. Bir öğretmen olmak istiyordum. Ailemin, herkesin benden bir beklentisi vardı, bir de hayallerim... Bu nedenle var gücümle çalışıyordum. Çalışıyordum ama Andırın hep aklımdaydı, gözümde tütüyordu adeta. Çok özlüyordum. Zaman çok hızlı geçiyordu, mezun olmama çok az kalmıştı. İçimde büyük bir heyecan vardı, ilk fırsatta Andırın'a gitmeyi planlıyordum. Ama elimden bir şey gelmiyordu, bir türlü gidemiyordum. Zaman işte ne kadar da çabuk geçiyor. Bir buraya geldiğim günü, birde şu anı düşünüyorum da hiçbir şey eskisi gibi değil. Neyse ki mezun olmuşum, bir öğretmendim artık. İlk tayinim yine İstanbul'a çıktı ve kısa bir süre sonra göreve başladım. Aradan yıllar geçti ve ben hala İstanbul'daydım, Andırın'da değil. Bu içimde bir sıkıntı, yük olmaya başlamıştı. Tam elli yaşına gelmişim, emekli olmama iki ay kalmıştı. Ve korkuyordum, bir yandan da sevinçten havalara uçacak gibiydim.

Aradan iki ay geçmişti ve emekli olmuşum. Emekli olduktan ertesi gün, eşimi ve çocuklarımı alıp Andırın'ın yolunu tuttum. İşte yorgun, işte bitkim, işte hepsini yitirmiş, gelmişim baba ocağına. Bitkindim, yorgundum, hayatın yükü üzerimdeydi çünkü. Koca şehirde yaşamak hiç de kolay değildi. Geçim derdi, ailem, işim... Bıkmıştım kalabalığın, beton yığınlarının arasında yaşamaktan. Rahat bir nefes almak istiyordum. Hayatım sadece bu saydıklarımından ibaretti. Andırın'a gelerek belki bu yükü üzerimden atacağımı düşünüyordum.

Her şey gibi zaman içinde Andırın'da bir hayli değişmiş. Karar vermişim, şimdi namuslu, dostane insanların arasında başım öne eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, iyiliklere hasret duya duya ömrümün sonunu, burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim.

Andırın'ı doğrusu tahmin ettiğim gibi bulamadım. Ben giderken hiç gelişmemiş, تنها bir köy gibiydi. "Dırındırın Andırın, iki dükkan bir fırın." derler ya hani aynen öyleydi. Geçen uzun sürede gelişmiş, modernleşmiş bir şekilde bulmayı umuyordum. Hiç gelişmemiş değildi, biraz olsun gelişmişti ama yetersizdi. Ayrıca, Andırın'ın o zamanla şimdi arasında değişmeyen insanları, değişmeyen mekanları da vardı. Boyacı Ördek, yine güleryüzü ve esprili sözleriyle insanların ayakkabılarını boyuyor, her Fenerbahçe maçında boynuna Fenerbahçe atkısını atıp,

kahve yolunu tutuyordu. Her hafta sonu oltasını alıp balık avlamayı da hiç ihmal etmiyordu. Fazlı Kadir’de yine eşsiz güleryüzlü, nükteli sohbetleri ile insanların neşe kaynağı olmaya devam ediyordu. Andırın’ın unutulmaz esnaflarından Terzi İbrahim ve diğerleri yine alınlarının teri ile var güçleri ile çalışıyorlardı. O kadar samimi o kadar dost canlısı insanlardı ki tıpkı yaşadıkları coğrafyanın aynası gibiydiler. Andırın’ı Andırın yapan doğal güzelliklerinden Çınargeçidi, herkesin haftasonu piknik yapmak için akıllarına gelen ilk yer olmayı halen sürdürüyordu. Yine Azgıt Yaylası, Yeşiltepe Köyü, Çışar Yaylası ve Halbur Yaylası o doğallığını, eşsiz manzarasını zamanın eskiticiliğine karşı kaybetmemişlerdi. İnsanın buralara her gelişinde yaşadığının farkına varabildiği mekanlardı.

Mevsimlerden de sonbahardı. Andırın’ın sonbaharı uzun ve güzel geçti. Çınar ağaçlarının yaprakları sararmış, kızarmaya başlamış, yere düşenler çürümeye başlamıştı. Çok güzel bir manzara sergiliyorlardı. Karşı taraftan Andırın’a heybetiyle bakan Döldül Dağı da bahar sevincini kaybetmiş, kışın o soğuk, sessiz tenha haline bürünmeye başlamıştı.

Bir Çarşamba günü akşamüzeriydi. Gezintiye çıkmaya karar vermiştim. 1970’lerden kalma bir araç beni almaya geliyordu. Ama Andırın’ın rampa, zorlu yollarından olsa gerek, ihtiyar bir adam gibi bir ayağı çukurdaydı. Bu arada gözüme keçisini satmak isteyen yaşlı bir amca ve müşterisiyle olan konuşması takıldı. Pazarlığa başladılar.

Yaşlı amca:

- İki yüz liradan aşağı olmaz gardaş.

Müşteri:

- Yüz yetmiş lira vereyim dayı, değeri bu.

Yaşlı amca:

- Kurtarmıyor emmioğlu, yoksa canın sağolsun...

Sonucu çok merak ediyordum ve anlaşılmadılar. Yaşlı amca keçisini satamadı ama içinden sanki “ keşke satsaydım yüz yetmiş liraya ama kismetten öte yol yok.” diyordu. Tam bir Anadolu insanı gibi tam bir Andırın insanı gibi. Pazarlık bitmişti ama içimizdeki umut hiç bitmemişti, hep yaşıyordu. Tıpkı bugüne kadar yaşadığı, bitmediği gibi...

Bu arada bizim emektar araba ile yola koyulmuştum. Özlemiştim, hasrettim Andırın’a. Çocukluğumun geçtiği yerleri, arkadaşlarımı, geçmişimi, her şeyimi... İçimde büyük bir sevinç, bir yandan da karamsarlık vardı. Ben Andırın’a hasrettim, Andırın ise bana kırgın. Sanki dağ, taş, ağaç her şey dile gelmiş bana olan duygularını ifade ediyorlardı. Benimse ne diyecek bir sözüm, ne de yapacak bir şeyim vardı.

Biraz gezdikten sonra içimdeki buruklukla Andırın’a dilimden sadece şu nağmeler döküldü.

***Geldi geçti yıllar benden habersiz
Bahçemde çiçekler açmadı sensiz
Gecenin koinunda ağladım sessiz
Sel olup akmaya yetmedi ömrüm.***

*Mehmet GENÇOĞLAN
Andırın Anadolu Lisesi 11TM/E*

Kayboldum...

Bir gün çıktığımda ne güzel bir yere vardım. Ne güzel bir ırmağı vardı. Adını hiç bilmediğim bir yere varmışım. Ama o yer ne güzeldi. O yerde iyi insanlar vardı. Herkes birbirine yardım ediyordu.

Sokakta yürürken bana biri çarptı. Yere düştüm. Özür dilerim dedi. İsmi sorduğumda, ismim Ayşe demişti. O da bana ismimi sordu, ben de Deniz demişim. O günden sonra Ayşe ile arkadaş olmuştuk. Günler günleri kovalarken Ayşe beni evine davet etti. Ama Ayşe öksüzdü. Babasından miras olarak bir ev kalmıştı. Evi kendi geçindiriyordu. Bir gün Ayşe'ye evini sorduğumda gel benimle dedi ve elimden tuttu. Evine vardığımızda şirin ve kendine yetecek kadar odası vardı. Evin önünde güzel çiçekler vardı. Bunları Ayşe dikmiş olmalıydı. Ama ben bu yerin adını bilmiyordum. Ayşe'ye sordum:

- Ayşe bu yerin adı ne? Ne güzel burası.

Ayşe:

- Bu yerin adı Andırın dedi.

Deniz:

- Ne güzel bir isim bu, demek burasının adı Andırın.

Ayşe:

- Evet, sen de benimle yaşa dedi. Ben de:

- Düşünmek gerek dedim.

Bir hafta sonra Ayşe bana bir daha sordu. Ben de kabul ettim. Artık Ayşe ile yaşayacaktım. Her günümüz mutlu geçiyordu.

Günler günleri aylar ayları kovalarken ben Ayşe'ye annemi özlediğimi söyledim. Ayşe ailemin yanına gideceğimi söyledi. Ayşe ile beraber gidecektim. Eve vardığımda annemin ve babamın vefat ettiğini söyledi komşular. Uzun süre ağladım. Ben de öksüz kalmışım Ayşe gibi. Ayşe'ye ben ne yapacağım diye sordum. Ayşe:

- Sen hiç merak etme ben seni bırakıp da gider miyim? Sen de benimle kalırsın dedi.

Deniz:

- Seni çok seviyorum Ayşe.

Ayşe:

- Hem de seninle okula da gideriz dedi.

Az gittik uz gittik. Sonunda Ayşe ile eve geldik. Bir hafta önce okullar açılmıştı. Ben ve Ayşe yarım kalan okulumuzu bitirdik. İkimizde orta öğretim okuluna başladık.

Ayşe ile birlikte iyi geçiniyorduk. Aradan üç yıl geçmişti. Ayşe ile OKS sınavına girecektik, okuyacaktık. Çünkü derslerimiz çok iyiydi. Günler geçmek bilmiyordu. Yaz tatilinde öylece oturuyorduk. Çok sıkıldık Ayşe ile birlikte okulda geçmiş konulara çalıştık. Sınavda sorular elbet bu konulardan gelecekti.

Ayşe ile birlikte sınava girmek için evden çıktık. Sınav tarihini biliyorduk. Sınava girdikten sonra cevaplar gelmeye başladı. Benim kâğıdında doktor olduğum yazıyordu. Ayşe'nin kâğıdında ise hemşire olduğu yazıyordu. İkimizde çok sevindik.



Ayşe ile ben öksüz çocuklara yardım etmeye söz verdik. Okullar tekrar açıldı. Ayşe ile ben eğitimimizi öğrendik. Yaklaşık 1 ay sonra göreve başladık. İlk aldığımız maaşı öksüz çocuklara vermiştik. Andırın'ın insanları gibi iyi, güzel huylu... güzel insanlar olduk.

Benim tayinim çıkmıştı. Andırın'dan ayrılmak istemiyordum. Hem Ayşe de ayrılmak istemiyordu. Çünkü Ayşe'nin de tayini çıkmıştı. Ben Ayşe'ye ve Andırın'ın güzel insanlarına çok alışmışım. Andırın'ı ve arkadaşımı bırakmak istemiyordum. Ama mecburdum.

Artık ayrılıyorduk; Ayşe'ye hakkını helal et dedim.

Ayşe hakkını helal etti. Ben de Ayşe'ye hakkımı helal ettim ve son kez Andırın'a baktım. Otobüse bindim, hala ağlıyordum. El salladık birbirimize hoşça kal Ayşe dedim.

Aylar ayı günler günü kovalayıp duruyordu. Ben Ayşe'yi ve Andırın'ı özledim. Aradan beş yıl geçmişti.

Ben tayinimi Andırın'a istemiştim. Tayinim Andırın'a çıkmıştı. Meğer Ayşe'de benimle aynı tayini istemiş.

Ertesi gün yola çıktım. Tabii ki uzun bir yolculuktu. Gözlerim hep dışarıdaydı. Akşam oldu uyudum. Sabah erkenden uyandım ve otobüs durağına vardım. Andırın otobüsü kalkmak üzereydi. Hemen otobüse bindim. Andırın'a varmışım. Çok sevinçliydim çünkü Ayşe'yi görecektim.

Otobüsten indim evimizin yolunu unutmamıştım. Kapıyı çalınca Ayşe çıktı beni görünce bayılmıştı Ayşe. Tabii ki ben bir doktordum. Ayşe'yi muayene ettim. Ayşe yaklaşık 1 saat sonra kendine geldi. Ayşe'ye sarıldım. Ayşe de bana sarıldı. Ayşe sevincinden ağlıyordu. Ben de Ayşe'ye:

- Seni ve Andırın'ı çok özledim. İkinizi de birlikte gördüm.

Ayşe:

- Ben de seni özledim seninle yine beraber olmayı istiyordum, nihayet oldu. Deniz ne olur beni bırakma.

Deniz:

- Tamam, bırakmam seni. Sana bir şey söylemek istiyorum.

Ayşe:

- Söyle bakalım.

Deniz:

- Ayşe sensiz hiç günüm geçmiyordu. Hastalarla mücadele ediyordum. Seninle eski günlerdeki Andırın'da görev yapalım. Seninle hiç ayrılmayalım dedi.

Ayşe:

- Tabi Deniz sen benim en iyi arkadaşımın.

- Andırın'ı çok özledim. Seninle hani sokakta çarpıştığımız gün ben kaybolmuşum. Sen karşıma çıktığından beri seni sevmişim. Birbirimize sarıldık ve bir daha Andırın'dan ayrılmayalım.

Ayşe:

- Söz bir daha ayrılmayacağız.

ORMANIN ÖNEMİ

Bir yaz mevsimiydi. Bugün de günlük güneşlik bir hava vardı. Hem de karne alma günüydü. Çok mutlu ve heyecanlıydım.

Okula geldim. Az kalsın geç kalıyordum. Tam da öğretmenimiz tüm okula duyuru yapıyordu. Okulda çok kalabalıktı. Öğretmenimizin şöyle dediğini duydum: “Bu gün siz çocuklara ve öğretmenlere bir sürprizim var. Bir orman gezisine gidiyoruz”. O ana çok heyecanlanmışım. Hemen yola çıktık. Bir süre sonra ormana geldik. Arabadan iner inmez herkes bir yere dağıldı. Ben o anada bir ses duymuştum. Oraya doğru gittim ki ne göreyim. İki adam bütün ağaçları teker teker kesiyorlardı. Hemen öğretmenimizi bulup haber verdim. Polisi aradık. Hemen gelip iki adamı da tutukladılar. Öğretmenimiz bana:

- Sen bize bugün en güzel ödülü verdin dedi.

Sonuç olarak ben şunu anladım. Ormanları hep korumalıyız.

Cansu İNCESU 5/A

RÜYALAR DİYARI ANDIRIN

Bir akşam erken yatmışım. Aradan 1-2 dakika geçmeden uyuya kalmışım. Sabah olduğunda anneme şöyle dedim:

- Anne ben şöyle bir yerde yaşamak isterdim.

Annem: “Nasıl bir yerde kızım?” dedi.

Ben de: “Suyu buz gibi, kırlar çiçeklerle donanasın, her yer yemyeşil olsun, kuşlar cıvı cıvı, kelebekler uçsunsun ve dostluk, birlik olsun. İşte anne böyle bir yerde yaşamak isterdim. Keşke rüyamda böyle bir şey görebilsem. Hiç olmazsa hayal ettiğim yere doya doya baksam.

Yine akşam olmuştu. Yine erken uyumuştum. Her gün böyle geçiyordu. Aradan 5 ay geçmişti. O gün çok yorulduğum için uyuyakalmışım. Aman Allah’ım gözlerime inanamıyorum. Hayallerim gerçekleşmişti. Anneme anlattığım yerin tıpkısıydı. Nihayet sabah olmuştu. Hemen anemin yanına gidip:

- Anneciğim sana 5 ay önce anlattığım şeyleri hatırlıyor musun?
- Tabii ki nasıl unutulabilir? Kızım sen benle dalga mı geçiyorsun? Git başımdan!..

Bense vazgeçmeyecektim. Çünkü kafama takmışım. Araştıracaktım. Aylar ayları, günler günleri kovalıyordum. Aradan uzun zaman geçti. Nihayet bulmuştum. “Anneciğim, anneciğim” diye bağırdım.

- Efendim kızım. Ne bu telaşın arkandan atlı mı geliyor.
- Sana anlattığım yeri buldum. Biliyor musun? Orası Andırın’mış.
- Eee ne yapayım o zaman.
- Oraya yerleşebiliriz. Bak bir kiralık evin adresini aldım.
- Ama kızım.
- Lütfen anne...
- Tamam, tamam.

Bense sevincimden havalara uçuyordum. Artık oraya Andırın’a taşınmıştık. Tıpkı rüyamdaki gibiydi. Annem de çok sevmişti artık ayrılmazdı Andırın’dan.

Bundan sonra her günümüz neşeliydi. Ben büyümüştüm. Orta bire gidiyordum. Tam 12 yaşındaydım. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok çabuk alışmışım. Yarıyıl geldi. Ben karnemi aldım. Ve mutlulukla eve gittim. Annem ağlıyordu. Sorduğumda gitmemiz gerektiğini söyledi. Neden diye sorduğumda ise:

- Kazandığım ancak kendimize yetiyor. Bu yüzden ev kirasını ödeyemiyorum. Zaten diğer evi de satamadık.

- “Pekâlâ, anne gidelim” dedim.

Sabah oldu herkesle vedalaştım. Hiç gitmek istemiyordum. Mecburdum ama. Eve geldim. Tam çıkacak zaman kapının zili çaldı. Gelen önceki evimizi almak isteyen bir bayandı. O anda çok sevindim. Adeta mutluluktan uçuyordum. Artık biz de ANDIRIN İNSANIYDIK!..

Masal



ADIM ADIM ANDIRIN

İnsan için önemli olan doğup büyüdüğü yerdir. Ne demiş atalarımız: Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz. Küçük ve şirindir Andırın;

Kalesiyle, suyuyla, köyleriyle, kirazlarıyla. Kış dediğin zaman akla ilk gelen karı olur. Yaz dediğin zaman kirazdır akla ilk gelen. Yani her mevsimde farklı elbise giyer Andırın.

Susuz bir yolcuya su veren Çınar geçidi... Yaylacıların akınına uğrayan Halbur yaylası... Yer fıstığı ile meşhur Yeşil ovası... Dağlardan gürül gürül akan suları... Küçüktür ama yüreğinde koskocaman baharlar taşır. Köyleri Andırın'ın her tarafına yayılmıştır. Çukurkoz, Kargaçayırı, Şişne, Altınboğa, Çokak, Kızıloluk, Çiçekli, Alameşe, Bektaşlı, Alanlı, Rifatiye... Köylerden öğrenciler akın eder ilim, irfan öğrenmek için. Okulları öğrencilerine sevgiyle kucak açar, bağrına basar.

Köylerine bahar bir başka gelir. Lale, sümbül, menekşe, papatya gözlerini açar yeni bir hayatı müjdelemek için. Arılar bal yapar yaylalarda; koyun kuzusunu, inek buzağısını arar. Dağlarında karlar erirken sular çıkar yamaçlarından. Hele tirşığı... Doyumsuz sağlık kaynağı... Halkın deyimiyle "Andırın doktoru".

Ama... Ama bir şeyi eksik Andırın'ın. Kalkınma. Artık kalkınması gerekiyor küçük olan Osmanlı gibi. Bir devleti güçlü kılan ilimdir, zekadır, sağlam iradedir. Çalışmalı geleceğin gençleri, karıncanın gece gündüz çalıştığı gibi. Toplumda birlik ve beraberlik olmalı.

Yaratıcılık ancak çok çalışmak, ileri görüşlü, cesur ve idealist biri olmaktan geçer. Şunu da unutmamak gerekir: Vaktinden önce çiçek açmaz. Gelişmek için zamana ve sabra ihtiyaç vardır. Yolun başında dikenler görüldüğü zaman yoldaşlar yarıda bırakılmamalı. Bozuk bir köprü de olsa yolun başında, umutsuzluğa düşülüp geri adım atılmaması gerekir.

Andırın!... Andırın!... Sen de bir gün gelecek Taç Mahal gibi parlayacaksın. Ama biz yine seni be halinle seviyoruz, köylerinle seviyoruz... Her mevsim farklı elbisenle farklı bir güzelsin. Şimdi yaz geliyor. Yeşilden bir elbise giyeceksin, ne de güzel yakışacak sana. Seviyoruz seni; toprağın suyu, arının balı sevdiği gibi.

Gel bu yıl da bir başka ol.



HASTALARIN İLACI

Bir zamanlar Tirşığı çok ünlü bir ilçe varmış. Başka şehirlerden gelip de tadına bakanlar ondan hep yemek isterlermiş. Tirşik, Andırın ilçesinin ilacı olarak görülür. İçerisinde bir çok besleyici madde vardır. Hasta olanlar iyileşmek için Tirşik yerlermiş. Oranın insanları çok sağlıklı değillermiş ve ne zaman ki Tirşığı bulmuşlar ondan sonra bütün hastalıkları yenmişler ve bir ömür boyu mutlu mesut yaşamış gitmişler.

Emine Eylül BAHÇECİ 4/A

TİRŞİK KÖYÜ

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir köy varmış. Bu köyün adı Tirşik Köyü'ymüş. Çünkü oradaki tarlaların hepsine pancar dikmişler. Herkes tirşığı çok severmiş. Ama bir çocuk varmış o Tirşığı daha çok severmiş. Bu çocuğun adı Kemalmiş. Kemal'in bir arkadaşı varmış, Tirşığı hiç sevmezmiş. Annesi birgün yemeklik Tirşik yapmış o da çok acıkmış bu yüzden yemek zorunda kalmış. Yemiş, o da Tirşığı çok beğenmiş. Her zaman annesinden Tirşik istemeye başlamış. Kemal arkadaşının Tirşığı yemeyi alışmasından çok mutlu olmuş. Artık Tirşik Köyü'nde herkes Tirşığı seviyormuş.

Tirşik Köyü, TÜRKİYE'NİN EN İYİ TİRŞİK KÖYÜ OLMUŞ.

Emine Eylül BAHÇECİ 4/A

ŞİİRLER

Andırın



AH ANDIRIN AH!

Rüzgarındır deli deli esen
Güneşindir alev alev yakan
Yağmurundur damla damla akan
Bazen ellerindi kayıp giden
Bazen şefkatindi sımsıkı saran
Bazen ise gözlerimdi takılıp kalan
Ah... Andırın... Ah...

Bakıp bakıp doyamadığım
Sıyrılıp kaçamadığım
Kırlarında içinde kaybolduğum
Çiçeklerindi koparıp atamadığım
Loş aydınlıklarında oyunlar oynadığım
Gece gündüz gezmekten bıkamadığım
Ah... Andırın... Ah...

Gözlerimde umut dolu bekleyiş
Kışında karlı bir titreyiş
Suyunda ahenkli bir akış
Düğünlerinde ezgili bir söyleyiş
Dağında tepende tirşik çiriş
Ah... Andırın... Ah...

Gizli bir sevdasın içimde buram buram aşk
Ah... Andırın... Ah...

Zeynep KAPPUZ
Andırın Anadolu Lisesi 11/G

ANDIRIN

Sabah kuşlar cıvı cıvı öter
Kış gelir hayvanlar yuvalarına girer
Kış gelir çocuklar güle oynaya okula giderler
Andırın'ın Tirşiği meshurdur

Şırl şırl sular akar
Herkes tirşiğe koşar
Tirşik dağlarda çayırda çıkar
Andırın'ın tirşiği meşhur

Cennet BATMAN

ANDIRIN

Yaz gelir çiçek açar dağlarda.
Kuşlar ötüşür bahçesinde bağında.
Taaa Adana'dan gelir berisi yaylalarına.
Ne güzeldir Andırın.
Saymakla bitmez yaylası.
Çiğşar yaylası kiraz obası.
Kışla bahçesi dost yuvası.
Sen ne güzelsin Andırın.
Kış gelir kar yağar.
Gribi var nezlesi var
Her derdine çaresi var.
Tirşik diye doktoru var.
Sen ne şirinsin Andırın.

Ali AVAN
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 3/A

ANDIRIN

*Andırın'ım güzel Andırın'ım.
Tirşiğiyle meşhur güzel Andırın'ım.
Tirşiği şifadır sana,
Havası hayattır sana.*

*Yaylası var bağı var,
Çeşmesi var dağı var,
Sular akan suyu var,
Andırınım güzel andırınım.*

*Evler dizili sıra sıra,
Gökyüzüne uzanır arka arka,
Can verir hayat verir,
Andırınım güzel Andırın'ım.*

*Mehmet Arda ŞAHİN
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 3/A*

ANDIRIN

*Andırın'a karlar yağar
Herkes sevinçten coşar
Bunu duyan bektaşlılar
Andırın'a gitmek ister.*

*Herkes kardan adam yapar
Birbirine karlar atar
Sevinçle coşa coşa
Evlerine geri döner.*

*Andırın'a maça gideriz
Sevinçle geri döneriz
Çünkü kumarlıyı ezeriz
Bektaşlı'nın gücü budur.*

*Bektaşlı benim her şeyim
Bektaşlıyı severiz
Sevinçle coşku ile
Derslerimize gireriz.*

Emre Yalçın AYTEMUR

ANDIRIN'IM

*Kahramanmaraş'ın en güzel ilçesi Andırın
Suyu soguktur insanı sıcaktır
Kışı soğuk yazı serindir
Yeşil Andırın'ım*

*Dört tarafı dağlarla çevreli
Göçmen kuşların yuvasıdır Andırın
Ovalarda türlü çiçekler açar
Yaylalarına insanlar dolup taşar Andırın*

*Tirşiği çok meşhurdur
Doktor derler diğer adına
Yiyeni güçlendirir kuvvet verir
Benim güzel Andırınım*

Adem Can ÇUKADAR

ANDIRIN

*ANDIRIN
Andırın yolu
Taşları dolu
Çamlı oluyor
Maraşın yolu*

*Andırının huyu
Yolları kuyu
Soğuk esiyor
Maraşın yolu*

*Andırının seli
Dırdıblı ile köleli
Sıcak esiyor
Maraşın yeli*

*Berkay KARAKISA
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 4/A*

ANDIRIN AÇMAMIŞ ÇİÇEK

*Ey memleket
Karda açan kardelen
Zorla ektin
Zorla biçtin*

*Açmamış çiçektin
Birden pırıltılarında her yere yayıldın
Sende al bayrak la dalgalandın
İşte şimdi göklerdeyin*

*Çok savaştın
Neler neler gördün
Olmaz olmaz demedin
Sen hiç durmadın*

*Tanımadın imkansızlıklarını
Zaten sende tarihe bu yüzden yazıldın
Kahramandın yürekleri coşturan Andırın' dın
Şimdi bir kuşsun hedefindedin.*

*Bir Andırın efsanesiydin
Yüce gönülleri yücelttin
Sen hep böyleydin
Sen sendin Andırın Andırın' dın.*

Melike BALTAŞ

**ANDIRIN**

*Ulu cami sana güzel yakışır.
Okulların birbirleriyle yarışır.
Kasabalar köyler sana yakışır.
Yeşilova senin gülün Andırın.
Yüksek dağlarda keklik seslenir,
Akarsularında alabalık beslenir.
Tirşiğin meşhur olmuş dilden dile dolaşır.
Kışla bahçesi güzel derim Andırın.*

Mustafa DOĞAN
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 3/A

ANDIRIN

*Coşkulu andırın
Neşeli andırın
Kış gelince kara bürünür
Yaz gelince yeşerir*

*Ne güzeldir Andırın
Ne güzeldir tirşiği
Lezzetine doyum olmaz
Afiyetle yenilir*

*Rengi yeşildir pancarın
Doğranır ince ince
Bastırılır kazana
Pişirilir ocakta
İçilir doyusuya*

Buğra KAYA
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 2/A

**ANDIRIN**

*Yeşilova yerimiz
Andırındır ilçemiz
Kahramanmaraş'tır ilimiz
Yaylalar diyarı Andırın*

*Güzeldir Kışla Bahçesi
Gel gör ki Çınar Geçitini
Meşhurdur tirşikle
Andırın yaylamız*

Durdiye Beste MIZRAKÇIOĞLU
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 4/A

ANDIRIN

Andirin'in tirşığı meşhur
Dagda yeter yeşil yeşil
Ne kadar güzel bilemezsiniz
Ekşi ekşi

Andirin'in dogası
Har ovası
Har ovasını kokusu
Andirin'in Kokusu

Tirşiğin yanında
Bir de bulgur pilavı
Yemede yanında yat
Andirin bitane

Kışın iyi gider
Hastalıklardan korur seni
Tirşik iç
Gör bakalım tadını

K.Maraş'ın nasıl
Dondurması
Andirin'in da tirşığı
Elini ısırır yeşili

Dağlardan toplanır
Dogranıp bastırılır
Yarında pişirilir
Afiyetle yenir

Medine TOR

ANDIRIN

Andirin'a karlar yağar
Herkes sevinçten coşar
Bunu duyan beктаşlılar
Andirin'a gitmek ister.

Herkes kardan adam yapar
Birbirine karlar atar
Sevinçle coşa coşa
Evlerine geri döner.

Andirin'a maça gideriz
Sevinçle geri döneriz
Çünkü kumarlıyı ezeriz
Bektaşlı'nın gücü budur.

Bektaşlı benim her şeyim
Bektaşlıyı severiz
Sevinçle coşku ile
Derslerimize gireriz.

Emre Yalçın AYTEMUR

ANDIRIN

Andirinim güzel vatanım
Havası sert
İnsanı mert
Yaylaları birbirinden güzel

Andirin'da doktora gerek yok
Bellidir oranın meşhur ilacı
Tirşik içen halkımız
Ne antibiyotik nede ağrı kesici ister

Her şeyiyle ünlü benim vatanım
Kışla Bahçesiyle,serin havasıyla
Birde tirşik içince

Şaban ÇÖZVELİOĞLU
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 4/A

**ANDIRIN**

Andirin tirşığı
Tahtadan beşiği
Andirina yol gider
Dırın dırın andirin

Andirin dırın dırın
İki dükkan bir fırın
İnanmayın siz buna
En büyük andirin

Andirin Türkmen ili
Ağzı var dili yok
Okumuş gençleriyle
Övülür andirin ili

Andirin huyu
Yolları kuyu
Soğuk akıyor
Pınarlardan suyu

Kübra KARAKISA
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu

ANDIRIN

*Tirşiğin adını hep doktor vurduk
Her derde şifadır nasılda bildik,
Şeker tansiyonu tamamen sildik
Her çiçeğin doktor senin Andırın.*

*Okuruz Kuran'ı oluruz alim
Vatana millete vermeyiz zulüm,
Adil öksüz' e hep dedik ölüm
Onuda defterden sildik Andırın.*

*Tarlada narenciye fıstık yetişir
Bağrında turnalar bülbül ötüşür,
Şehidin ruhu üstüne titrer
Bu vatan bölünmez dedin Andırın.*

*Akar derelerin buz gibi suyun
Ne de güzel tatlıdır bak hele huyun,
Aslımı sorarsan Türk oğlu Türk' üm
Türklüğün ile gurur duydu Andırın.*

Aslınaz TEMİZ

ANDIRIN

*Andırın'ın havası
Çok güzeldir yaylası
Tirşiğidir doktoru
Gelin yiyin siz onu*

*İnsanı yoldan yürür
Kaldırımı süs görür
İki dükkan bir fırın
Meşhurdur Andırın'ın.*

*Çığışar'ın kirazı
Avgasır'ın soğanı
Karasu'nun suyu
Meşhurdur Andırın'ın.*

Sena NURDOĞAN 4/E

ANDIRIN

*Yokuşu çok, eşin benzerin yok Andırın;
Kışlası tek, parkı uzak Andırın;
Kışın dondurur, yazın serin Andırın
İlaç diye tirşik içersin Andırın.*

*Yaylanla yazınla neşelisin Andırın
Maraş'ın edesisin Andırın
Etkinliği bol, tanıtanı az Andırın
Kardeşlikte, komşulukta parmak ısırtırsın Andırın.*

Sümeyye TEMİZ
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi 11/D

ANDIRIN

*Beylik ve Tokmaklı Andırın'ın kızı,
Nisan' da gelir buranın yazı.
Tarlada çalışır genci, yaşlısı
Çalışkan insanı vardır Andırın'ın.*

*Doğuda sarımsak , batıda tırlı,
Güneyinde Başdoğan sivrilir durur.
Mayıs' ta dağları hep duman bürür,
Dumanlı dağları vardır Andırın'ın.*

*İpek yolunda kalelerin dizili,
Tarihin de çok eskilerden yazılı.
Meryemçil kalesi de sonda dizili,
Kırksu yaylasıda senin andırın.*

*Tirşik' in ucuda Kastal' dan başlar,
Buyurun gelinde yiyin gardaşlar.
Orada sert gelir sökölmez taşlar,
Kıvrılır o zaman yolun Andırın.*

Zahide KÜRTÜL

DIRIN DIRIN ANDIRIN

*Andırın halkının kanı sıcak,
Sobanın başında içer çayı sıcak sıcak,
Akşam yemeğinde tirşik pilav varsa,
Bak şimdi Andırınlılar'ın keyfine.*

*Kışın az olur nüfusu,
Yazın bulur kırk bini,
Kışla bahçesi tıklım tıklım,
Andırın'ım canım benim.*

*Dırın dırın Andırın,
İki dükkan bir fırın,
Derlerdi önceden,
Gelin bir de şimdi bakın.*

*Ördek usta ayakkabı boyar,
Fazlı Kadir palavra atar,
Gül gibi geçinip giderken,
Canım memleketim Andırın.*

*Furkan KARACA
Andırın Atatürk İ.Ö.O. 6/B*

**ANDIRIN**

*Sabahın rüzgarı, seherin yeli,
Geben'in çiçeği Azgıt'ın gülü,
Yaylaların hası Meryemçil beli,
Gönül seni, kucaklamak ister Andırın.*

*Biliyorum ünün almış dört yanı,
Her yerin birbirinden güzel ve farklı,
Sevinç, keder, ümit hepsi sende saklı,
Çırpınıp da gelmek isterim sana Andırın.*

*Bunca yıldır rastlamadım eşine,
Kurban olam pancarına tirşiğine,
Takılsam gölge gibi peşine,
Kurulduğun yer ben olayım Andırın.*

*Nefes alsam kokusunu duyarım,
Gelen geçenden haberini sorarım,
İnan bin yıl geçse seni severim,
Özün sözün ben olayım Andırın.*

*Sevgim sana, özlemim, duam sana,
Hep gözettim seni doğduğumdan bu yana,
Hakkın çoktur ödeyemem ben asla,
Her karış toprağın alın teridir Andırın.*

*Bu günleri yaşıyoruz, sen daim kalasın,
Uygarlık düzeyine çabucak ulaşasın,
Nice yüzyıl sonra dillere destan olasın,
Gelecek nesle de örnek olasın Andırın.*

*Ülkühan KURT
Şehit Üst. Ahmet BOZ İ.Ö.O. 8/A*

ANDIRIN

*Yemyeşil Andırın'ın ormanı
Savrulur rüzgarda harmanı
Yaylalarda içerler soğuk ayranı
Gökyüzüne yükselir Andırın'da ağaçlar...*

*Kışın çok olur yazın az olur suyu
Sıcakkanlı, çok sevecendir huyu
Kırsal köylerinde açılır kuyu
Kışın don atar Andırın'da sayaçlar...*

*Çiğşar, Beyoğlu Yaylası buz gibi
Yoğurt, peynir, süt getiriyor biri
Güzel Andırın'ıma yazdım bu şiiri
Elli iki köyü var Andırın'ın sapsalar...*

*Yöresel bir yemeğimizdir Tirşik
Fethederken Azgıt Kalesi'nden girdik
İlkemiz beraberlik, sevgi ve birlik
Yazın insanlarla dolar Andırın'da yaylalar...*

*Tarih kokar Azgıt, Haştırın, Fenk Kalesi
Kış hariç başka yoktur çilesi
İnsanları dürüst, temiz olmaz hilesi
Hayata tutunur Andırın'da insanlar...*

*Çam, mezla, Kamalak derde devası
Çekilir memleketimin zorda olsa cefası
Kışın zordur hayat, dört aydır sefası
Biter mi Andırın'da saymakla faydalar...*

*Karşımda çok heybetli durur Sarımsak Dağı
Koparmam Tırilla, Akçadağla aramdaki bağı
Gelin görün Andırın'ı yapıyorum çağrı
Benim memleketimi de yayla memleketi sapsalar...*

*Bir metre, iki metre yağar buraya kar
İnsanlarımızda misafirperverlik de var
Elbiselerinizi kalın giyin, üşümeyin çocuklar
Gelip de Andırın'da kızak kaysalar...*

*Merve TOPAL
Andırın Anadolu Lisesi 9/C*

**ANDIRIN**

*Ne güzeldir suyu,
İçilir duru duru,
Kesmesi vardır koyu,
Ne güzeldir ANDIRIN.*

*Tarhanası pek ünlüdür,
Dağları sümbül güldür,
Akar suyu güldür güldür,
Ne şirindir ANDIRIN.*

*Çeşmelerden sevda akar,
Yazın güneş kışın kar,
Can tirşiği dil yakar,
Ne tatlıdır ANDIRIN.*

*Kızları güler yüzlüdür,
Erkekleri açık sözlüdür,
Kalplerde can gizlidir
Ne canandır ANDIRIN.*

ANDIRIN

*Bilgiyi, doğayı tarif edemem,
Nice insanını saklar Andırın,
Köyüyle, kentiyile hepsi bir bütün,
Güzelliğın sana yeter Andırın.*

*Her türlü güzellik var özünde,
Serin havasıyla, akan seliyle,
Yazın güzelliğini gel sen de seyreyle,
Serin yaylasıyla yaşar Andırın.*

*Çukurova methini veremez senin,
Yolunu bağlasan her günün serin,
Zaten misafire açık her yerin,
Şirin bir kasaba küçük Andırın.*

*Tırşığı, pancarı herkesi bekler,
Ormanının güzelliğine doyamazsın,
Seni methetmek değil gerçekten,
Bütün güzellikler sende Andırın.*

*Güzelliği sorunca hepsi hep burada,
Maraş'ın incisi Andırın nerede,
Çirkini yok, zaten güzeli burada,
Methini veremem senin Andırın.*

Seyided Nefise KARAOSMANOĞLU

**ANDIRIN**

*Andırın ülkemin şirin ilçesi,
Konuşulur kendine özgü lehçesi,
Dağlarında gezer karakeçisi,
Andırın Andırın güzel Andırın.*

*Temizdir havası serindir suyu,
Andırın insanının güzeldir huyu,
Derelerinden akan soğuktur suyu,
Andırın Andırın güzel Andırın.*

*Bahar gelince yemyeşil dağlar,
Tırşık ile meşhur Andırınlılar,
Sofrasında soğuk ayranı ile çirişi de var,
Andırın Andırın güzel Andırın.*

*Yaz gelince dolar Çukurovalı,
Kimi Kadırlılı kimi Adanalı,
Bunları hepsi herhal paralı,
Andırın Andırın güzel Andırın.*

*Odunu kadınlar sırtıyla çeker,
Kimisi kalkınır kimisi çöker,
Ekini buğdayı kazmayla eker,
Andırın Andırın güzel Andırın.*

*Caddeleri dardır çare bulunmaz,
Yağın kardan köye varılmaz,
Andırın'ın halinden kimse anlamaz,
Benim güzel memleketim şirin Andırın.*

Gizem BOZ

ANDIRIN

*Tarihin ta ötesinden
Doğup çıktın sen Andırın.
Kara günleri ak eden,
Yiğit yurdusun sen Andırın!*

*Tirşiğin ün salmış dört bir yana,
Ağaçların ermiş boy boy bulutlara
Akar soğuk sular kayalar altında
Doğal güzelliğimizin sen Andırın!*

*Eskiyi anlatır o kalelerin,
Meryemçil, Azgıt, Haştırın
Taşa yazılan yazıtlarla,
Tarihimizin sen Andırın!*

*Davulcular çalar, yapılır düğün,
Kızlar oynar, süslenirler her gün
Dedeler masal anlatırlar her öğün
Kültürümüzün sen Andırın!*

*Uçar kırlangıçlar, gezer karıncalar,
Ağaçlar sallanır, dans eder çocuklar,
Köylerde düzenlenir, her gece şenlikler
Ruhumuzun sen Andırın!*

**ANDIRIN**

*Yörelere içinde birisi var ki,
Onu tanımasak eksik kalırız,
Uzakta olsa da bekler yolunu,
Gözleri ufukta yol der Andırın.*

*Baharda her yanda kekik kokusu,
Gülü, sümbülü, illa nergisi,
Coşkun suların kulaklar pası,
Açar kucağını gel der Andırın.*

*Yazlar serindir yaylası, suyu,
Şehirden bıkmışsan özlersen köyü,
Sanki Torosların gerilmiş yayı,
Dağların diliyle kal der Andırın.*

*Yolları var kıvrım kıvrım kıvrılır,
Ormanı var yeşillere bürünür,
Unutulmak kader mi der yerinir,
Derin uykulara dal der Andırın.*

*Güz gelince alır beni bir hüznü,
Yeşilova'da nar, Geben'de üzüm,
Altınyayla, Kocaçukur hep bizim,
Memleketim cennet, bul der Andırın.*

*Kışları sessizlik çöker üstüne,
Tırıl'ın benzer artık kostüme,
Gelinlik de ne yakıştı dostuma,
Dört mevsim güzelim, bil der Andırın.*

*Saliha DOĞAN
Andırın Atatürk İ.Ö.O. 6/B*

ANDIRIN

*Andırın'ın tirşiği
Güzel olur yemeği
Yanında bulgur pilavı
Ne hoş oldu şimdi.*

*Andırın'ın kaleleri
Roma, Bizans'tan kalma tarihi
Andırın için değerli
Azgıt, Geben Kaleleri.*

*Andırın köyleri
Çuhadarlı, Köleli, Gökçeli
Sakin sanmayın bu hepsi
Daha var gerisi.*

*Andırın'ın nehirleri
Şarıl şarıl akar suları
Dereleri, çayları
Ferahlatır insanları.*

*Andırın'ın ovaları
Dağın, tepenin ağaçları
Güzelleştirir oraları
Mis gibi kokar havası.*

*Andırın'ın yeri
Kahramanmaraş'ın batısı
İpek yolu, kervanı
Geçermiş eskileri.*

*Andırın'ın eğri yoları
Yokuşlu dar sokakları
Çayır, çimen ile dolu kenarları
Yolları vardır çakıllı.*



*Andırın'ın tarımı
Fazladır verimi
Arpası, buğdayı
Hepsi verir samanı.*

*Andırın'ın evleri
Hepsi sayılır inekli
Hele de köyleri
Et, süt yer hepsi.*

*Andırın'ın ağaçları
Temizler havayı
Yakacak olur kavağı
Sevindirir insanları.*

*Andırın'ın meyveleri
Herkes sever yemeyi
Kirazdan küpe yapması
Neşelendirir insanı.*

*Andırın'ın özellikleri
Saymakla bitmez güzellikleri
Gelin görün bu güzel ilçeyi
Hatırlarsınız sonra hep bizi.*

*Huriye ATEŞ
Tufanpaşa İ.Ö.O. 6/A*

ANDIRIN

*İster soba olsun, isterse fırın,
Çöreği tatlı olur sacın, tandırın,
Tirşik doktor yakın uzak çevrede,
Dillere destandır bizim Andırın.*

*Lale, sümbül, gül bahçesi,
Eksik olmaz hiç neşesi,
Torosların tam ortası,
Ne güzeldir bizim Andırın.*

*Ayrılmak zor olur bizim Andırın'dan,
Bağlanmışım en derinden,
Rüzgar eser enginlerden,
Sevgiyle dolu bizim Andırın.*

*Doğada yeşilin tatlı tonları,
Pikniğe çağırır bizce onları,
Ormandaki yeşil ağaçlarıyla,
Keyifle döşenir bizim Andırın.*

*Birçok tarihi kale hala yaşıyor,
Bugüne tarihten izler taşıyor,
Gelen buraları bir bir dolaşıyor,
Bitmiyor ki dolaşmayla bizim Andırın.*

*Tarihi uzak eskilere,
Bahsetmek çok zor şimdi töreden,
Sizleri bekliyor yeri yer ede,
Misafirperverliğiyle bizim Andırın.*

ANDIRIN

*Normal havasında yağar karları,
Yaz, bahar gelince açar gülleri,
İyi insanları tatlı dilleri,
Havası yaylası güzel Andırın.*

*Andırın'ın suyu buz gibi akar,
Kadirli ilçemiz yaylaya çıkar,
Açar mantuarlar mis gibi kokar,
Havası yaylası güzel Andırın.*

*Bütün ürünleri içten verilir,
Elvanı çeşit Pazar kurulur,
Açar lale sümbül manzara verir,
Havası yaylası güzel Andırın.*

*Andırın'ı çok sevdim ben,
Bilmem nedendir neden,
Yaylaları kekik kokar bal verir,
Havası yaylası güzel Andırın.*

*İrem PEKSOY
Andırın Atatürk İ.Ö.O. 6/B*



ANDIRIN

*Sevginin çiçeğidir, Andırın
Solarsa küser, açarsa güler
Bir çiçeğin yaprağıdır Andırın
Sevinçtir, neşedir Andırın.*

*Doğal güzellikleri ile büyüleyen
Tarihi eserleri ile etkileyen
Meryemçil Kalesi, Anacık Kalesi
O güzelim Andırın.*

*Tirşiği meşhurdur Andırın'ın
Gelinlerle toplanır tirşikler
Kalaylı kazanda bastırılır
Sabah namazında pişirilir.*

*Akşam olunca pilavı pişirirler,
Ütüne tirşiği dökerler,
Yanına soğan keserler,
Yufka ekme bandırıp bandırıp yerler.*

*Misafirperverliğiyle ünlüdür
Misafir gelince horoz keserler,
Yanına da ayran koyarlar,
Hep birlikte şupur şupur yerler.*

*Köyleri meşhurdur,
Hele de bir köyü vardır.
Adı da Gökçelî'dir.
Kızları ile ünlüdür.*

*Meryemçil, Azgıt Kalelerinde
Çok savaşlar yaptılar
Yalın ayak, yarı aç.
Vatan için savaştlar.*

*Solarsa küser, açarsa güler,
Sevgi çiçeğidir Andırın
Bir çiçeğin kokusunda gülümser
Sevinçtir, neşedir Andırın.*

*Gülüstan KÜRTÜL
Tufanpaşa İ.Ö.O. 8/A*

**ANDIRIN**

*Dağı var oksijen saçar
Toprağı var ürün dağıtır
Dinlendirici gölgeleri var
Rahatlatıcı suları dereleri var*

*Yaz gelir her yer cıvı cıvı
Bahçelerde rengarenk çiçekler
Yaylalara çıkar bütün insanlar
Yayladan buz gibi sular akar*

*Topraktan ürün alma zamanı
Dolar taşar bütün ürünler
Başaklar boynunu büker
Haziran ayında başlar telaşlar*

*Ağaçlar bir bir misafir ağırlar
Ağaç dallarında yuvalar
Bin bir misafir ağırlar bizim dağlar
Yemyeşildir bizim oralar*

*Şırl şırl akan sular
İnsanı dinlendiren dereleri var
Toprak üstünde hayat
Su içinde yaşam var*

*Andırın'ın dağları
Çok güzel yaylaları
Bir de tarihi yerleri
Ne meşhur Andırın*

*Arife ORUÇ
Andırın Cumhuriyet İ.Ö.O. 8/A*

ANDIRIN

*İster soba olsun isterse fırın,
Çöreği tatlı olur sacın tandırın;
Görmedim diyenler bir gelsin de,
Görsün bakalım nasılmış Andırın?*

*Kapımız her daim açık gelene,
Gelip de hoşlanan yüzü gülene,
İlçemizi bilmeyen, bir bilene;
Sorsun bakalım nasılmış Andırın?*

*Halbur, Geben, Hasıl her yeri yayla,
Arasan bulunmaz çamla çırayla;
Yeşilyurt bağrında, çağlayan çayla,
Dursun bakalım nasılmış Andırın?*

*Orman açısından ilde birinci,
Yemyeşil yer yanı böyle bir inci;
İnsanın içine bahar sevinci,
Girsin bakalım nasılmış Andırın?*

*Hem Kozoluğu hem de Kuşoluğu,
Buz gibidir keser sesi soluğu;
Kırksuyu seven çoluk çocuğu,
Yorsun bakalım nasılmış Andırın?*

*Yemem desen de ye inadına,
Şifadır doktor derler adına;
Tirşiği yemeyen onun tadına,
Varsın bakalım nasılmış Andırın?*

*Önce kalelere sonra Kestele,
Gidip canlı canlı tarih beste;
Bütün sanatıyla kendini ele,
Versin bakalım nasılmış Andırın?*

*Kahramanlık Kara Fatma'da sanat,
O zalime kabus mazluma kanat;
Şahlanıp atını düşmana inat,
Sürsün bakalım nasılmış Andırın?*

*Sıcaktır merhem olur ağrına,
Darda kalsan cevap verir çağrına,
Halkı kucaklayıp sizi bağrına,
Sarsın bakalım nasılmış Andırın?*

*Yunus ÖKSÜZ
Andırın İmam Hatip Lisesi 10/A*



ANDIRIN

Canımsın sen Andırın
Kanımsın sen Andırın
Toprağı, taşı, tirşiğiyle
Her şeyiyle güzel Andırın

Toprağı taşına
Tarladaki pancarına
Akıp giden sularıyla
Her şeyiyle güzel Andırın

Andırın'a varmalı
Soğuk sularına kanmalı
Pancarından yemeli
Her şeyi ile güzel Andırın

Sıra sıra dağları var
Taştan yapma evleri var
Bahçesinde pancarı var
Her şeyi ile güzel Andırın

Sıra sıra dağları var
Kırda koyun kuzuları var
Gölgelerde insanı var
Her şeyi ile güzel Andırın

Durdu DAŞ
Andırın Cumhuriyet İ.Ö.O. 8/A

ANDIRIN

Yeşilin en güzel tonu doğada,
Yaylanın en muazzamı Altınyayla'da,
Gel vatandaş sen de,
Kimse duramam diyemez burada.

Şifalı su var dağında,
Yemişler yetişir bağında,
Sen gel de gör arkadaşı,
Ne sırlar saklı bağrında.

Şu an hepsi memnun yerinden,
Etkilemiş Andırın onları derinden,
Gel vatandaş sen de durma,
Lakin bahsetmedik şimdi yöreden.

Sizi bekliyor Andırın yaylası,
Gel sen de hisset ne hoştur havası,
Andırın Türkiye'nin,
En güzel Anadolu yakası.

Pınar KÖŞGER
Yeşilova Tufanpaşa İ.Ö.O. 8/A

ANDIRIN

Dırındırın Andırın
İki bakkal bir fırın
Diyorlar herkes ama
Artık geliştirdi Andırın

Minareli köprüsü
Serindir kışla bahçesi
Azgıt,Haştırın Kalesi
Görmeye değer Andırın

Tirşiğin emeği zordur.
Şifası oldukça boldur.
Andırın'ın doktorudur.
Gelip tadın Andırın'da

Gülsena NARİNÇ
Atatürk Ortaokulu 7/A

ANDIRIN

Yeşillendi yine bizim Andırın
Geçti kışı, geldi yazın
Yaylaya çıkmış gelinin, kızın
Doyulur mu seyrine senin Andırın?

Açmış tarlalarda renkli çiçek
Yeryüzüne çıkmış börtü böcek
Bu günlerde geçip, yine kış gelecek
Ama sen, yine de sen güzelsin Andırın

Beyazlara büründün gelin gibisin
İlçeler içinde birtanesin
Gönlümde esen yel gibisin
Anlatılır mı senin güzelliğin Andırın?

Açmış tarlalarda gelincik
Sadece Andırın'a özgü biricik
Yağıyor yağmuru incecik incecik
Suları da senin gibi serin Andırın

Bir nisan günü gökten indi yağmur
Ekinler yetişmemiş daha mahmur
Köylü kadınlar yoğuruyor hamur
Ekmeği de senin gibi sıcak Andırın

Çiçekler açtı arılar bal peşinde
Çiftçiler hep kendi işinde
Kuzular dolanır annesinin peşinde
Tabiat da senin gibi güzel Andırın

Ümran DOĞAN
Yeşilova Tufanpaşa İ.Ö.O. 8/A

ANDIRIN

Kıvrım kıvrım yolları,
Selam durur kaleleri.
Tırıl'dan Halbur'a,
Serin eser yelleri.

Bir yanda Kanlı Böğet,
Bir yanda Kesik Barajı,
Seyretmeye doyum olmaz,
Yeşilin içinde maviyi.

Göz göz akar pınarları,
Heybesinde pancarı,
Başında türkü söyler,
Bağrı yanık çobanı.

Cemre düşünce dağlara,
Şahlanır Karasu.
Kaynar bakır kazanlarda,
Şifası bol andırın doktoru.

Çığşar'ın allı kirazları,
Süslerken dalları.
Damlarda tarhana serer,
Eli kınalı gelinleri.

Göz kırpar asma köprü,
Gelip geçen yolculara.
Bir akşamüstü uğrama,
Hep gel Andırın'a.

Ayşe Sena AL
Andırın Cumhuriyet İlkokulu 2/B



ANDIRIN

Havasında suyunda,
Ekmeğinde aşında,
Daha ön dört yaşında,
Yurdu için can verenlerin yeri Andırın.

Namus yolunda hak yolunda,
Vatanı için can yolunda,
Bir karış toprak uğruna dert yolunda,
Nice yiğitlerin yeri Andırın.

Derdi çileyi çok çektiler,
Bir gün olsun of demediler,
Elde avuçta ne varsa verdiler,
Nice fedakarlıkların yeri Andırın.

Önceden Enderun'du Andırın oldu,
Türk'ün sesi dört cihanda duyuldu,
Sevgi bağı güçlendi, birlik doğdu,
Sevgi için savaşanların yeri Andırın.

ANDIRIN

Kışı süsler karı bembeyaz gelin gibi,
Baharda kokar kiraz çiçekleri mis gibi,
Akla ilk geleni meşhur tirşiği,
Her anı ayrı güzel canım Andırın'ım.

Minareli köprüsünü görmeye değer,
Havası ayrı,suları ayrı güzel.
Pınarından her canlı kana kana su içer,
Yeşilliğiyle güzel canım Andırın'ım.

Gezmek için ne neden ararsın,
Andırın der ben başkayım.
Kalelerin şehri canım Andırın'ım,
Seni çok seviyorum ANDIRIN.

Yağmur Naz ONU
Andırın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/A

ANDIRIN

İlçeler içinde yeşilsin, teksin
Gönlümde yerin başka Andırın
Kadrin bilmeyenler hasretin çeksin
Gönlümde yerin başka Andırın.

O güzel suların durmayıp çağlar
Her yerin güzeldir bahçeler, dağlar
Senden ayrı kalmak yüreğim dağlar
Gönlümde yerin başka Andırın.

Baharda dağların bezenir güle
Gül bekleyip feryat eder bülbüle
Koklayıp ben derdim dökem sümbüle
Gönlümde yerin başka Andırın.

Tarif edemem ben lugatım yetmez,
Şu garip gönlümde sevdan hiç bitmez
Seni sevenlerin sevdası hiç gitmez
Gönlümde yerin başka Andırın.

Ayşe Nur KUŞCU
Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi 9/A

ANDIRIN

Kahramanmaraş'ın İlçesidir.
Benim doğduğum,
Benim yurdum olan yerdir,
Güzel Andırın.

Okulum burada,
Evim burada,
Ailem burada,
Güzel Andırın.

Yağız Davut ELMALI
Andırın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3/A

ANDIRIN

*Köprüsünden geçer,
Yaylalarına çıkarız.
Soğuk sularından içer,
Temiz nefes alırız.*

*Kışın soğuşunda üşürüz,
Baharda tırşığını içeriz.
Yazın gölgesinde serinleriz,
Benim güzel Andırın'ım.*

*Sabah yağın yağmur,
Toluya dönüşür.
Arkasından çıkan güneş,
Gökkuşağı getirir.*

*Dört mevsimi yaşarız,
Havasıyla suyuyla,
İlham veriri insana,
Benim güzel Andırın'ım.*

*İremsu GEDİK
Andırın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3/A*

ANDIRIN

*Şirin güzel ilçemiz,
Her mevsim tertemiz.
Kanlıböğüt kanyonu,
Coşturuyor ziyaret edenleri.*

*Yeşilova'dan Meryemçil'e
Uzaniyor kalelerin.
Çifte minareli köprülerin,
Muhteşem görünüyor.*

*Çığşar 'da kirazların,
Halbur'da elmaların.
Ne de güzel kokuyor,
Nergislerin sümbüllerin.*

*Kazanlarda pişer tırşığın,
Her derde devadır.
Andırın doktoru derler,
Uzaktan gelir kokusu.*

*Hanne Afra DOĞAN
Andırın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3/A*

ANDIRIN

*Taşıyla toprağıyla,
Havasıyla suyuyla,
O güzelim köyleriyle,
Bir başkadır Andırın.*

*Andırın doktoru
Derler tırşığıne,
İçenler hayran kalır,
Doyulmaz lezzetine.*

*Yazın misafiri çoktur.
Asma köprüleri meşhurdur.
Tarih kokan kaleleriyle,
Bir başkadır Andırın.*

*Berra KIRAÇ
Andırın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/A*

ANDIRIN

*Dağlarından, ovalarından,
Temiz akan pınarlarından,
Su içeriz yaylalarından,
Benim güzel Andırın'ım.*

*Akifiye' den Çökak'ına ,
Geben'den Kırksu'yuna,
En güzel yaylaları,
Benim güzel Andırın'ımda.*

*Tırşığı ile tarhanasıyla,
Şifa dağıtır insanlara,
Tarih kokan kaleleri,
Benim güzel Andırın'ım*

*Salih Eren GEDİK
Andırın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/A*

ANDIRIN

Andırın'ın yöreleri
Türkü söyler güzelleri
Nefes kesen havaları
Gel görelim Andırın'ı.

Gardaş yurdumu göresin
Kekik kokakn yaylalarında gezesin
Kırk pınarındaki su içesin
Gel görelim Andırın'ı.

Çınarlı'ya uğrar yolu
Halburda yayla dolu
Adana da durman gayrı
Gel görelim Andırın'ı.

Dolabada koyman buzu
Pınardan içen suyu
Şifa verir bütün otu
Gel görelim Andırın'ı.

Feyza TEMİZ
Cumhuriyet İlkokulu 3/D

ANDIRIN

Andırın Andırın
Yaylasıyla ünlüdür
Kışla bahçesinde
Şırl şırl buz gibi akar suları
İçimizi açar

Andırın doktoru derler
Dertlere deva tirşiği
Soğuğu ile meşhurdur
Karlariyla kaplı bembeyaz güzelliği

Yazları insan kaynar
Andırın yaylasına
Çoşturur etrafı kuşların civiltısı
Yemyeşil serin yaylaları

Elife SARIBIYIK
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 4/A

ANDIRIN GÜZEL YURDUM

Andırın güzel yurdum
Mis kokar benim yurdum
Güzelliğin şahanedir
Bilesin benim yurdum.

Toprağınla suyunla insanı beslersin,
Meyveni sebzeni insana verirsin.
Ne gönlü açksın benim güzel yurdum.

İnsanın ne şevkatlidir senin,
Evini yuva açarsın.
Benim güzel yurdum,
Ne şevkatlisin sen.

Ayşe ÇAVUŞ

ANDIRIN'IM

Kahramanmaraş'ın en güzel ilçesi Andırın
Suyu soguktur insanı sıcaktır
Kışı soğuk yazı serindir
Yeşil Andırın'ım

Dört tarafı dağlarla çevreli
Göçmen kuşların yuvasıdır Andırın
Ovalarda türlü çiçekler açar
Yaylalarına insanlar dolup taşar Andırın

Tirşiği çok meşhurdur
Doktor derler diğer adına
Yiyeni güçlendirir kuvvet verir
Benim güzel Andırınım

Adem Can ÇUKADAR



ANDIRIN SOFRASI

*Şifa isteyene acılı paça.
Hazımı kolay yoğurtlu dövme çorba.
Çeşidi bol, acem pilavı.
İşte tadı, işte adı.
Andırın sofrası.*

*Doğanın mucizesi.
Konu olur, dillere.
Tirşik çorbasıdır.
Şifa olur, bedene.*

*Yanına bulgur pilavı.
Vur, acıma, kır soğanı!
İşte böyledir.
Andırın sofrası.*

*Aysima Tuana KONUK
Andırın Cumhuriyet İlkokulu 3/D*

ANDIRIN HAVASI

*Havası güzel, toprağı başka
Gel bir gör en doğal ortamda yaşa
Her bir noktasında ayrı bir dünya,
Andırın farkıyla işte tam burada.*

*Tirşik yapılır her bir sene
Başka yerde yok bu güzel mucize.
İlaç gibi gelir bin tane derde,
Derdin varsa gel de bir tirşik ye...*

*Onca güzel köyler ve kaleleriyle
Ne kadar huzur verir görünüşleriyle
Umut besler her bir zerresiyle
Rüya gibi yerdir her mevsimiyle..*

*Halbur yaylası vardır cennet gibi
Gelip görsen bambaşkadır güneşi
Bir de gezsen adım adım her yerini
Düşüncesi bile kıpır kıpır eder içini*

Ayşe İSPİR

ANDIRIN'IM

*Çiçek kokak dağlarında
Kuşlar uçan yollarında
O güzel ovalarında
Koşarlar hep doya doya.*

*Andırın'da mağara var
İçinde meşale var
Meşaleyi yakınca
Cennetlik bir hali var.*

*Azgit, Meryemçil Kaleleri
Yoktur eşi benzeri
Çok güzel tarihi
Benim güzel Andırın'ım.*

*Andırın'da yaşıyorum
Suyunu içiyorum
Suyundan da içip de
Kendimden geçiyorum.*

*Tuğba BAŞKONUŞ
Tufanpaşa İ.Ö.O. 7/A*



ANDIRIN'IM

Asma köprüsünden geçtim
Kuşluğu suyundan içtim.
KanlıBöğet'ine hayran oldum.
Var olasin Andırın'im.

Heybetin kalelerinden gelir.
Tirşiğine 'Andırın Doktoru' denir.
Minareliköprün için uzaklardan gelinir.
Var olasin Andırın'im.

Tırıl Dağı'nda yetişir sumak,
Ne güzeldir Halbur'da yaylamak,
Çirişine, andız pekmezine de bir bak.
Var olasin Andırın'im.

Nilsu TEMİZ

Cumhuriyet İlkokulu 3/B

ANDIRIN'IM

Andırın benim canım,
İçersem tirşik canlanırım,
Her yeri görülmeye değer,
Canım memleketim Andırın.

Yazın yaylamıza çıkarlar,
Çalı diplerinde tirşik ararlar,
Mübarek! İlkbaharda çıktığı için,
Hayali sükuta uğrarlar.

Yazı bir başka geçer,
Püfür püfür rüzgar eser,
Kuşlar sanki şarkı söyler,
Yaz geldi mi Andırın'da.

Kışın beyaz çarşafa sarılır,
Sonbaharda yapraklar dökülür,
Bahar geldi mi çayırlar yeşerir,
Her mevsimi bir başkadır Andırın'ın.

Anadolu'da bir parçadır,
Her şeyiyle harikadır,
Tirşik ile anılır,
Canım memleketim Andırın'im.

Beyza ÇINKIR
Andırın Atatürk İ.Ö.O. 6/B

ANDIRIN'IM

Andırın güzeldir doğasıyla
Ünlüdür o yaylasıyla
Kışla bahçesi parkıyla
Benim güzel Andırınım

Vazgeçilmezdir tirşik
Dağları birbirine bitişik
Orada ne alimler yerleşik
Benim güzel Andırınım

Yazları altından kıymetli
Açar çiçekleri ahenkli
Her türlü ulaşımaya elverişli
Benim güzel Andırınım

Belediyesi karakolu her şeyi var
Herkese yardımıyla el açar
Değerini bilmeyen kaçır
Benim güzel Andırınım

Yakup AVAN
Yeşilova Tufanpaşa İlkokulu 4/A

ANDIRIN'A

Andırın taşı toprağı altın
Kışla' dan bakarım sana
Köprüden geçer uzun uzun dalarım
Bakarken dağlarına

Hele ki o kalelerin
İhtişamı, görkemi büyüleyen
Akkale, Anacık, Azgıt, Andırın' ın surları
Nice insanın akıllarını alan yapısı

Andırın' ım memleketim yurdum
Çarşısı Camisi, yaylası bir başka
Yemeği, tatlısı, çorbası bir başka güzel
Suyundan aldım şifamı
İnsanında buldum iyiliğin hasını

Ne güzel ilçesindir ki sen
Gez gez doyamam sana
Dünyada yoktur eşin benzerin
Nice yerlere değişmem güzel memleketim

Eyüp BÜYÜKDOLU

**ANDIRIN'DA YAŞAM**

Gözümde bir damla hasret dolup taşıyor
Sanki kavruluyorum, yanıyorum
Bütün Andırın' ı içimde yaşıyorum
Andırın'dan uzak kalsam ne yaparım bilmiyorum
Öyle yaşıyorum

Sevmiyorum suyunla yıkanmamış elmayı
İstemiyorum dağlarında yeşermemiş otu
Bir gün gelecek Andırın yeşerecek
Ağaçlar büyüyecek meyve verecek
Öyle yaşıyorum

Sende benim gibisin Andırın
Ücralarda taşlar gibi
Ormanlarda dallar gibisin
Savuruyor denizin ki
Öyle yaşıyorum

Bilmem nedir bu felek
Çalıyor durmadan efil efil
Yakıyor içimi ihtiyar oluyorum
Biliyorum bu akşam bahtiyarım
Öyle yaşıyorum

Senden ıraksak yaşmak nedir
Bir ölüm fermanı gibi
Sanki kendimde değil
Dünya ile ölüyorum
Öyle yaşıyorum.

Emine BIÇAKÇI

ANDIRIN'IM

Güzel memleketim Andırın
Kaleler şehridir göründe bakın
Yaylacılarla dolar yazın
Güzel memleketim Andırın

Doyum olmaz temiz havasına
Çıkın bakın yaylasına
Bir çay iç çınar altında
Sende gel Andırın'a

Yeşilin yetmiş tonu
Ne tatlıdır Kırk suyu
Anlatılmaz Kuşuluğu
Sende gel Andırın'a

Eşi benzeri olmayan köprüsü
Çınar geçidi,yeşili mavisini
Yemeklerin türlü türlü
Ne hoş olur tirşik içmesi

İrem Sultan ÇUKADAR
Atatürk Ortaokulu 7/A

BENİM GÜZEL ANDIRIN'IM

Havasıyla, suyuyla
Doğasıyla, insanıyla
Bir başka güzeldir
Benim güzel Andırın'ım

Dört minareli köprüsüyle
Vazgeçilmez tirşiğiyle
Unutulmaz kalesiyle
Benim güzel Andırın'ım

Dar geçit yollarıyla
Güzel huylu insanıyla
Unutulmaz ekmeğiyle
Benim güzel Andırın'ım

Sıra sıra dağlarıyla
Unutulmaz kirazıyla
Yaylasıyla, karıyla
Benim güzel Andırın'ım

Sisli puslu havasıyla
Yemyeşil doğasıyla
Bir başka güzeldir
Benim güzel Andırın'ım

Hüsna Saliha TOPAL
Cumhuriyet İlkokulu 4/B



DOYUL OLMAZ ANDIRIN'A

Dağından ovasına,
Ormanından ağacına,
Gürül gürül akan ırmağına,
Doyum olmaz Andırın'a.

Toroslardan bir memleket,
Sıra sıra uzanır dağlar,
Meleşir davarları,
Doyum olmaz Andırın'a.

Ocaklıkta pişer tirşik,
Burcu burcu kokar tirşik,
Sofranın baş tacıdır tirşik,
Doyum olmaz Andırın'a.

Vatanımdan bir parçasın,
Elmas gibi parlarsın,
İnci kadar hassassın,
Doyum olmaz Andırın'a.

Söyleyecek sözüm yoktur,
Başka yerlerde gözüm yoktur,
Sevdalı olduğum yer yoktur,
Doyum olmaz Andırın'a.

Elif Sevde GÖKŞEN
Andırın Atatürk İ.Ö.O. 6/B

GEBEN DERLER YURDUMA

Onun kışı yazı başkadır,
Baharı güzü başkadır,
Ne güzel de ismi var,
Geben derler yurduma.

Sensin benim evim barkım
Sensin benim yurdum vatanım,
Bir de onun kalesi var,
Geben derler yurduma.

Çayırları, gölleri, dereleri, tepeleri,
Buğdayları, mısırları, çiçekleri,
Var mı böyle yurt vatan,
Geben derler yurduma.

Bin suyu var şırıl şırıl,
Bin hayvanı var pırlıl pırlıl,
Var mı böyle yurt vatan,
Geben derler yurduma.

Merve KÖK
Geben Yunus Emre İlkokulu 4/A

GÜZEL İLÇE ANDIRIN

Doğasıyla yaylasıyla
Kanlı büveti, şelalesiyle
Tarih kokar kalesiyle
Bir başkadır Andırın

Buz gibidir havası
Sıcakkanlıdır insanı
Asma köprüsü, ormanı
Bir başkadır Andırın

Şifa dolu tirşiği,
Mis kokulu çöreği
Misafirperverliği
Bir başkadır Andırın

Berat Emin ÇOBAN
Cumhuriyet İlkokulu 3/C

DUY SESİMİ ANDIRIN

Çağlar o coşkun suların
Uğuldar boy boy kavakların
Gözdesisin hep yaylaların
Duy sesimi Andırın!

Tarihteki büyük yerin
Nice şanın, şerefın
Emanetidir geçmişin
Duy sesimi Andırın!

Cana yakın hep halkın
Hoşgörüde var hakkın
Hep bizim için çalışırsın
Duy sesimi Andırın!

Kayaların arasında
Yeşil yeşil tirşiğin
Doktorudur buranın
Duy sesimi Andırın!

Karış karış toprağın
Tutam tutam yaprağın
Ulu ulu ağaçların
Duy sesimi Andırın!

Davulcular çalar düğünü
Yüzülür koyunun yünü
Güldürülür gelin yüzü
Duy sesimi Andırın!

Bahar ayı gelince
Şenlik olur her taraf
Doğa açılır bize
Duy sesimi Andırın!

Eski tarihi kalelerin
Mağaraların, hendeklerin
Çalışkan köylülerin
Duy sesimi Andırın!

Yeşil yeşil kırların
Otlayan oğlakların
Kaval çalan çobanın
Duy sesimi Andırın!

Çeşme başındaki kızlar
Kimi oynar kimi bakar
Ocaktaki kazanlar
Duy sesimi Andırın!

Açar beyaz nergislerin
Dağdaki gelinciklerin
Kırmızı güllerinin
Duy sesimi Andırın!

Evlenirken gelin kızlar
Çatlar o yanık sazlar
Damat oynar gelin ağlar
Duy sesimi Andırın!

Cüveyriye BEKAR
Tufanpaşa İ.Ö.O. 6/A

GÜZEL ANDIRIN

*Altındır toprağı, taşı
Nerde bulacaksın bu güzelliğı, bu saflığı
Bir görsen bozulmamış doğası
Doğusu batısı sanki cennetin kıyısı.*

*Şiveli dilini, o saflığını, kocaman yüreğini
İyiliğini, yardımını, sevgini
İnsanları insanlığın birer öğretmeni
Güzel memleket Andırın'ın*

*Gezsen dolaşsan her tarafı
Koklasan buram buram kokan toprağını
Bir danha unutamazsın adını
Memleketler memleketi Andırın'ın*

*İyi bak sağına soluna
Hayran olsun samimi havasına
Doyulmaz sohbetilerin tadına,
Ve memleketler memleketi Andırın'a.*

Kerim ÇATALBAŞ

**ISMARLAMA**

*Andırın'ın kızları,
Pek şirindir, pek nazlı,
Boş durmaz ağızları,
Ismarlat, hiç durma.*

*Efelidir erkekleri,
Mangal gibi yürekleri,
Bükülmez bilekleri,
Ismarlat, hiç durma.*

*Mis kokulu nineleri,
Kurt bakışlı dedeleri,
Tebessümlü sevgileri,
Ismarlat, hiç durma.*

*Bebeleri mama ister,
Anneleri aşkla besler,
Melek gibi yüce hisler,
Ismarlat, hiç durma.*

*Bağı, bahçesi, sümbülü,
Sevdaıdır gülü-bülbülü,
Dört bir yanı sevgi seli,
Ismarlat, hiç durma.*

*Nurullah'ım, seyranıyem,
Andırın'ın hayranıyem,
O'dur benim dermanıyem,
Ismarlat, hiç durma.*

Nurullah ÖNSEL
Dariovası Cumhuriyet İ.Ö.O. 7/A

NASIL ANLATAYIM

*Köyleri,yaylası çoktur seçilmez
Dağ ve ovaları seyre doyulmaz
Gölleri, nehirleri say say bitmez
Nasıl anlatayım seni Andırın*

*Kışları soğuktur kardan görünmez
Yazları da serindir vazgeçilmez
Dört mevsim de ayırt edilemez
Nasıl anlatayım seni Andırın*

*Tarihi kaleler saymakla bitmez
Geleneksel yemek tadından yenmez
İnsanı özeldir değişilmez
Nasıl anlatayım seni Andırın*

*Görenleri hayran bıraktı köprüsü
Bembeyaz kar, yemyeşil yapraktır bitki örtüsü
Her şeyiyle teksin ve özelsin ki
Nasıl anlatayım seni Andırın.*

Elife Ayça ÖKSÜZ

Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi 10/C

**NASIL UNUTURUM**

*Nasıl Unuturum Seni Andırın
Burada açılmış resul sofrası,
Nasıl unuturum seni Andırın?
Bereketli dağı, taşı ovası;
Nasıl unuturum seni Andırın?*

*Herkes ilgilenir, düşmüş derdine,
Andırın doktoru taşmış yurduna,
Ömrümü adarım senin yoluna,
Nasıl unuturum seni Andırın?*

*Güzel gördüm evvel bahar yaz iken,
O güzellik onda cilve, naz iken;
Güller gonca iken, teller saz iken,
Nasıl unuturum seni Andırın?*

*Nasip olsa yine gelse yaylaya,
Doya doya baksam selvi boyluya;
Senin için yalvarırım Mevla'ya,
Nasıl unuturum seni Andırın?*

*Bazı yer gezdim görmedim eşin,
Ayrı ayrı tadı var yazın kışın;
Servet der Allah'ım bitirmesin aşın,
Nasıl unuturum seni Andırın?*

Servet AKÇADAĞ

Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi

NE GÜZELDİR ANDIRIN

*Yağmur tanelerinin toprakla buluştuğu andırın
Bülbülün güle duyduğu derin aşktır
Pencereden bakan küçük bir kızın gözyaşındır
Aşıklar kervanında yolcudur Andırın*

*Sevgiliye duyulan hasrettir Andırın
Hayata sınımsız tebessümdür Andırın
Belki birkaç kırık dökük sözdür
Har yudumda sevgidir Andırın*

*İnsanları canı gönülden sarılır birbirine
Ve tek bir yürek olur en zor zamanlarında bile
Sevgi sözcükleri fısıldaşılır kışla bahçesinde
Baharın bir başka yaşandığı yerdir Andırın*

*İlmik ilmik sevda örülüdür dokunan kilimlere
Sanki yaşanılacak hayallerini anlatırdı bize
İllic illic rüzgarların estiği Çınar Geçidinde
Tarihinin burcu burcu koktuğu yerdir Andırın*

*Hülya KUŞÇU
Andırın Anadolu Lisesi 11/D*

SEVGİ IRMAĞI ANDIRIN

*Andırın'ın bağları,
Sıra sıradır dağları,
Akar taşar suları,
Ne güzeldir Andırın.*

*Yeşildir ovası,
Güzeldir havası,
Çiçeklerle kaplı,
Ne güzeldir Andırın.*

*Ne hoş havası vardır,
Yaylasında suyu vardır,
Yeşil örtüyle kaplıdır,
Ne güzeldir Andırın.*

*Türkiye'nin altın yeri,
Sevgiyle doludur gönülleri,
İnce, serin eser yelleri,
Ne güzeldir Andırın.*

*Andırın misafiri sever,
Gelene gidene hizmet eder,
Büyüğü sayar, küçüğü sever,
Ne güzeldir Andırın.*

*Meral GÜRBÜZ
Altınayla İ.Ö.O. 8/A*



Tirşik



ANDIRIN DOKTORU

*Dağlardan taşlardan
Topladık arkadaş
Bi de eve gelince
Hemen doğradık durmadan*

*Mis gibi koktu o da
Tirşik kokusu sarmış etrafı bir anda
Anam bir kase koy da
Yiyelim şifaya kavuşalım.*

*Tirşiktir şifa
Yiyene can feda
Doktor derdime deva
Tirşik ye dua et Allah'a*

*Allah ne güzel yaratmış
Bu güzel nimeti
İçi şifa dolu
Yiyin Andırın'ın doktorunu*

*Andırın'da yetişir
Yiyen içen eğlenir
Hele şifayı bulunca
Çok şükür der Alah'a*

Süleman KAYALI 6/A

**ANDIRIN DOKTORU**

*Hastalara şifa,
Dertler deva,
Bir bilsen onu,
Saymakla bitmez faydaları.*

*Sarımsağı bol olsun,
Tadı bir başka olsun,
Tadan tadınca tanısın,
Bu Andırın doktoru.*

*Tirşik içince rahatladım,
Enerjimi katladım,
Her derde deva,
Andırın doktoru.*

*Tadı bir başka,
Faydaları bambaşka,
Sen de iç rahatla,
Enerjini ikiye katla.*

*Andırın'a gelip de
Tirşik içmedim deme,
Sen de iç bu güzelliği,
Anlat her yerde bu efsaneyi.*

Halil İbrahim ZENGİN 7/A

ANDIRIN DOKTORU

Bir kış günü hasta olmuş yatıyordum yatağımda,
Sormuş annem doktora, yok mu bunun çaresi,
İşlemiyor oğluma verdiğiniz, ilaçların ne biri ne ikisi,
Doktor demiş anneme “ İçir oğluna Andırın Tirşiği.”

Annem sormuş kaynanasına,
“Nasil pişer bu tirşik anne ?” oğlum yatakta,
O da demiş ki heyecanla;
“Kızım sen topla pancarı,
Söyleyeceğim sana nasıl yapacağını.

Annem toplamış pancarı,
Başlamış anlatmaya kaynanası:
“Önce kıy kıy doğra sonra yıka pancarı,
Koy ılık suyu bir bakır kazana,
Un, tuz, ekşi ayran ve nohutla bastır pancarı,
Bekle sabaha kadar.

Sabah olmuş annem kalkmış,
Bakmış pancar ekşimiş,
Başlamış sobanın üzerinde kaynatmaya,
Olana kadar neler çekmiş neler.

Piştirmiş annem sonunda ,
Uzun uğraşlarla tirşiği,
Getirdi önüme tereyağlı bulgur pilavıyla,
Ben de içince iyileştim tabi.

İsa Bilal DALKIRAN 8/A

ANDIRIN'IN TİRŞİĞİ

Meşhurdur tirşiğimiz Andırındır İlçemiz
Tüm dertlere şifadır Andırın tirşiğimiz
Tirşiksiz yaşayamaz
Andırınlı vatandaş
Gel kardeşim sen de tat
Meşhurdur Tirşiğimiz

Sefa KARALI

ANDIRIN DOKTORU

Yaşlısı,genci,hastası koşarlar,
Yayılr araziye tirşik toplarlar.
Dere,tepe,taş çalı demeden tirşik ararlar
Onu toplayıp tencereye koyarlar.

Tirşiğin yeşili pişmeden yenmez,
Pişirir koyarlar tabaklara kaselere,
Kaşık kaşık içerler ilaç niyetine
Halbuki şifa veren Rabbimdir bilmez

Andırın'ın bu yeşil zehirli otu
Meşhur olmuş tüm şehirlerde her yerde
Kim bilir şifadır her derde
Satılır çarşıda manavda her yerde.

Sayın ozan artık söyleme yeter,
Tirşik dagda taşta heryerde biter,
Onu yiyen kuşlar bile bir garip öter
İnsanlar paylaşamaz seni tirşik otu.

Şevval ACAR 4/C

ANDIRIN DOKTORU

Bir gün ouldan geldim
Ateşte bir kazan vardı.
Anne bu ne dedim
Tirşik yavrum dedi.

Soframızın çeşidi.
Pilavımızın yoldaşı
Kaşığımızın çorbası
İşte bu tirşik güzeli.

Kimi der Andırın doktoru
Kimi der ilaçtır bu
Kimi der evden eksik etme
İşte bir Andırın meşuru

Elif Dilara HARMANDA 4/A

ANDIRIN İHTİŞAMI

Yağmurlardan sonra çıkarır yaprağını
Kıpkırmızı tohumu var çok ta güzel tadı
Şu soğuk kış günlerinde
Andırın destanıdır tirşik

Andırın 'da bilinir tirşiğin kıymeti
Başka yerlerde de var ama bilinmez değeri
Kimi yılan otu der kimi yaban otu.
Her derde devadır tirşik.

Zehirli ot der sevmezler
Tadına faydasını hiç bilmezler
Sobanın Üstünde fokur fokur kaynayan
Bir Andırın doktorudur ,tirşik.

Gizem AKBAYIR 8/A

ANDIRIN İLACI

Tirşik Andırının ilacı
Her derde şifacı
Sevmeyen kalmasın
Çoluk çocuk kardeş bacı

Taşların arasında
Her hastanın kaşığında
Sevömeyen olmasın
Andırında Maraşta

Beyza ÖZDEMİR

ANDIRIN'IN DOKTORU

İlkbaharda çıkar pancarlar
Olgunlaşınca toplar anne, babalar
Kimileri para diye
Kimileri yemek diye
Kimileri ekmek diye

Toplanır hepsi dizi dizi
Doğranır ip gibi
Bir tarafta su kaynar
Bir tarafta doğranır pancarlar

Pancarlar tertemiz yıkanır
Un ve ayran, pancarla su karıştır

Karışımlar eklenir birbirine
Tirşik olsun diye
Dinlenir sabaha kadar
Ekşisin diye

Her derde devadır
Hastalara şifadır
Andırın'ın doktoru
Maraş'ın ilacıdır

Başak İlay BAHÇECİ 6/A

ANDIRIN'IN TİRŞİĞİ

İlk çıkışta altın gibi satılır
Babam eve sevinerek getirir
Hatınanam buram buram pişirir
Ne hoş olur Andırının tirşiği
Andırın doktoru derler adına
Yiyenler dayanamaz bunun tadına
Nasip etmez Yaradan her kuluna
Ne hoş olur Andırının tirşiği

Kemal TOPAL

ANDIRIN'IN TİRŞİĞİ

Güz mevsimi bitip kışa dönünce
Sofrada yerini alır tirşiğim
Şifa niyetine kaşıklayınca
Tadın damağımda kalır tirşiğim

Ekin tarlasıdır onun yuvası
Kayalık yerlerde yetişir hası
Midenin can dostu dertler devası
Seni herkes böyle bulur tirşiğim

Doğukan Barış ORÇAN

**HERKES YEMELİ TİRŞİK**

Toplanır kış ayında
Ne güzel pişirince
Herkes yemeli tirşik

Tirşik çok yararlı
Çok sevriz tirşiği
Herkes yemeli tirşik

Herkes tatmalı bu lezzeti
Tirşik çok güzel
Herkes yemeli tirşik

Seda Nur DALKIRAN 3/A

BENİM TİRŞİĞİM

Çıkar kışın yemyeşil
İçilir içim içim
Soğuk günlerin devası
Tirşiğim benim tirşiğim

Un ayran katılır
Sabaha kadar bastırılır
Tirşik güzel ekşirse
Kazana koyup kaynatılır

Buram buram kokuyor
Tabaklara konuyor
Tirşik yenmek için
Sofralara varıyor

Tirşiği yiyen misafir
Elinize sağlık diyor
Tirşik güzel diyip
Annelerin eli öpülüyor

Tirşik yazın soluyor
Solmadan dolaplara konuyor
Yazın dolaptan çıkarılıp
Afiyetle yeniyor

Samet DOĞAN 7/A



EFSANE TİRŞİK

*Uzun beden ve çıplak bacak,
Küçük, kıvrım, yeşil yaprak,
Sponsorluk eder ona toprak,
Kış çorbasıdır Efsane Tirşik.*

*Ancak un, tuz, yoğurt karışık,
Bulgur pilavı bol alışıık,
Mideler bayram eder kaşık kaşık,
Kış çorbasıdır Efsane Tirşik.*

*Bilmeyenler laf eder durur,
Bir içti mi aklı beyni durur,
Bilmezler ne dermanı olur,
Kış çorbasıdır Efsane Tirşik.*

*Olmaz onun yağını harmanı,
İki elin güçlü olur canı dermanı,
Sarımsak, ekşi yoğurt fermanı,
Kış çorbasıdır Efsane Tirşik.*

*Sofraya koyuldu yine tirşik,
Biz ondan kana kana içtik,
Güzelliği, hayatı onda bulduk,
Kış çorbasıdır Efsane Tirşik.*

*Andırın'a hastır bu çorba,
Topladı ebelerimiz torba torba,
İyileşti hastalar karda, kışta,
Kış çorbasıdır Efsane Tirşik.*

Celil Alperen DALKIRAN 8/A

ŞİFA KAYNAĞI

*Şifa kaynağı Andırın.
Andırın'ın dağları,
Buram buram kokuyor.
Kışın yağın karı,
Tırılın dağında inlikte yatıyor.
Arıları çam balı dağıtıyor.
Bir şifadır Andırın
Andırın,kekik,çiğşar yaylası.*

*Hep şifa dağıtır Halbur, Başkonuş yaylası.
Kışın Andırın doktoru tirşik çorbası,
Az gelir bilirim çok şey söylerim.
Öğülmeye layıksın Andırın.*

Ennur Perihan KILINÇ 3/A



TİRŞİK

*Halkta pancardır adı,
Her derde vardır şifası,
Dağda, bayırda yetişir
Hastalıkları iyileştirir.*

*Anneler gelir toplar,
Akşam evde doğrar,
Unla, yoğurtlar,
Damağımızı tatlandırır.*

*Andırındır ana vatani,
Tirşiktir yemeğin adı,
Bilenler ziyafet çeker,
Bilmeyen ızdırap çeker.*

*Kışın festivali olur,
Tüm halk davetli olur,
Kazan kazan kaynatılır,
Güzel halkımız faydalanır.*

*Kavanozlara konulur,
Yaz-kış saklanır,
Vakti geldiğinde pişirilir,
Afiyetle yenir.*

*Ah keşke herkes bunu bilse,
İlaç niyetine içse,
Haydi millet tirşik yemeye,
Hastalıkları iyileştirmeye.*

*Ergün Talha ÇINKIR
Andırın Şehit Numan Öksüz A.İ.H.L.*

TİRŞİK

*Andırın doktoru derler adına
Şifadır her erkek ve kadına
Yanında tereyağlı bulgur pilavıyla
Doyum olmaz tirşiğim senin tadına*

*Ot çorbası deyip geçme
Bir türlü vitamin var içinde
Faydasını görürsün sende
Olay bu işte gördünüz sizde*

Alperen GÖK

TİRŞİK

*Yapılması biraz zordur,
Kokusunda davet çoktur.
Pilavla daha hoştur,
Var mı Tirşik gibisi.*

*Sofraların güneşidir,
Her evin neşesidir,
İnsanın yaşama nedenidir.
Var mı Tirşik gibisi.*

*O yeşil rengiyle,
Ona olan sevgimizle,
Sabah akşam önümüzde,
Var mı Tirşik gibisi.*

*Onu yalnız koyamazsın,
O olmadan yaşayamazsın,
Bir dakika bile yanından ayrılamazsın.
Var mı Tirşik gibisi.*

*Sibel GÜDEN
Bt. Işıkdibi Ortaokulu 6/A*

TİRŞİK

*Halkta pancardır adı,
Her derde vardır şifası,
Dağda, bayırda yetişir
Hastalıkları iyileştirir.*

*Anneler gelir toplar,
Akşam evde doğrar,
Unla, yoğurtlar,
Damağımızı tatlandırır.*

*Andırındır ana vatani,
Tirşiktir yemeğin adı,
Bilenler ziyafet çeker,
Bilmeyen ızdırap çeker.*

*Kışın festivali olur,
Tüm halk davetli olur,
Kazan kazan kaynatılır,
Güzel halkımız faydalanır.*

*Kavanozlara konulur,
Yaz-kış saklanır,
Vakti geldiğinde pişirilir,
Afiyetle yenir.*

*Ah keşke herkes bunu bilse,
İlaç niyetine içse,
Haydi millet tirşik yemeye,
Hastalıkları iyileştirmeye.*

*Ergün Talha ÇINKIR
Andırın Şehit Numan Öksüz A.İ.H.L.*

TİRŞİK

*Andırın doktorudur.
Dağlarda çok bulunur.
Onun olduğu yerde
Sağlık gezer güle güle.*

*Sıcacık içince
İnsanın içi ısınır
Hastalıktan soğuktan
Ancak tirşik arındırır*

*Hem tadı hem rengi güzel
Sağlığı o besler
Pancarı doğrarken
İnsanın içi gider.*

*Herkes hayran tirşiğe
Kokusu misler gibi
Herkes yemek ister.
Bu güzel lezzete*

Eda Nur ÇATALBAŞ 5/A



TİRŞİK

*Tirşiğin faydaları,
Saymakla bitmez birçok yanı.
İçinde un,su
Eskimeye bırakılır Bir gün boyu.*

*Kış gelince yeşerir,
Bütün evde pişirilir.
Bir gün boyunca bekletilir.
Sonra doya doya içilir.*

*Konservesi yapılır.
Marketlere dağıtılır.
Tadını beğenenler.
Gelip bir daha alır.*

*Zordur yapılması
Dağdan Taştan toplanması
Tirşik derler onun adına
İçince verilir tadına*

Nisanur İSPİR 6/A

**TİRŞİK**

*Çok fazladır yararı
Hiç yoktur zararı
Andırın'ın doktoru sayılır.
Herkes ona bayılır*

*Dağda, bayırda yetişir
Eve gelip işirilir
Andırının meşur tadı
Halk arasında çok sevilir*

*Pişirmezsen acı
Pişirirsen tatlı
Bunlar arasında en sağlıklı
O güzel yemeğin tadı*

*Kimileri hiç bilmez tadını
Nasıl bir yemek olduğunu
Andırının güzel tadı
Türkiye'nin tadı damağı*

*Faydalı bir ottur aslında
Faydaları da çoktur insanlara
Hasta insanların şifası
Tirşiktir hepsinin devası*

*Mesude KARAOĞLAN 8/A
Oğuzhan KARAOĞLAN 6/A*

TİRŞİK

*Tirşiği severim,
Başımın tacı ederim,
Herkes tavsiye eder,
Sağlıklı olmalarını isterim.*

*Andırın'ın doktoru,
Sofraların kralı,
Yemeklerin hası,
Yeşil zümrütüm benim.*

*Tarlaların hakimi,
Dağ taşın hakimi,
Andırın'ın yemeği,
Canım tirşiğim benim.*

*Olmazsa olmazımsın sen,
Soframın güzelliğisin sen,
Ekilmiş tarlalarda yeşil
Zümrütümsün sen,
Andırın'ın yemeğisin tirşiğim.*

*Değil seni başıma tac,
Gönlümün sultanı yaparım,
Seni doğradığımda,
Bana kızma ey Sultanım.*

Hatice Nur ÇATALBAŞ

TİRŞİK

*Dağı taşı gezer
Her türlü deliğe girer
Toplarım pancarı
Andırın doktoru.*

*Eve gelirim kucak kucak
Annem doğrar çabucak
Sonra su ısıtır
Andırın doktoru*

*Sobanın başına konur
Kapanır sağı solu
Başlanır beklemeye
Andırın doktoru*

*Akşam bizimle beraber uyur
Sabah bizimle beraber kalkar
Üstü açılır sonra
Andırın doktoru*

*Birinci suyu kaynar
Annem ikinci suyu koyar
Sonra tekrar su koyar
Andırın doktoru*

*Kaynadıktan sonra alınır ateşten
Yanında bir pilav
Onun yanına soğan
Andırın doktoru*

*Herkes sofraya oturur
Tabaklarına konur
Pilav ve soğan ile birlikte
Andırın doktoru*

Hatice İSPİR 6/A

TİRŞİK

*Toplarım dağdan, taştan,
Doğrarım bir baştan,
Faydalıdır çok ilaçtan,
Bizim meşhur tirşiğimiz.*

*Dertlerin dermanıdır,
Hastaların şifasıdır,
Andırın'ın doktorudur,
Bizim meşhur tirşiğimiz.*

*Tirşik derler adına,
Bir yiyen bir daha bakan tadına,
Yapılır ayran ve yoğurtla,
Bizim meşhur tirşiğimiz.*

*Kış yemeklerinin başıdır,
Bulgur pilavının rakadaşdır,
Midenin can yoldaşdır,
Bizim meşhur tirşiğimiz.*

Nihat KARA 6/A

TİRŞİK

*Tarlalardan sevinçle toplarız
Desteleyip üst üste düzeriz
Bıçakla ince ince kıyarız
Tertemiz yıkayıp mayalarız.*

*Sabah olunca pişiririz
Evimizi mis gibi tirşik kokusu sarar
Her derde devadır
Andırın doktorudur.*

*Hemen hemen her evde pişer
Yem yeşidir rengi
Mayalanıp pişince sap sarı oldu rengi
Ekşi ekşi ne güzeldir tadı.*

Elif YAYLAMAZ 3/A

TİRŞİK

Yöremizin güzel bitkisi,
Yetişir dağlarımızda
taşlarımızda,
Dağa gider toplanır,
Eve gelip doğranır.

Kış aylarının vazgeçilmezi,
Yemeğidir, insanların şifası,
Yöremizin güzel bitkisi,
Yiyen bilir senin tadını.

Şifalıdır bir bitkidir aslında,
Faydaları da çoktur insanlara,
Hiç yoktur zararı aslında,
Yöremizin güzel bitikisi.

Yiyen bilir tadını,
Yemeyen çeker acısını,
Yöremizin güzel bitkisi,
Taclandırır soframızı.

Sedanur KARAOĞLAN 4/A

**TİRŞİK**

Tirşiği toplarız
Kazanda saklarız.
Onu çok severiz.
O bizim reçetemiz.

Tirşik ile pilav
Tadını sen de al.
Yemsi çok da güzel
O bize çok özel.

Hatice TATLI

TİRŞİK

Dağı taşı gezer
Her türlü deliğe girer
Toplarım pancarı
Andırın doktoru.

Eve gelirim kucak kucak
Annem doğrar çabucak
Sonra su ısıtır
Andırın doktoru

Sobanın başına konur
Kapanır sağı solu
Başlanır beklemeye
Andırın doktoru

Akşam bizimle beraber uyur
Sabah bizimle beraber kalkar
Üstü açılır sonra
Andırın doktoru

Birinci suyu kaynar
Annem ikinci suyu koyar
Sonra tekrar su koyar
Andırın doktoru

Kaynadıktan sonra alınır ateşten
Yanında bir pilav
Onun yanına soğan
Andırın doktoru

Herkes sofraya oturur
Tabaklarına konur
Pilav ve soğan ile birlikte
Andırın doktoru

Hatice İSPİR 6/A

TİRŞİK

Gezersen Anadoluyu
Duyarsın yararını
Saymakla bitmez
Birçok şifalı yanını

Gezince dağları
Bulursun yeşil yaprakları
Sakin hafife alma
Saymakla bitmez faydaları

Birçok derde deva
Her insana vefa
Başka yerde anam şifa
Andırın'nın doktoru her derde deva

Bilgehan ÇINKIR

TİRŞİK

Toplanır ormanlardan
Soframıza gelir ordan
Hem güzeldir adı
Daha da güzeldir tadı

Evlerdeki yanıklar
Tirşik diye sayıklar
Tirşik içersen çok fayda
Doktora gitmezsin ayda

Bir bardak tirşik içtik
En güzelini biz seçtik
Tirşığı koyduk ocağa
Ünü yayıldı dört bir bucağa

Berkay DOĞAN 5/A

TİRŞİK

Tirşığı seviyorum.
Yedikçe yiyelim,
İçtikçe içesim gelir.
Hasta olanlara şifa verir.

Köyde tirşik çoktur.
Sevenleri azdır.
Tirşığı sevenler
Şifasını bulurlar.

Tirşığı sevenler
Koşarlar Andırın'a
Hemen yerler
Parasını verirler.

Dilan KARA 4/A



TİRŞİK

*Tadına doyum olmaz
Hastaya şifa olursun
Topraktan çıkarsın
Tencerede pişersin*

*Festivale girersin
Yeşil yeşil görünürsün
Jürilerden puan alırsın
Andırın'ın bir tanesisin*

*Tirşik tirşik ne güzelsin
İnsanlara müjde gidersin
Senin tadına doyum olmaz
Seni çocuklar bile sever*

*Seni tencerede pişiririz
Sonra afiyetle yeriz
Senin tadına doyum olmaz
Seni sevmeyen yoktur.*

Semih DEMİRCİ 3/A

YİYELİM ÇOCUKLAR

*Ağaçların dibinde
Yetişirler hep birlikte
Ne güzel olur yemesi
Yiyelim çocuklar*

*Tirşiği sevmeyen yok Andırın'da
Sevmeyenler önerelim çocuklar
Sevenler içer vitamini çoktur.
Tirşik yiyelim çocuklar*

*Soner ÇATALBAŞ
4/A*

**TİRŞİK ANDIRIN DOKTORU**

*Kadirli'ye vardım, bedenim hasta
Dediler "Doktor geldi, canım usta"
Koştum hemen geldim yanına
Bir çuval içinde yeşil otlar,
Aboo ! Bu mu dedim doktor ?
Dediler "Tirşik Andırın'ın doktoru."*

*Bir kazan koydular ortaya hanımlar,
Tek tek yıkadılar doğradılar pancarı,
Yarım gün kaynattılar içine dövme attılar.
Haydi çorbamız hazır buyurun sofraya,
Andırın Doktoru tirşik paşaya.
Kadirli'de Andırın'da yetişir pancar.
İçerseniz çorbasını mideye vermez zarar.
Hasta olanlar, halsiz düşenler tirşik arar,
Kış aylarında bolca içersen tirşik,
Hasta olup da yatağa düşmezsin.*

*Fatma abla pişirirse doyulmaz tadına
Kapış kapış gider kalmaz bana,
İlaç diye arasan bulunmaz her zaman,
Dertlere deva mideye ilaç paşam.*

Ebru YAVUZ 6/A

YESİN ÇOCUKLAR

*Tirşik köyde yetişir.
Anneler toplar pişirir.
Çocuklar için diye.*

*“Andırın doktoru.”Demişler ona
Çok faydalı vücudumuza
Güç kuvvet verir çocuklara.*

*Yeşil yeşil yaprağı var.
Bol bol faydası var
Yesin çocuklar!*

Ahmet ÇÖZ 4/A

TİRŞİK

*Andırın doktoru derler adına
Biyolojide pancar diye geçer aslında
Biz de çok severiz yemeyi ama
Toplaması bir hayli güç aslında.*

*Dağ bayır demeden gezeriz her yeri
Toplayıp yemek için o güzeller güzeli sebzeyi
Pişirirken odunla pişmeli ki
Daha lezzetli olur öylesi.*

*Biraz ekşi biraz acı
Tam ağızımızın tadı damağı
Herkes yesin karnı doysun
Hepimize AFİYET OLSUN*

Cennet GÜMÜŞ 11/A

TİRŞİK

*Derdine derman arama
Tirşik var iken
İlaç olur yarama
Tirşik var iken*

*Kayalarda ovalarda
Rabbimin nimeti
Topla güzel havalarda
Anlatılmaz kerameti*

*Pilava katıp yediğinde
O tat damak ta kalır
Dolaş dağların gediğinde
Yollarda poşet poşet satılır.*

Bayram Mehmet ÖKSÜZ
Atatürk Ortaokulu 6/C

TİRŞİK

*Tirşik denince Andırın gelir akla
İçince ne dert kalır ne tasa
Rahatsız olmamak için yiyeceksin zamanında
Şanı büyüdü TİRŞİK' in bu arada
İçince dert tasa kalmıyor aslında
Kimse kusura bakmasın da çok yararlı bu ot aslında*

Cennet GÜMÜŞ 11/A



Aile



AĞLAYAN ÇOCUKLAR

*Kafesli evlerde ağlar çocuklar
Odalarda akşam olurken henüz
O zaman gözümün önünde parlar
Buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz*

*Ne vakit karanlık kaplarsa yeri
Başlar çocukların büyük kederi
Bakınır korkuyla dolu gözleri
Ya artık bir daha olmazsa gündüz*

*Gittikçe kesilir derken sedalar
Gece bir siyah el gözümü bağlar
Bir küçücük ufacık öksüz
Duyarım içime sığınmış ağlar*

Ali BEBEK

Andırın Şehit Numan ÖKSÜZ A.İ.H.L. 11/C

AİLEM

*Ailem benim canım ailem
Siziz yaşayamazdık biz
Anne baba ve çocuklardan oluşan bir aileyiz
Anne bize bakar baba işe gider
Bunların hepsi bizim için
Ailem benim canım ailem*

*Bu kadar çalıştığınız yeter
Artık biz çalışalım
Sizin emeğinizle büyüdük
Size siz bize nasıl baktıysanız
Bizde size bakıcaz
Ailem benim canım ailem*

İmran HAYTA 4/A

ANNE BABA SEVGİSİ

*Anacığım güzel anacığım
Sensin beni doyuran
Sensin günlerce çalışan*

*Babamla birlikte çalışır didinirsin
Hepsi benim içindir hep bilirsin
Siz olmasanız ne yapardık?
Günlerce oturur ağlardık*

*Tam o anda çıktın karşıma
Güneş gibi parladın adeta
Babam da yanıdaydı hep
Yardımcındı sanki ilelebet*

*Sensiz bu dünya yok gibi geliyor
Bizim sevgimiz size hiç bitmiyor
Gün geçtikçe de artıyor
Anne baba sevgisi
Tüm yurda dağılıyor*

Yusuf ÇEBİŞ 6/A

ANNE BABA

*bilir misiniz,
aile sevgisi nedir?
annemiz olmasaydı,
biz de olmazdık.*

*annemiz bizim için neler yaptı?
bizi büyüttü,besledi bizi.
babamız da az çalışmadı tabi,
sabahtan akşama kadar çalıştı,
kucaklarında besledi bizi.*

*ne istersek aldı,
abimizden,ablamızdan ayırt etmedi bizi.
annenizi babanızı lütfen üzmeylelim!...*

Semanur KABAĞİL 8/A

ANNELER BİR MELEKTİR

*Anneler bir melektir
Bizim görevimiz onların değerini bilmektir
Onlar bizden bir şey istediğinde
Kimse onlara of bile dememelidir.*

*Bizi doğurup, büyüten annemiz
Büyüyene kadar ondan çok şey bekleriz
İlk adımlarımızı onunla atar
Onunla hayata merhaba deriz.*

*Zor durumda olduğumuzda
Demesek de hisseder anında
Çok uzakta olsak bile
Bir nefes kadar yakındır bize.*

*Cennet annelerinin ayağının altındadır
Bunu bilerek kimse hata yapmamalıdır
Annelerinin değerini bilip
Onların kalbini kırmamalıdır.*

*Merhametli bir kalbe sahiptirler
Hata yapsak bile hemen affederler
Çocuklarını asla kıramaz
Onları sürekli mutlu ederler.*

*Ağlasak ta gülsekte
Onlar her an bizimle
Dertlerimize ortak oluyorlar
Acılarımızı bir nebze de olsa unutturuyorlar.*

*Onları çok seviyoruz
Bir dediğini iki etmiyoruz
Kalplerini kırmamaya çalışıyor
Sevgimizi gösteriyoruz.*

Sıla KÜRTÜL 7/A



ANNEM

*Beni taşıyan beni doğuran
Melek yüzlü güzel annem
Beni büyüten beni doğuran
Melek yüzlü gül annem.*

*Bir gün değil her gün gül
Dünen melek yüzlü gül annem.
Canım acıdığına canı acıyan
Melek yüzlü gül annem.*

*Baldan tatlı gülden güzel
Melek yüzlü gül annem
Hayatımın anlamı ömrümün
Geri kalanı melek yüzlü annem.*



BENİM CANIM AILEM

*Baharın tadı neşesi
Güzelliklerin hep köşesi
Dünyada tek bir yeri
Benim canım ailem*

*Kalbimin köşesi
Hayatımda tektir yeri
Sanki cennetten kopmuş
Bir melek gibi*

*Üç çocuklu adaletli
Hepsi de farklı yerleri
Hiç ayırım yok onda
Annelerin annesi*

*Üç çocuklu adaletli
Hepsi de farklı yerleri
Hiç ayırım yok onda
Babaların babası
Benim canım ailem*

Ayşenur BAL 6/A

CANIM ANNEM

*Beni bu yaşa kadar getirdin
Yemedin yedirdin, içmedin içirdin
Beni okula gönderdin
Kalbimdesin canım annem*

*Her gün yanımdasın
Yaralarımı kapatansın
Sevgimi paylaşıyorsun
Kalbimdesin canım annem*

*Bizi ayırmayansın
Eşit davranansın
Hepimizi sevensin
Kalbimdesin canım annem*

Sudenaz CEREN

BENİM CANIM ANDIRIN'IM

*Hacılar pancar deşirsın,
Analar evde pişirsın,
Tirşiğinle sen meşhursın,
Benim canım Andırın'ım.*

*Yaylaların kırağısın,
Güzellerin durağısın,
Sen Maraş'ın incisisın,
Benim canım Andırın'ım.*

*Yaz gelince cıvı cıvı,
Yolları var kıvrım kıvrım,
Tarihinde herkes tanır,
Benim canım Andırın'ım.*

*Vazgeçilmez kalplerdesin,
Söylenirsın dillerdesin,
Yaşadıkça yaşayacaksın,
Benim canım Andırın'ım.*

Şeyma OKTAY
Tufanpaşa İ.Ö.O. 7/A

BENİM GÜZEL BALIĞIM

*Balık balık güzel balık
Sanmıştım bir deniz balığı
Birde baktım sazan pırrı
Kök balığı yerim ağzını büyük yerim*

*Hiç senin kadar güzel balık görmedim
Balık balık güzel balık
Rengi sarı
Pulu büyük balık*

Meke ÇALIŞKAN

CANIM BABAM

*Canım babam,
Evimin diğeri babam.
Seni seviyorum,
Babalar gününü kutluyorum.*

*Hep işten gelince
SİZİ SEVİYORUM dersin
Ellerinden öperim
Benim canım babam.*

*Babalar gününü yürekten kutlar
Seni seviyorum babacığım.*

Hatice ARSLANTAŞ 3/A

CANIM ÖĞRETMENİM

*Canım öğretmenim.
Sen benim kanımsın.
Sen benim balımsın.
Sen benim bilgi kaynağımsın.*

*Sen seversin sevdirdirsin.
Seni daima överim.
Hep gönlümde kalacaksın.
Canım öğretmenim.*

*Yolumu aydınlatansın.
Gül gibi yüzün.
Çiçek gibi kokarsın.
Canım öğretmenim.*

Mustafa KIZILKAYA

HUZURA YOLCULUK

*Suların yeşili göklerin mavisi
Özlerim ben hep memleketimi
Ufuklara yolculuk
Mavi denizlerde huzura giden gemiler
Ben de gidiyorum
Doğduğum eve*

*Gemiler giderdi rüyalarımda
Huzura giden gemiler
Kayboluncaya kadar bakardım arkasından
Ben yıllardır evime hasret*

Zehra BAL

Darıovası Cumhuriyet Ortaokulu 5/A



KARANLIĞI AYDINLATAN ÖĞRETMENİM

*Karanlığı Aydınlatan Öğretmenim.
Sen bize mum Oldun
Ateşinle Isıttın Bizi
Hakkını Helal Et Öğretmenim.*

*İlim Öğrettin,
Sınav Kazanalım Diye,
Nasihat Verdin,
Çalışalım Diye.
Hakkını Helal Et Öğretmenim.*

*Başımızda Taçsın,
Gönlümüzde Elmassın.
Yüzünü Hep Ak Yapacağız.
Hakkını Helal Et Öğretmenim.*

*Sen Çok Saygıdeğer Birsin.
Dünyadaki Bütün Çiçeklere Denksin.
Sevgimizi çiçeklerle Ödeyemeyiz.
Hakkını Helal Et Öğretmenim.*

*Mehmet Alperen ÇINAR
Bt. Işıkdibi Ortaokulu 7/A*

ÖĞRETMENİM

*Öğretmenim size sesleniyorum
Siz bana yazmayı okumayı öğrettiniz
Daha da önemlisi siz bana
Hayatı öğrettiniz*

*Öğretmenim size sesleniyorum
Size ne kadar teşekkür etsem azdır
Siz bana bir anadan babadan daha da öte
Siz bana arkadaş oldunuz öğretmenim*

*Sizin sayenizde bu günlere geldim
Ben okudum ben yazdım
Sizi hiç unutmuyacağım öğretmenim
Beni siz bu günlere getirdiniz*

*Öğretmenim size sesleniyorum
Ben sayenizde bugün bilgi doluyum
Bana olan göreviniz bitmedi
Sırada diğer öğrencileriniz de var öğretmenim*

Sümeyye KÖRÜN 6/A



Vatan



10 KASIM

*Seni ilk defa Atam
Duvardaki resminden tanıdım.
Sarı Saçın, mavi gözün
Sensin benim hayallerim*

*Bu vatani bizlere
Emanet bıraktın
Gözün arkada kalmasın
Gönlümüzde hep sen varsın*

*Andımızla büyüdüğ
Senin ilkelerine yürüdük
Vatanımızı ,toprağımızı
Senin sevginle büyüttük*

*Belki yoksun yanımızda
İsmin hep dudağımızda
Cumhuriyeti koruyacak
Biz çocuklar ışığınla*

*Sude Naz TEMİZ
Cumhuriyet İlkokulu 3/C*

**AHMEDİM**

*Andırın'ım şehidin var, herkes övünsün;
Şahadet nedir bilmeyen dövünsün.
Kalp hüzünlenir, göz yaşarır elbet,
Rabbimden hediyedir anam sabret.*

*Rabbimden hediye gelmiş ağlamak da neymiş?
Dağdaki ite sövüp aslanı incitmek de neymiş?
Nurdan yeşiller giymiş Ahmet'im kefen de neymiş?
Görmez misin Rabbim Ahmet'i İsmail seçmiş.*

*Karalar bağlayıp yas tutmayız, sevinmesin düşman.
Ahmetler çoktur bizde, hepsi Fatih soyundan;
Cansız bedenleri gelse de ıssız dağlardan,
Unutulmaz yiğitlikleri çıkmaz akıldan.*

*Buket Şevval KARACAOĞLU
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi*

ANLAMİYORLAR

*Öyle bir zamana geldik ki
Herkes birbirine darbe vuruyor
İnsanlar kendinden habersiz
Kendi kendine zarar veriyor*

*Allah aşkıyla yaşamak dururken
Olur olmaz şeylere kafa yoruyorlar
Alın teriyle kazanmak dururken
Yalana hileye başvuruyorlar*

*Kaptırıyorlar kendilerini şaşalı hayata
Geriye dönüp de bakmıyorlar asla
Bütün vücutları dolmuş pasla
Hala özlerine dönmüyorlar kalpleri yasta*

Ayşe Nur YAŞAR

ASKER

Tek derdi vatan
Tek derdi toprak
Düşmandan korkusu yok
Her nefer olmuş bir bayrak

Gözü hudutta eli tetikte
Zırhı iman
Gayesi şehadet
Tek derdi vatan

Bekleyeni var dönesi yok
Böylesi yiğitler bizde çok
Canına olsun canımız feda
Ey gül yüzlü aziz şüheda

Hüseyin GÜL
Andırın Şehit Numan Öksüz A.İ.H.L. 11/C

BAYRAK

Göklerde dalgalanan,
Yurda ışık saçan
Hürriyeti andıran
Ay yıldızlı bayrağım

Sana olan sevgim
Sonsuza kadar bitmez
Bu can yaşadıkça
Bayrak yere inmez

Sen tarihsin,
Sen şerefsin.
Göklerde dalgalanacak
Asla yere inmeyeceksin

İmran HAYTA 4/A

ATATÜRK

Önce doğdu Selanik'te
Gitti mahalle mektebine
Asker olmak istiyordu
Merak sarmıştı askerliğe

Sarı saçlı mavi gözleriyle
Yurdu kurtarmak isterdi
Çok çalışkan biriydi
Hep planlı çalışırdı

Babası öldü okulu bıraktı
Oysa o okumak istiyordu
Dayısının çiftliğine gitti
Orda da hep çalıştı

Annesinden habersiz girdi
Asker okuluna
Çalıştı çabaladı
Sonunda oldu asker

Şimdi ilk hedefi
Yurdu kurtarmaktı
Onu da başardı sonunda
Yurdumuzu kurtardı

O acı haber geldi
10 Kasım'da
Bütün Millet ağladı
O yatıyor şimdi Anıtkabir' de

Nazife ŞAHİN 6/A

BİZ BİRİZ

*Biz kardeşiz arkadaş, kardeşe düşmanlık niye?
Altı yüz yıl birdik, otuz yıllık düşmanlık kime?
Kürt, Türk, Ermeni, Çerkez, Laz, biriz biz;
İnsan insanla bir, Tek yürek, tek gövdeyiz.*

*Eti tırnaktan ayıramazsınız, unutmayın!
Doğu batı, kuzey, güney, Türkiye'nin parçası.
Ağlatmayın anaları; sızlatmayın yâri, cananı,
Bütün bir bedeniz biz, hep birlikte Türkiye'yiz.*

*Yüreğimiz tek bir cephede çarpmadı mı?
Analarımız ağitlarını yakmadı mı?
Teselliyi "Vatan sağolsun!"da bulmadı mı?
Türk, Kürt kardeşidir; vatanımız bölünemez.*

*Çınlıyor minarelerde sela sesleri,
İçmiş yine bir Mehmet şehadet şerbetini,
Duymasını Andırın bir daha şehit haberi,
Gökkubbe yankılsın!
"Şehitler ölmez, vatan bölünmez!"*

*Sümeyye TEMİZ
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi*

**ÇANAKKALE GEÇİLMEZ**

*Çanakkale zaferi!..
Türkiye'ye hayat verdi.
Onca şehit olanlar kendilerini,
Bu uğurda feda etti.*

*Hepsi vazgeçti anadan, atadan, yardan;
Kalplerinde tek sevgi o da "vatan",
Demediler bana ne vatandan?
Korudular onu, bildiler namus ve can...*

*Nabızları atıyordu vatan için,
Sormadılar savaş niçin?
Ailelerini geride bırakıp
Gittiler vatan için...*

*Çok zayıftık mühimmat bakımından,
Dediler "Ana ağlama arkamdan!"
Hepsi diyordu vatan sağ olsun,
Gidiyorlardı arkalarına bakmadan.*

*Kimi nişanlıydı, kimi evli;
Ama vatandı tek dertleri.
Kiminin yaşı on iki,
Çocuk olmasına rağmen savaşmaya gitti.*

*Bu uğurda neler verilmez?
Kimler canını feda etmez?
Ne kadar güçsüz olsak da,
"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ."*

*Özge GÖKÜS
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi*

ÇANAKKALE

Atalarımın ve ecdadımın
Kanlarının aktığı yerdir ÇANAKKALE!..

Bağımsızlık ve bayrak uğruna
Savaşılan cephedir ÇANAKKALE!..

Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı
Her avuç toprağının kana bulandığı yerdir ÇANAKKALE!..

Vatanı uğruna şehit düşen
Mehmetçiğin vurulduğu siperdir ÇANAKKALE!..

Düşmanın arkasına bakmadan kaçtığı
Büyük bir yenilgi aldığı yerdir ÇANAKKALE!..

Abdurrahman TEMİZ
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi

FATİH'Tİ ADI

Bizans'dı adı
Konstantino Polis' ti hükümdarı
Halkına iyi bakmaz
Korumazdı onları

1453 yılı günlerden
2 ay hazırlık yaptı üşenmeden
Bir savaş yaptı dünyaya bedel
Gitti ölüme hiçbir şey düşünmeden

O savaş ki bizansın kökü kurudu
Ama çok fazla kaybımız oldu
Analar ağıt yakıyor kızlar ağlıyordu
Dünya gördü sanki bizi durdu.

Hasan SEĞMEN

GÜNLER

Günler nasıl geçiyor kim bilir?
Bir bakarsın sabah olmuş
Bir bakmışsın akşam olmuş
Zaman nasıl geçtiğini bilir misin?

Elbette bilmezsin zamanı
Nasıl geçtiğini bilir misin?
Bir bakmışsın yaz olmuş, kış olmuş
Bir de bakmışsın mezardasın.

Zaman nasıl geçtiğini bilir misin?
Bir bakmışsın bir aylık oğlun
Şimdi bakmışsın onunda oğlu olmuş
Zamanın nasıl geçtiğini bilir misin?

İNSANLIĞIN SONU NE OLACAK?

*Bu insanlığın sonu ne olacak?
Bilinçsizce yapılan davranışlar
Dünyayı yok eder bunlar
Yok etme, koru sonu ne olacak*

*Bencil olma, sonunu düşün
Sanki sadece size gerek bu dünya
Ağaç dik, koru ormanları*

*Temiz tut, sahip çık
Bencil olma koru, koru dünyamızı
Korumazsan çöp olur dünyanın dört bir yanı*

*Kendine gel artık, akıllan
Düşün biraz, düşün ne olacak sonunda...*

Rümeysa YİĞİT 6/A

İSTANBUL

*Gecenin karanlığında
İstanbul'u dinliyorum
Körfez sahilinde
Denize bakıyorum*

*Beyoğlu'nda
Yanıp sönen ışıklar
Gecenin karanlıklarında
Yürüyen insanlar*

*Güneş doğarken
Ufuğa bakarken
Bir İstanbul görüyorum
Işıklarının arasında*

*Denize bakarken
Suların arasında
Bir İstanbul görüyorum
Işık ve aydınlık*

Aslı Kader AVAN

DARİOVASI CUMHURİYET ORTAOKULU 8/A



İYİLİĞİN SONUCU

Sanki kalbine kilit vurulmuş
Anahtarı da kaybolmuş
Ne yapalım buda böyle
Alevlerle yanıyor

Dünyanın dört bir yeri
Mutluluklar saçıyor
Kilidi açılıyor
Kalbi boşalıyor

Cennetten kopmuş gibi
İyilikler yapıyor
Buda böyle işte
Kilitsiz duruyor

Zindandan portmuş
Cennete koşmuş
Huzur içinde
Rahatına kavuşmuş

Meleklerle dost olmuş
Kalbinde yer açmış
Oraya bir kuş konmuş
İyiliklerle dolmuş

İyilikler yapıyor
Huzurunu yapıyor
Kalbini yıkıyor
Hayatını buluyor

Kayıklara kürek
İnsanlara yürek
Anahtarı bulunur
Kilidi açılır

Nisa GÜRBÜZ

KIRMIZI KALEM

Kırmızı bir kalemim var.
Islanırsa boyası akar.
Resimlerde bana yardım eder,
Mısralara başlık atar,
Işık saçar deftere.
Zamanla küçülür elimde.
Issızdır onsuz yazılar.
Küçülünce kalemim,
Alırım yenisini.
Lale gibi olur defterim.
Elime geçerse defterim, kalemimle bir
olurum.
Masama oturup kalemimle eş olurum.

Mehmet RÜZGAROĞLU 4/C

KİTAP OKUMAK

Dostumdur benim
Onu çok severim
Herşeyden önemlidir
Onu çok severim

Gerekirse dost olur bana
Okudukça gülümserim ona
Satır satır okurken
O da gülümser bana

O benim arkadaşım
O benim can yoldaşım
Onu çok severim
Dostumdur benim

Ondan ayrılınca
Çok üzülürüm
Onu görmesem
Ben ölürüm

Setenay KARALI 4/B

KORONA

*Korona korona,
Kapattın odalara,
Düşündük durduk,
Kafamızı taşlara vurduk.*

*Maskeler mesafeler,
Uzak olun virüsler,bakteriler
Evin içinde döndük durduk,
Ölüm korkusuyla yandık.*

*Özledik eski günleri,
Gezdiğimiz yerleri,
Anladık kıymetini,
Her anın değerini.*

Yunus Emre DAL 8/A

KURAN KURSU

*Bir yaz günü,
Başladı Kuran kursları.
Çocuklar başladı,
Kuran kursuna gelmeye.*

*Herkes öğrendi,
Kuran okumayı.
İmamin içi,
Sevinçle doldu.*

*En sonunda,
Geldi ödülleri.
Hoca çağırdı yanına,
Verdi Kuranları.*

*Çocuklar başladı,
Kuran okumaya.
Hoca izledi onları,
İç i sevgi doldu.*

*Hamza KILIÇ
GebenYunus Emre İlkokulu 2/A*

**MADALYALI ŞEHİR**

*Memleketimizin yiğit halkı,
Zulme boyun eğmediler...
Devlet, millet, halk dediler;
Allah'a sığınıp dua ettiler...
Yürüdüler zalimlerin üstüne,
Adalet için yürüdüler düşmana karşı!
Irkımıza yok izmihlal, dediler.*

*Şanlı şehrim Maraş!
Ermenilere ilk kurşunu sıktı Sütçü İmam...
Halk birleşti, işte yürüdü düşmana karşı,
İlk kurşunla başladı Türk milletinin savaşı.
Ya Allah! Deyip yürüdüler düşmana karşı!*

*Madalyalı şehrim Kahramanmaraş,
Ayaklandı düşmana karşı!..
Allah, Peygamber deyip saldırdılar;
Allah Allah diyerek aldılar Maraş'ı.
Şanlı şehrimize verdiler İstiklal madalyasını.*

*Betül BALCI
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi*

MEHMET AKİF'İ DÜŞÜNÜN

*Düşünün Mehmet Akif'i düşünün
O güzel şiirini düşünün
O zorlukla yazmış marşımızı
Düşünün Mehmet Akif'i düşünün*

*Düşünün Mehmet Akif'i düşünün
Onun yazdığı şiirleri okuyup da düşünün
Düşüncelerine kağıda dökmüş o
Düşünün Mehmet Akif'i düşünün*

*Düşünün Mehmet Akif'i düşünün
Verdiği mesajları okuyup da düşünün
Sefalet içinde yazdığı şiirleri düşünün
Düşünün Mehmet Akif'i düşünün*

*Ahmet Hakan AVCI
Darıovası Cumhuriyet Ortaokulu 6/A*

OYUN

*Biz oyunsuz olmayız,
Eve bağlı kalmayız.
İçimiz kıpır kıpır,
Yerimizde duramayız.*

*Biliriz her birimiz,
Önemlidir derslerimiz.
Ayarlarınız zamanı,
Geri kalmaz ödevimiz*

Ceyda ŞAHİN 3/A

OKUL SEVGİSİ

*Kalem tutar elleri
Ne mutlu olurlar,
Eve gidince ödevlerini
Zevkle yaparlar çocuklar*

*Çalışıp iyi meslek
Sahibi olurlar
Çalışarak sınavdan
Yüz alırlar çocuklar*

*Okulu seven çocuklar
Derslerine çalışırlar
Bilgili çocuklar
İyi üniversite kazanırlar,*

*Yaz tatili gelince
Karnede beş beş alırlar
Okul bir bilgi kaynağıdır
Okulu sevelim bilgili olalım çocuklar*

*Mehmet Ali DAL
Cumhuriyet İlkokulu 4/D*

ON KASIM

Ne zaferler kazandık
Ne barışlar yaptın
10 Kasım günü
Tüm ülkeyi ağlattın

Düşmanı yurttan attın
Gücünü dünyaya anlattın
10 Kasım günü
Tüm ülkeyi ağlattın

Sen Başkomutandın
Düşmana korku saldın
10 Kasım günü
Tüm ülkeyi ağlattın

Okuma yazmayı öğrettin
Sen Baş Öğretmendin
Daha çok erkendi Atam
Neden bizi terk ettin

Karanlıktan aydınlığa
Bizleri sen getirdin
Ama 10 Kasım günü
Tüm ışıkları söndürdün

Sude Naz AVCI
Cumhuriyet İlkokulu 3/C

**ŞALVARLI PRENSES**

Hiç haberim yoktu başta
Neye uğradığımı anlayamadım
Aklım sanki yoktu başta
Nasıl sevdiğimi anlayamadım

Önceleri bacıydın bana
Sonra yaklaştık senle
Şimdi ölürüm ben sana
İstesem sevgili olur musun benle

Acıların içinde boğulurken
Tuttun elimden çektin
Ben ölümü beklerken
Sen düşünmeden beni sevdin

Uçurum kenarındayken duydum bir ses
Sanki gitmişti yanımdan herkes
Önce sanmıştım sadece heves
Seni seviyorum şalvarlı prenses

Emre GÜRBÜZ
Şehit Adem Seyfioğlu Ç.P.A.L. 12/C

**ŞEHİT**

Bugün yine şehit var,
Hainler pusu atmışlar,
Askerime kurşun sıkmışlar,
Yeter artık analar ağlamasın...

Yine şehidimizin aktı kanı,
Toprağa düştü tertemiz alını,
Anaların gözü yaşlı kaldı;
Türk milleti artık uyanmalı!..

Abdurrahman TEMİZ
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi

ŞEHİT OLUNCA

Tabutum al bayrağa bürünmüş, üzerime yağıyor kar,
 Her yanımda arkadaşlarım beni omuzlarına almışlar,
 Birazdan sarar beni buz gibi kara topraklar;
 İzin verir mi, dört bir yanımdaki kara tahtalar?
 Biliyordum şehitlik nuru sarmıştı her zerremi,
 Bir melek başucumda ediyor bana dualar,
 Kimse bilmez de yavrumun yüreği hissi tabirsiz yanar,
 Annem görmez elbet, gözlerime inmemiş perdeler var.
 Söleyin kuzumun annesine;
 Ben gittim de gelemem diye, arkamdan ağlamasın yar!

İrem EVLEKSİZ

Andırın Şehit Numan Öksüz A.İ.H.L.

ŞEHİDİM

Karlı kış sabahı
 Koyuldun yola
 Hayalinde yarin
 Yüreğinde vatan vardı şehidim

Ulu çınar gibi dimdik ayakta
 Yüreği kocaman baban var şehidim
 Kar kış demedin vatan bekledin
 Anaların yüreği yandı şehidim

Haince saldırdı kalleşler sana
 Bakmadılar yetimin akan göz yaşına
 Yetimin bize emanetin şehidim
 Hakkını helal et bize

Sevgili peygamber geldi yanına
 Açtı kollarını sonsuzluğa
 Peygambere selam söyle
 Hakkını helal et yiğidim

Neslihan TEMİZ 4/A

TASARRUF

Söndür lambaları
 Kapat muslukları
 Biriktir parayı
 Tasarruflu ol

İsraf haramdır
 Boş yere yanan lamba
 Geleceğimizi alacaktır
 Tasarruflu ol

Etrafında bir sürü insan
 İsraf yapıyor
 Bunu görmezlikten gelenler
 Cezasını çekiyor

Eve geldi fatura
 İnsanlar şaşı anında
 Pişman oldular sonunda
 Tassarufu olmamaya

Burcu BİKİRLİ 6/A

TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ

*Bazı hatalar yaparlar
Hatalarını anlamazlar
Bizleri hiçe alırlar
Türkiye’nin gençleri*

*Bazıları sevgili saygılı
Okurken çok heyecanlı
İyilik melekleri
Türkiye’nin gençleri*

*Alkol, sigara, uyuşturucu
Bağlıyor kendine
Anaları babaları bakmalı
Türkiye’nin gençleri*

*Birlik olalım
Onları hayata bağlayalım
Onlar için her şeyi feda edelim
Türkiye’nin gençleri*

*Büşra SAĞIR
Darıovası Cumhuriyet Ortaokulu 7/A*

TÜRK’ÜN PINARI

*Başkomutan emir verdi ‘girin inine’
Mehmetçik yürüdü terörün üstüne.
Zeytinalı, Fıratkalkanı ezip geçerken,
Bir pınar açıldı dünya tarihine.*

*Amerika, Avrupa verdi türlü silahı,
Ama delip geçemez Türkteki imanı,
Giderken şanlı ordu, Suriye üstüne,
Kutlu varış noktası kızılmaydı.*

*Şanlı Türk ordusu gidiyor ileri,
Kimse durduramaz aslan Mehmetçiği,
Merak etmesin analar devlet halini,
Dünyanın beşi gelse bükemez bileğini.*

*Genciyle, yaşlısıyla merhametli Türk,
Barış içerisinde yaşar Türkiye’de Kürt,
Cesaret ve merhametle hain örgütü,
Barış Pınarı Harekatıyla boğacaktı Türk.*

Beytullah SARIBIYIK 8/A

UĞRUNA ÇANAKKALE’M

*Nice şehitler verdik bu vatan için
Uğruna Çanakkale’m
Nice savaşlar oldu
Uğruna Çanakkale’m*

*Erkek kadın ayırmadan
Cephede vardı kanlı yatan
Bölünüyordu vatan
Uğruna Çanakkale’m*

*Ağzından burnundan kanlar akarken şehidimin
Üç yüz altmış kiloluk taşırken mermiyi
Besmele çekerken ne çok gençler
Çekilmişti Türk bayrağı
Uğruna Çanakkale’m*





VERMEM VATANIMI

*Benim vatanıma girmiş caniler
Bu vatani onlara vereceğimi sanmışlar
Gerekirse canımı gerekirse kanımı
Hepsini veririm bu vatan için*

*Ben yıllar önce kendimi
Vatanıma adadım
Abimi,dedemi,halamı teyzemi
Bu vatana verdim*

*Şimdi bin grup düşman
Vatanımı istiyor
Verirmiyim ben
Sel gibi kan akıttığımı vatanımı*

*Kaç sene boyunca
Kar kış demeden
Savaşığım vatani
Uğruna canımı verdiğim vatani*

*İsterse tüm dünya gelsin
Son damla kanıma kadar
Vermeyeceğim vatanımı
Koruyacağım indirmeyeceğim
Ay yıldızlı al bayrağı*

Cennet Büşra KABAĞİL 7/A

UĞRUNCA

*Bin can feda bayrağa
Atam can verdi uğrunca
Yürü düşürme toğrağa
Rüzgarlarda sallansın hızlıca
Atam bayrak uğruna
Kan kustu yıllarca*

*Ver elini devam et yoluna
Elini zincirle elimi bırakma*

*Al bayrağı tut sıkıca
Tut zincirle bırakma
Atam işte bayrağımız
Mis gibi kokar yıllarca*

*Burcu EVLEKSİZ
Darıovası Cumhuriyet Ortaokulu 7/A*

YARINI DÜŞÜN

*Hesabını bil harca
Yoksa kalmaz yarına
Bugün var dersin
Yarın ne dersin*

*Tutumlu olmak önemli
Özenli tut kitabını , defterini
Kalemin ,silgin ve çantan
Harap olur bakmazsan
Paran cebinde durur*

*Sakla samanı gelir zamanı
Tutumlu olmanın zamanı
Eşyalarını hemen atma
İyi kullan hemen bıkmı
Eski diyerek hemen bıkmı
Göreceksin faydalarını gelecekte*

*Mustafa BAL
Darıovası Cumhuriyet Ortaokulu*

*Dereceye Girenlerden
Seçmeler*

2016-2019



ALIN TERİ

*İşte geldim yanına
Bir şeyler daha katmaya
Bilgi edindim senin yanında
Çalışmakta boş değilmiş bu arada*

*Umut ışığına ulaştım
Başardım çok çalıştım
Şimdi mutluyum işte
Çünkü çaba sarf ettim diye*

*Gecemi gündüzüme
Kattım başarayım diye
Mutluyum yine de
Başarıyı alın terimle kazandım diye*

*Ayşegül BOZDOĞAN 6/A
Darıovası Cumhuriyet Ortaokulu*

ÇİÇEKLER

*Ne güzel kokar çiçekler
Kokusu çayırlara yükselir
Kelebekler konar üstüne
Çiçekler.*

*Çiçekleri sevelim
Bütün dünyaya fidan dikelim
Çiçekler solmasın
Bu Dünya ağlamasın*

*Çiçekler
Çiçekler kokar
İnsanlar koklar
Hiç dinmesin bu koku*

İsa TEKELİ 4/A

BİLİR MİSİN?

*Varken yok olmak nedir bilir misin ?
Yaşıyorum sanıp da ölü olmak
Büyüğüm sanıp da küçük olmak nedir bilir misin ?
Kendine çok güvenip de hayata yenilmek*

*Seviyorum sanıp da sevilmemek nedir bilir misin ?
Onu seni sevdiğini sanıp da sallamamak
Çok güveniyorum deyip de terk edilmek nedir bilir misin ?
Yalnızlıkla dertle baş başa kalmak*

*Ben unuturum deyip de unutulmak nasıldır bilir misin ?
Her gün daha çok kahrolup bitmek
Her gün öleceğim deyip de yaşamak nasıldır bilir misin ?
Ölmesinde sitem edersin*

*Yaşamak nasıl bir şeydir bilir misin ?
Aç kalıpta tokmuşsun gibi
Bezmek nasıl bir şeydir bilir misin ?
Seni düşünürken yanındaymış gibi*

*Sevmek nasıldır bilir misin ?
Çöldeki suyu içmek gibi
Seni seviyorum gerçekten bilir misin ?
Mecnun gibi Kerem gibi Aslı gibi*

*Fatma Nur KUŞÇU 11/B
Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi*

BİR ÜLKE İSTİYORUM

*Bir ülke istiyorum,
Toprağına taze canlar düşmemiş;
Bir ülke istiyorum,
İnsanları ölmemiş...*

*Bir ülke istiyorum,
Sadece sevgilerin olduğu;
Bir ülke istiyorum,
Barışın var olduğu...*

*Bir ülke istiyorum,
Silah seslerinin kesildiği;
Bir ülke istiyorum,
Düşmanlığın, esaretin bittiği...*

*Bir ülke istiyorum,
Sokaklarında barış pankartları asılı;
Bir ülke istiyorum,
Hedefinde sadece kardeşlik yazılı...*

*Bir ülke istiyorum,
Bayrağı özgürce dalgalanan;
Bir ülke istiyorum,
Sadece haksızları yargılanan...*

*Bir ülke istiyorum,
Etrafında çiçekler açmış;
Bir ülke istiyorum,
Mutluluğu her tarafı sarmış...*

*Bir ülke istiyorum,
"Acı haber" sözü bitmiş;
Bir ülke istiyorum,
Gözyaşları dinmiş...*

*Bir ülke istiyorum,
Cizre'sinden Şırnak'ına güneş doğmuş;
Bir ülke istiyorum,
Acısı, hüznü yok olmuş...*

*Bir ülke istiyorum,
Kara bulutları gökyüzünden çekilmiş;
Bir ülke istiyorum,
İşte barış, özgürlük budur denilmiş...*

*Bir ülke istiyorum,
Şehitlere olan borçlar ödenmiş;
Bir ülke istiyorum,
Milletimin yası bitmiş...*

*Tuğçe KÜRTÜL 9/B
Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi*

CANIM ANNEM

*Kış geldi anne
Ellerim üşüyor
Ellerimi tut
Okul başladı*

*Yazamıyorum ellerimi tut
Arkadaşlarım sevmiyor beni
Okşa beni
Yaz geldi şimdi*

*Ne yapalım baba
Annem ölmek üzere
Sen ölürsen kim tutacak
Melek annem*

*Yine kış geldi
Kimse elimden tutmuyor
Kimse beni okşamıyor
Ne yapayım anne*

*Söyle bana
Her mezara varmama
Sanki elimden tutuyorsun
Ellerimden tut*

DÜNYA GÜZELİ SEVGİLİM

*Dünya'ya inmiş bir meleksin
Nurdan bile güzelsin
Güllerin efendisisin
Gonca gül gibisin*

*Güzelliğinle nur saçtın
Kalbimi şenlendirdin
Güllerin efendisisin
Gonca gül gibisin*

*Eşin benzerin yok
Güzelliğinle yarışan yok
Güllerin efendisisin
Gonca gül gibisin*

Metehan Haşim İNEKÇİ

DOĞADAKİ MUHTEŞEMLİK

*Uçan Kelebeğin güzel kanadına bak
Kuşların güzel sesleri duy
Gökyüzünde parlayan güneşin
pırıltısı
Benim güzel doğam*

*Sabahtan akşama kadar bak
Bakmaya doyamam ki
Öyle güzel doğam var ki
Benim güzel doğam*

*Gökte süzülen kargaya bak
Ormanda koşan geyiğe bak
Hepsi çok güzeller baksana
Benim güzel doğam*

*Hepsini çok seviyorum
Hiç birinin canı yanmasın
Çok yazıktır çok günahtır
Benim muhteşem doğam*

Melike ÇEBİŞ 6/A

DOĞAYI ÇOK SEVİYORUM

*Tam karşıda deniz
Gökyüzünde yıldızlar
Havada uçuyor kuşlar
Doğayı çok seviyorum.*

*Deniz gülüyor karşıdan
Dans ediyor yıldızlar
Şarkı söylüyor kuşlar
Doğayı çok seviyorum.*

*Ormanda bir sürü hayvan
Hepside yavrular
Havada uçuyor kuşlar
Geziniyor tavşanlar
Doğayı çok seviyorum.*

EYLÜL GELDİ

Eylül geldi.
 Neşe getirecekti,
 Kavanozları dolduracaktı,
 Yağmurlar getirecekti,
 Su birikintilerinde oynayacaktı,
 Herkesin içi ferahlayacaktı.
 Ama...
 Neşe getiremedi,
 Hüzün getirdi.
 Kavanozları dolduramadı,
 Silahları doldurdu.
 Yağmurları getiremedi,
 Çılgık fırtınaları getirdi.
 Su birikintilerinde oynatamadı,
 Kan göllerinde ağlattı.
 Hiç kimsenin içi ferahlamadı,
 Herkesin içi yaralandı.
 Ve eylül geldi...

Nisa ÖKSÜZ

GÜZEL BAHAR GELDİ

Gökyüzünün incisi,
 Yeryüzünün ahengi,
 Çimenin yeşili,
 Güzel bahar geldi.
 Kırmızı, mavi çiçek,
 Yerlerde renk renk,
 Kokar etrafa, içine çek,
 Güzel bahar geldi.
 Kırlarda çocuklar,
 Koşar, zıplar, oynarlar,
 Bahara neşe katarlar

Nur Sena SERT 7/A

GÜZEL ANNEM

Anneciğim anneciğim
 Dünya dolusu sevgiler
 Kucak dolusu çiçekler
 Sanadır anneciğim
 Neler yaptın bizim için
 Ne yapsak az senin için
 Dünyaları versek sana
 Hakkın ödenmez anneciğim
 Cennetin kuşları
 Dünyanın çiçekleri
 En güzel renkleri
 Senin için anneciğim
 Dünyayı sersem ayağına
 Hakkını ödeyemem
 Hakkını helal et
 Benim güzel anneciğim
 Metehan Haşim İNEKÇİ

NEDEN?

Neden gökyüzü yine ağlıyor?
 Neden bulutlar bu kadar sinirli?
 Bu kadar bunaltıcı mı olması gerek havanın?
 Bu kadar sıkıcı mı olması gerek...
 Mutluluk neden bu kadar uzak ki?
 Ulaşmak çok mu zor
 Bir bulutun, gökyüzünün ulaşamadığı şey;
 mutluluk
 Neden bu kadar ceza...

Duygu Gizem CINCIK

HERŞEY DOĞADA GİZLİ

Vardım pınar başına
Kuşlar konar omzuma
Okşarım doya doya
Gelsin çocuklar buraya

Doğayla iç içe
Hayvanlarla birlikte
Yaşayalım el ele
Dünyayı geze geze

Renkli renkli taşları
Tutarız şirin balıkları
Parlar su içinde pulları
Çok güzeldir tatları

Vuruyorlar hayvanları
Kesiyorlar kafalarını
Çektiriyorlar bir anlık acıyı
Yurdumun vefasız insanları

Yayırlılar doğada
Sesleri duyulur meydanda
Herkes mutlu olur kırlarda
Oynarlar koşa koşa

Güzeldir manzaramız
Köyümüzü tanıtmak amacımız
Her zaman bekleriz
Misafirperver komşularımız

Taner ÇINKIR
6/A

MUTLULUĞUN YOLUNDA

Var mı esaretimiz
Mutluluğu aramaya
Dileklerimiz gerçekleşirdi hani
Mutlu olmaya çalışınca

Kimi gülerdi, kimi ağlardı
Mutluluğu ararlardı
Sevginin, mutluluğun
Yollarında

Mutluluk bir cesaretti
Çalışmakla bulunmazdı
Aramak, bulmak gerekti
Dostluk yolunda

Elinde bir sihirli anahtar
Aç sevginin kapısını
Kurusun mutsuzluklar
Açılsın aydınlıklar

Onların peşinden
Gidecek cesaretim varsa
Açılır bütün kapılar

Fatma Nur KIYIKÇI 6/A

SONBAHAR

Yine geldi bir sonbahar,
Ağaçlar elbisesiz kaldı,
Çiçekler karın altına gömüldü,
Yine geldi bir sonbahar.

Sonbaharın en sevdiğim yanı,
Yağan karlarıdır, yağmurudur.
Üşüyen bir ağacı ısıtmak,
En sevdiğim yanadır sonbahar

Ayşe Mercan KARALI 4/B